



Protestantse Gemeente te
Vlissingen

Orde van Dienst voor zondag 24 mei 2026

Pinksteren

m.m.v. Bachkoor Zeeland, o.l.v. Mirjam van den Hoek



Voorganger : Ds. Janny Blankenstijn
Ouderling van dienst : Hans Sinke
Orgel en vleugel : Jos Vogel
Lector : Lydia Wisse

Muziek

Welkom en mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Moment van verstillings, *terwijl het koor zingt:*

Veni, Sancte Spiritus, Tómas Luis de Victoria (1548-1611)

Veni Sancte Spiritus, lucis tuae radium.

Veni pater pauperum

Veni lumen cordium,

Consolator optime,

Dulces hospes animae,

Dulce refrigerium.

O lux beatissima

Reple cordia intima

Tuorum fidelium.

Lava quod est sordidum,

Riga quod est aridum.

Sancta quod est suium.

Da tuis fidelibus,

In te confidentibus

Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum.

Da salutis exitum.

Da perenne gaudium. Amen.

Vertaling van Huub Oosterhuis:

Hierheen, Adem, steek mij aan, stuur mij uit jouw verste vertegolven licht. Welkom armeluisvader welkom opperschenker, welkom hartenjager. Beste tranendroger lieve zielsbewoner mijn vriend mijn schaduw. Even rusten voor tobbers en zwoegers, voor kramp-achtigen een verademing ben je. Onmogelijk mooi licht, overstroom de afgrond van mijn hart, jou zo vertrouwd. God ben jij, zonder jou is alles nacht en ontij, wreedheid, schuld. maar jij maakt schoon. Verflenst mijn bloem – geef waterzalf mijn wonden. Stijf sta ik, toegang verboden, ijzig – ontdooi mij, koester mij. Vreemd ga ik, zoek mij. Ik zeg ja jij, doe nee. Vergeld mijn twijfel met vriendschap zeven maal duizend maal. Niets ben ik zonder jou. Dood wil ik naar jou toe. Dan zal ik lachen. Amen.

- *allen gaan staan* -

Bemoediging

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed (*naar lied 688*)

V: Geest van God, U bent als de wind

A: Waai door onze harten, reinig ons

V: U bent als het vuur,

A: Vuur ons aan tot liefde, beziel ons

V: U bent als de dauw

A: laaf ons met uw goedheid, vervul ons

V: Heilige Geest, U bent als het licht

A: wek ons tot nieuw leven, herschep ons. Amen

Koor: pinksterantifoon Lied 668:

Halleluja! Adem van God vult heel de aarde,
die alles omvat verstaat elk woord. Halleluja!

Zingen: Psalm 68 vers 7 God zij geprezen met ontzag

Koor: pinksterantifoon Lied 668

- *allen gaan zitten* -

Gebet om ontferming

Lofprijzing **zingen Lied 672**: Kom laat ons deze dag

vers 1: koor, vers 2: allen, vers 6: koor, vers 7: allen

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer is met u

A: Zijn Geest in de wereld

Gezongen gebed om de Heilige Geest:

Lied 695 vers 1 en 5 Heer, raak mij aan met uw adem

Lezing: Psalm 104, 25-35

Zingen: Lied 701 Zij zit als een vogel

vers 1: koor, vers 2: allen, vers 3: koor, vers 4: allen

Lezing: Handelingen 2, 1-12 (*door de lector*)

Koor zingt: Motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Der Geist helft unser
Schwachheit auf,
denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen,
wie sich's gebühret;
sondern der Geist selbst vertritt
uns aufs Beste
mit unaussprechlichem Seufzen.

De Geest komt onze zwakheid te
hulp,
want wij weten niet wat wij
moeten bidden
zoals het hoort,
maar de Geest zelf pleit het beste
voor ons
met een onuitsprekelijk gezucht.

Der aber die Herzen forschet,
der weiß, was des Geistes Sinn
sei;
denn er vertritt die Heiligen
nach dem, das Gott gefällt.

Maar wie de harten doorzoekt,
die weet wat de bedoeling van de
Geest is;
want hij pleit voor de heiligen
naar wat God behaagt.

Du heilige Brunst, süßer Trost
nun hilf uns, fröhlich und getrost
in deinem Dienst beständig
bleiben,
die Trübsal uns nicht abtreiben.

O heilig vuur, zoete troost,
help ons dat wij verheugd en
gerust standvastig in uw dienst
blijven,
dat de ellende ons niet van u af
drijft.

O Herr, durch dein Kraft uns
bereit
und stärk des Fleisches
Blödigkeit,
daß wir hie ritterlich ringen,
durch Tod und Leben zu dir
dringen.
Halleluja, halleluja.

O Heer, maak ons gereed door
uw kracht
en sterk de zwakheid van het
vlees,
zodat wij hier dapper vechten
om ons door dood en leven een
weg naar u te banen.
Halleluja, halleluja.

Overdenking

Zingen: Lied 697 Kom Schepper Geest
voorzang: koor, refrein: allen

DIENST VAN HET ANTWOORD

Toelichting op de pinkstercollecte voor Cuba van Kerk in Actie
Inzameling van de gaven

Collectes:

1e Zending (Kerk in Actie)

2e Diaconie



Gebeden met acclamatie na 'zo bidden wij'

Lied 698 Zend uw Geest (*koor en gemeente*)

Zend uw Geest, uw lief - de, God,
doop ons met vuur en nieu - we kracht.
De we - reld zal ver - an - de - ren!

Stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

- *allen gaan staan* -

Slotlied: Lied 687 Wij leven van de wind

Wegzending en zegen met gezongen Amen

A - - - - - men.

Muziek

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Pinksteren

Niet van voor, maar van achter
waait een krachtige wind,
nog warmer en zachter
dan de lach van een kind,
die het doel van een kogel
als het lied van een vogel
met zijn oerkracht verslindt.

Deze wind die van boven
zijn eigen weg
steeds weer vindt
door alle mensen die geloven
dat de liefde echt verbindt
en die nooit meer zal vragen
dan iemand ooit kan dragen,
die op al onze vragen
het juiste antwoord verzint.

Blijf dus altijd geloven
in die warme frisse wind
die de woede zal doven,
onze strijd steeds weer wint,
die de leugens, valse krachten,
onrechtvaardige machten
met zijn geestdrift verblindt.

Lydia Wisse

MEDEDELINGEN

Elke dinsdag middaggebed van 12.30-13.00 uur in de kerk. We bidden samen voor vrede in de wereld, in onze stad, in ons leven en in het leven van de mensen om ons heen. Er is een liturgie met een paar vaste elementen en voor de voorganger de keuze van een korte lezing en een lied. De kerk is dan open voor iedereen. Zie informatie Kerk in-Druk van mei.

Boekbespreking: De weg van vrede Op dinsdag 26 mei om 13.30 uur, in aansluiting op het middaggebed, wordt in de consistorie de bespreking gehouden over het boek van Stefan Paas: De weg naar vrede. Aan de orde is hoofdstuk 1: Het evangelie van de Vrede. Informatie bij ds. Janny Blankenstijn.

Lunchbijeenkomst Hartelijk welkom op donderdag 28 mei van 11.00 - 13.00 uur in De Herberg. We laten ons deze ochtend verrassen door de natuur en aansluitend is er een heerlijke lunch. Zie voor meer informatie Kerk in-Druk.

Kindernevendienst De volgende kindernevendienst is op zondag 31 mei.

Boekenmarkt Goes Van 2 juni t/m 12 september organiseert PKN Goes een boekenmarkt in de Grote Kerk. De opbrengst is ook dit jaar weer volledig voor het KinA-project De Delta voor Colombia. U kunt uw boeken, lp's, cd's, dvd's en legpuzzels inleveren in één van de nissen. Meer info: Joan van Rheenen 06-44114849 of Dineke Parlevliet 06-44668935.

Zondag 7 juni: Kliederkerk om 11.45 uur in de Sint jacobskerk, Een dienst voor iedereen waarin we samen ontdekken, vieren en eten. Thema: In vuur en vlam, laat de Geest maar waaien.