



Protestantse Gemeente te
Vlissingen

Orde van Dienst voor zondag 26 april 2026

4^e zondag van Pasen
zondag Jubilate, juich! (naar Psalm 66)

Voorganger : ds. Janny Blankenstijn
Ouderling van dienst : Mariëlle Noordam
Kindernevendienst : Anja Vogel, Erica Franke, Eddy v.d.Griff
Orgel en vleugel : Jos Vogel
Lector : Sonja Vreeke

Muziek: Zing jubilate voor de Heer (*Lied 652*)

Welkom en mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

- *allen gaan staan* -

Verstillig

Zingen: Psalm 66 vers 1, 6 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen

Bemoediging

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is door de tijden heen

A: Hij laat niet los wat zijn hand begon

Drempelgebed

V:

Hier in dit uur en alle dagen van ons leven

A: Amen

- allen gaan zitten -

Gezongen kyrie en gloria Lied 299j

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer is met u

A: Zijn Geest met heel de wereld

Gebet bij het openen van de Bijbel

De kinderen gaan naar hun viering

Psalm 23

Zingen Psalm 23c vers 1:

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Lezen: Psalm 23, 3-5

Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Zingen Psalm 23c vers 5:

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Lezing: Johannes 10, 1-10 (*door de lector*)

Zingen: Lied 837 vers 1, 3 en 4 Iedereen zoekt U, jong of oud

Overdenking

Zingen: Lied 653 vers 1, 6 en 7 U kennen, uit en tot U leven

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Collectes:

1e Kerk

2e Diaconie



Kinderen komen terug

We zingen Lied 184 De herder heeft zich niet vergist

Dank- en voorbeden, met acclamatie Lied 368f:

God van le-ven en licht, maak al - les nieuw.
Hal-le-lu - ja.

Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

- *allen gaan staan* -

Zingen: Lied 612 Wij komen als geroepen

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen:

A - - - - - men.

Muziek: Christ ist erstanden – Johann Sebastian Bach

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

MEDEDELINGEN

Rectificatie Kerk in-Druk van mei

In de activiteitenkalender mei staat vermeld:

- gemeentevergadering 7 mei - is in april geweest
- kerkasiel Kampen 6 mei - moet zijn 7 mei (zie pag. 4)

Oecumenische herdenking te Vlissingen

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische herdenking. Deze vindt plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Aanvang 19.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur. Voorganger is ds. Karin van den Broeke.

Het landelijke thema is: De geschiedenis leren begrijpen.

Na de herdenking is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen worden bloemen gelegd.

De Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de herdenking én de kranslegging.

Kerkasiel Kampen

Donderdag 7 mei willen we met een groep mensen uit onze kerk en uit de Protestantse Gemeente Oost-Souburg naar het kerkasiel in Kampen gaan, om in de Open Hof kerk gedurende 8 uur de doorlopende viering te verzorgen, van 12.00 tot 20.00 uur. Steeds zijn er een voorganger, een muzikant en twee vrijwilligers nodig. Als u mee wilt gaan, meld u dan aan bij Wilja Grootenboer of Janny Blankenstijn. Voor vervoer wordt gezorgd.

Kindernevendienst De volgende kindernevendienst is op zondag 31 mei.

Kerkwacht

Begin mei gaat onze kerk weer 3 dagen in de week, op donderdag, vrijdag en zaterdag, open voor bezoekers. Om dit mogelijk te maken hebben wij nog enkele vitale mensen nodig die het leuk vinden om bezoekers te woord te staan en/of te helpen bij het beheer van de Jacobsboetiek. Het gaat om een halve dag per week van mei t/m september. Informatie bij Gertrud Smit, (gj.smit@gmail.com)