



Protestantse Gemeente te

Vlissingen

Orde van Dienst voor zondag 12 april 2026

Zondag 'Quasi modo geniti'
(‘als pasgeboren kinderen’, 1 Petrus 2)

Genoemd naar de antifoon van deze zondag



Voorganger : Ds. Chris Bakker (Middelburg)
Ouderling van dienst : Hans Sinke
Orgel en vleugel : Jos Vogel
Lector : Mattie Augustijn

Muziek

Welkom en mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Orgelspel over: 'Zing nu de Heer! Hij zag ons aan' (Lied 643)

- *allen gaan staan* - Moment

van inkeer

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn
handen. V: Onder uw hoede ontmoeten wij
elkaar,

mensen, jong en oud,
in goede en kwade dagen,
samen zoekend naar U, naar uw
Koninkrijk, naar vrede in uw Zoon
Jezus Christus.

A: Laat ons in vrede leven

Amen

Zingen: Psalm 81 vers 1, 2, 3, 4 en 8 Jubel God ter eer

- *allen gaan zitten* -

Kyriegebed

Zingen: Lied 299j Om de mensen en de dieren

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De vrede van Jezus met u en met
jou A: Ook met u de vrede van Jezus!

Gebed bij het openen van de Schrift

Schriftlezing: Genesis 8, 6-16 (*door de lector*)

Zingen: Lied 350 vers 1, 3, 4, 5 en 7 Het water van de grote vloed

Schriftlezing: Johannes 20, 19-31

(*vertaling: Societas Hebraica Amstelodamensis*)

Zingen: Lied 644 vers 1, 2, 3 Terwijl wij Hem bewenen

Overdenking

Muziek

Zingen: Lied 647 Voor mensen die naamloos

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven Collectes:

1e Kerk

2e Pastoraat in de woonzorgcentra



Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze
Vader

Acclamatie bij de voorbeden: Zingen: Lied 367e



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

- *allen gaan staan* -

Slotlied: Zingen Lied 687 Wij leven van de wind

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen



A - - - - - men.

Muziek: 'Erstanden ist der heil'ge Christ' (Johann Sebastian Bach)

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee
MEDEDELINGEN

Volgende kindernevendienst: zondag 26 april.

Kerkwacht Begin mei gaat onze kerk weer 3 dagen in de week, op donderdag, vrijdag en zaterdag, open voor bezoekers. Om dit mogelijk te maken hebben wij nog enkele vitale mensen nodig die het leuk vinden om bezoekers te woord te staan en het ook niet erg vinden om te helpen bij het beheer van de Jacobsboetiek. Het gaat om een halve dag per week van mei t/m september. Informatie bij Gertruud Smit, (gj.smit@gmail.com)