

Kerk in-Druk

Maart 2025 • jaargang 15 nummer 5

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Profetie
- > Hoelang is de weg naar vrede voor Oekraïne en Rusland
- > In gesprek met Riet de Waal



JLB 17

Kerkdiensten

Zondag 02 maart

Heilig Avondmaal

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) /
Oikocredit Nederland
m.m.v. Rachel Tromp, viool

17.00 uur Evensong
m.m.v. de Evensingers
Voorganger Ds. G. Ruitenburg

Zondag 16 maart

2e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. Ph. Beukenhorst
(Middelburg)
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) / Pastoraat

Zondag 30 maart

4e zondag Veertigdagentijd Kindernevendienst

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) /
Onderhoud orgels

Zondag 09 maart

1e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) / Diaconie
m.m.v. de Cantorij

Zondag 23 maart

3e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) /
Onderhoud gebouwen

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 23 maart wordt in de Eben Haëzerkerk, Kerklaan 4 in Arnhem, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Vespers in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zijn er zes vespers op de **woensdagen 05, 12, 19, 26 maart en op 02 en 09 april**. Het is een korte viering, die om 19.30 uur begint in een kapel in de Sint Jacobskerk. Zo bereiden we ons voor op Pasen.

Afbeelding voorblad: De Oude Markt met de Sint Jacobskerk geschilderd door Jacqueline van der Leer



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.

E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.

Profetie

Mattijs Bulthuis

Mag ik een niet zo makkelijk verhaal vertellen? Mijn moeder las ons na de maaltijd graag voor uit de profetieën van Jesaja: Troost, troost mijn volk (uit de NBG-vertaling). Jesaja was in zijn tijd (dat denk ik tenminste) een lastige boodschapper voor zijn toehoorders.

"Keer om" roept de profet. De profetie schalt - met grote woorden. Ze brengt een ongemakkelijke boodschap: "Keer om op de weg die naar het onheil leidt!"

De schrijfster Marguerite Yourcenar (geboren in Brussel) fileert in haar memoires "'s Werelds doolhof" genadeloos de rampspoed die de mensheid heeft ontketend - ze groeide op in de nabijheid van de slagvelden van de 1e wereldoorlog: hoe wij met ons gedrag, onze verslavingen en onze onnadenkendheid niet alleen wereldoorlogen hebben ontketend, maar een heel scala van massale vernietigingen decennia lang: inheemse volken, slavenhandel, de Shoah, overal ter wereld. En daar hebben we helemaal niets van geleerd.

De profeten worden meestal voor gek verklaard. Ook als het om klimaat en onze planeet gaat. De opwarming van de Aarde, de aantasting van landschap en de biodiversiteit, het plastic afval dat we overal aantreffen, de PFAS en andere vervuiling, onze nucleaire erfenis..... Terwijl wij geleerd hebben dat het domein van het leven, de natuur, de dampkring: het samenstel van de schepping - alles wat groeit, wat zuurstof geeft, voeding geeft voor mens en dier: het is een heilig domein.

De Aarde is niet van de mensheid, wij zullen voor haar moeten zorgen.

Dat weten we eigenlijk wel, maar we staan er te weinig bij stil. Wij leven van wat de Aarde ons geeft. Een heilig domein: dat is erkennen dat er iets boven ons is, dat belangrijker is dan wijzelf.

Heilig: dat wil zeggen dat we het moeten eerbiedigen, dat we er iets voor moeten laten.

Kunnen we stappen terug zetten? Want we zijn veel te ver gegaan.

Mensen verschenen pas laat in de geschiedenis van de Aarde als onbeschaafde gasten die pas op het allerlaatste moment arriveren, zich misdragen en vernielingen beginnen aan te richten in het huis waar ze te gast zijn.



Aan het begin van de 21ste eeuw hebben ze het huis uitgewoond, waardoor ze razendsnel afsterven op het punt waarop het menselijk leven onhoudbaar wordt door de vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en opwarming van de Aarde (P. Frankopan, univ. Oxford).

Gelukkig hebben wij een visioen. Hoe heeft Jesaja dat ook weer uitgeroepen:

dan zal het luipaard neerliggen bij het bokje
de panter en de jonge hinde zullen samen weiden
de leeuw en het lam -
En er zal vrede zijn! - Ja, zo zal het zijn.

Dit is waarnaar wij uitzien: dat de wereld weer in balans komt. Geen oorlog, geen verwoesting. Een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde. De Apocalyps. De details weten we natuurlijk niet: of het plastic dat nu dreigt het leven te verstikken tegen die tijd zal zijn afgebroken. Of de kerncentrales en het kernafval afdoende zijn opgeborgen. Of de CO2-concentratie niet zo ver is opgelopen dat ze roet in het eten gooit van het visioen van Jesaja. Misschien zullen een paar watervlooien overleven, of een stel letje muggenlarven. Het uitspansel zal niet teloorgaan,

de schepping zal leven
de steppe zal lachen en juichen
tot aan de einden der Aarde
En wij zullen lachen en juichen en leven!
(vrij naar Jesaja 11, met dank aan Huub Oosterhuis)

Wie zijn die 'wij' die dansen en lachen en juichen?
Kunnen we dat wel weten?

Maar het lied zal klinken: het biedt misschien geen troost, maar het emotioneert je toch!

Van de pastores

In maart begint de lente, de dagen zijn langer licht en de natuur laat nieuw leven zien. Als je ziet hoe klein dat begint, kan het je stil maken. En hoopvol, omdat het elk jaar weer gebeurt. Dat nieuwe begin van leven is vaak zo tegenstrijdig aan wat er in ons leven gebeurt, aan wat er in de wereld gebeurt. Maar hoe donker ook, we kunnen er van op aan dat de lente komt!.

Kerkelijk gezien begint dit jaar in maart de Veertigdagentijd, en wel op woensdag 05 maart met Aswoensdag. De Veertigdagentijd heeft de liturgische kleur paars, kleur van inkeer, soberheid, vasten. Maar er zijn ook al lenteboden, momenten van hoop, waarin het lichter is.

De zondagen in deze tijd, dat zijn geen dagen om te vasten, maar om te vieren!

De vierde zondag, 30 maart, is zondag Leatare (verheugt u). Dan is de liturgische kleur roze, het wit van Pasen mengt zich al met het paars, er breekt al iets van het licht van Pasen door, midden in de Veertigdagentijd.

Ouderling met bijzondere opdracht

In de dienst van zondag 09 februari in de Sint Jacobskerk mocht ik worden bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. En dat voelt voor mijn werk in uw midden als een bevestiging van wat er al was en wat blijft: goede contacten in de gemeente met steeds meer mensen, wederzijds respect en vertrouwen. Dankbaar ben ik dat mijn collega Janny Blankenstijn mij de handen oplegde en zo de zegen van Boven mocht doorgeven. Ook voelde ik mij een gezegend mens door de warme handdrukken en welgemeende woorden van zo veel gemeenteleden na de dienst.

In januari 2011 ben ik begonnen als ouderenpastor in Ter Reede, Weijevliet en Pablo Picassoplein 87.

In de loop der jaren is mijn takenpakket steeds wat uitgebreid en ging ik ook meer uren werken. Sinds november 2023 mag ik ook regelmatig voorgaan in de Sint Jacobskerk. Na deze bevestigingsdienst verandert mijn werk niet en ik zal mij met hart en ziel blijven inzetten voor alle mensen en de opbouw van de gehele gemeente van de Sint Jacobskerk.

Wilja Grootenboer

Gedicht bij de veertigdagentijd

Woordeloos

Woorden van Jezus
gaan veertig dagen
met ons mee

vergezellen ons denken en doen
veertig dagen aan één

hechten zich
ondanks alle uiterlijk vertoon
aan hart en nieren

woordeloos vormen ze
maken het hart
gevoelig voor vreugde
filteren ze wat van waarde is
het overige mag aan ons voorbij gaan

Aukje Wijma

Hartelijke groet van

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

'Als nieuw'

Gemeentebijeenkomst 01 maart 2025

Op verzoek van velen een gemeentevergadering overdag in plaats van op een avond. U wordt uitgenodigd op zaterdag 01 maart van 12.00 tot 14.00 uur in de Sint Jacobskerk. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

We beginnen om 12.00 uur met informatie door de voorzitter van de kerkenraad en informatie van het CVK over de financiën van de kerk.

Na de lunch gaan we in gesprek over het jaarthema van de PKN 'Als nieuw, leven in het licht van Gods koninkrijk'. U komt toch ook?

Namens de kerkenraad, Anneloes Steglich, scriba

Pastoraat in de woonzorgcentra



Zingkring

Dinsdag 18 maart gaan we weer zingen bij de Zingkring. We beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speelhuus. We hopen op een mooie groep van bewoners uit de woningen van de Koudekerkseweg en de Vondellaan, maar ook andere belangstellenden zijn altijd welkom! Wanneer iedereen is voorzien van koffie of thee (met een lekker koekje) en alle vrijwilligers weer terug zijn in het Speelhuus en een plekje hebben gevonden tussen de mensen, gaan we beginnen en wordt de kaars aangestoken als teken dat God in ons midden is. In deze eenvoudige kerkdienst volgen we het liturgieboekje waarbij op iedere bladzij een lied is te vinden. In maart zullen we ons richten op de kerkelijke kalender en liederen zingen die passend zijn bij de 40 dagen voor Pasen en bij de ontluikende lente.

Bijbelkring

Woensdag 26 maart willen we om 16.15 uur beginnen in het Speelhuus met ons gesprek over de Bijbel. Alle leden van de kerk en andere belangstellenden die in de flats van Ter Reede wonen aan de Vredenhoflaan hebben begin dit jaar een brief gehad met daarin alle data van de Bijbelkring voor 2025. Maar net als altijd is dit stukje in het kerkblad een uitnodiging aan eenieder die dit leest! Bij mijn keuze voor een onderwerp kwam ik op de gedachte om eens te kijken naar kleine Bijbelboeken. En zo kwam ik uit bij De Tweede Brief van Johannes. Een korte brief die slechts 13 verzen telt in mijn Nederlandse Bijbel en 245 woorden in het Grieks, de taal waarin deze brief oorspronkelijk is geschreven. Hopelijk geeft deze korte brief ons genoeg stof tot nadenken!

Van de diaconie

Wat doet de diaconie met het geld uit collecten?

Vaak staat in de orde van dienst bij het doel van de collecte 'diaconie'. Anders dan bij collecten voor de werkgroep ZWO (Zendingswerk en Ontwikkelingshulp), krijgt u daar zelden een duidelijke uitleg bij. Daarom wil ik u graag vertellen wat de diaconie doet met de opbrengst van de collecten tijdens vieringen



van het Heilig Avondmaal. Elk halfjaar wijst de diaconie een regionaal goed doel aan om de verzamelde opbrengst van collecten van de Heilig Avondmaal vieringen naartoe te sturen. Het eerste halfjaar van 2025 is dit regionale doel: de Stichting Zeeuws Verlies. Iedereen krijgt in het leven te maken met allerlei vormen van verlies: je kan een levenspartner, een ouder, een kind of een vriend verliezen. Maar ook kan je verlies van je lichamelijke integriteit te verwerken krijgen of een andere diep aangrijpende ervaring. Dan krijg je te maken met een proces van rouwen en verliesverwerking. Dat klinkt heel eenvoudig, maar voor veel mensen is dat een lijdensweg waar ze heel veel hulp bij nodig hebben. Soms kan die hulp uit de eigen omgeving komen, soms is dat niet genoeg. En dan is het heel belangrijk dat er instanties zijn, zoals Zeeuws Verlies, die mensen kunnen bijstaan in hun individuele weg naar heling, naar acceptatie en kunnen doorgaan ondanks het verlies. Ook jonge mensen kunnen hiermee te maken krijgen, zelfs al op heel jonge leeftijd. Daarom is het werk van Zeeuws Verlies van groot belang. De organisatie bestaat helemaal uit vrijwilligers en ontvangt geen subsidies. Zeeuws Verlies is volledig afhankelijk van sponsors, donateurs en giften om hun werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten en zo adequaat mogelijk hulp te bieden. Wij willen graag hun werk steunen en hopen daarbij op uw gulle bijdrage. Kijkt u vooral zelf eens op hun website naar hun werk: Zeeuws Verlies - zeeuwsverlies.nl

De diaconie

In Memoriam



Marija Astrid Mens - Schoonheim

*03 januari 1936 - †04 januari 2025



Op zaterdag 04 januari, een dag na haar 89ste verjaardag overleed Marija Mens, haar kinderen waren om haar heen.

Ze was weduwe van Herman Mens, voor wie ze trouw heeft gezorgd toen hij ziek werd. Zijn overlijden heeft haar veel verdriet gedaan in haar toch al veelbewogen leven.

Het laatste jaar woonde

Marija in Ter Reede, thuis wonen lukte niet meer. Het afscheid van de zelfstandigheid is erg moeilijk geweest voor Marija.

Marija was een energiek persoon met veel contacten, ze deed veel bezoekwerk binnen en buiten de kerk. Tot ze door ziekte niet meer kon, was ze 10 jaar diaken in onze gemeente.

Aan veel activiteiten die de kerk organiseerde, deed ze graag mee. Zo speelde ze met verve haar rol als oudere in een musical van de kerk.

Marija had een duidelijke eigen mening en ging een discussie niet uit de weg.

Regie houden was belangrijk voor haar. Zo had ze ook haar afscheid helemaal voorbereid. De liturgie lag klaar, met de wens dat Jos Vogel zou spelen en de Cantorij mee zou zingen en zo is het ook gegaan. Jarenlang was ze lid van de Cantorij en zij heeft zich er met succes hard voor gemaakt dat de Cantorij een paar jaar geleden een doorstart maakte.

De dankdienst voor haar leven vond plaats op maandag 13 januari, in haar geliefde Sint Jacobskerk, waarvoor ze veel heeft betekend, maar die haar ook veel heeft gegeven. In de dienst klonken liederen en teksten over het opmaken van de balans van het leven en over vertrouwen en liefde. We lazen 1 Korinthe 13: 'Zo blijven geloof, hoop en liefde, maar de grootste is de liefde'.

We wensen de kinderen en kleinkinderen, de familie van Herman en iedereen die Marija mist, sterkte toe en troost uit mooie herinneringen.

Ds. Janny Blankenstijn

Gertrudy Bernarda de Kok - Winkelhorst

*08 oktober 1948 - †10 januari 2025



Op vrijdag 10 januari overleed Trudy de Kok in de leeftijd van 76 jaar. Trudy woonde met haar zus Ria aan de Boulevard Bankert. Toen Trudy ziek werd, zorgde Ria voor haar, vanuit haar bed in de kamer kon ze tot het laatst genieten van het uitzicht op het strand, het water en de schepen die voorbijvoeren. Trudy was een positief

ingesteld mens.

Ze genoot van de contacten met familie en vrienden. Van wat ze samen met Ria ondernam, van vakanties en uitjes, van cultuur en gezelligheid. Evenementen in Vlissingen en omgeving werden vaak bezocht. Toen Trudy ziek werd, gingen ze zo lang het kon iets drinken op de Boulevard. Intens genoot Trudy daarvan, ook van de ontmoetingen die ze dan had. Altijd was ze hartelijk en geïnteresseerd in anderen. Omgekeerd ondervond ze ook veel meeleven tijdens haar ziekte, ook vanuit de kerk, en dat heeft ze erg gewaardeerd.

Trudy vond ook haar werk heel belangrijk. Op diverse plaatsen in Nederland heeft ze gewerkt als docent in de zorg. Ze leidde jonge mensen op en zette zich in voor een goede begeleiding van leerlingen en stagiaires. Goede zorg was haar drijfveer. Haar geloof was een constante in haar leven. We hebben dat in de afscheidsdienst genoemd, die op vrijdag 17 januari plaatsvond. Waar de Cantorij ook zong, want daar is ze lange tijd met veel plezier lid van geweest. De teksten die ze voor de afscheidsdienst koos spraken van vertrouwen in God, waardoor ze met vreugde kon leven, en ook met rust kon sterven. 'Tot in de eeuwigheid', zei ze dan tegen mensen van wie ze afscheid nam.

Wij wensen haar zus Ria en alle verdere familie sterkte in het gemis en troost van de mooie herinneringen aan Trudy.

Ds. Janny Blankenstijn

Maria Kommers - Nonnekes

*25 oktober 1923 - †11 januari 2025



Rie is geboren en gestorven in Vlissingen. Na ruim 101 jaar gaf zij haar levensadem terug aan haar Schepper. De laatste jaren van haar leven woonde ze in Scheldehof omdat ze steeds meer zorg nodig had. Tot op het laatst was ze helder van geest en dankbaar voor alle liefde en aandacht die

ze kreeg van de verzorging.

Het afscheid voorafgaand aan de begrafenis vond plaats op zaterdag 18 januari in Oost-Souburg in Afscheidshuis De Karolingen en werd geleid door Pieter-Johan Meerveld. Voorop de liturgie stonden de letters A en Ω - verwijzend naar God, die er bij was vanaf het begin en er zijn zal tot aan het eind. Rie was een gelovige vrouw. Ze voelde zich in haar lange leven gesteund door God: op hem had ze haar vertrouwen gesteld. Dankbaar was ook ze dat ze met haar man toch nog een kind mocht krijgen: dochter Liesbeth.

Ook kwam mevrouw Kommers zo lang ze kon naar het geloofsgespreksgroepje in Scheldehof. Ze was alert en kon wijze, rake opmerkingen maken. Een uitspraak die ze vaak deed was: "Hou van elkaar!". Dit is ook de opdracht die Jezus aan de mensen meegaf: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Zo wilde ze zelf ook haar geloof gestalte geven. Bijna iedere avond kwam Willy Hesselink op bezoek. Er werd gelezen uit een Bijbels dagboek, gebeden en veel gezongen. Want, geloofslie-deren zingen deed ze graag!

Wensen wij dochter Liesbeth, schoonzoon Leo, verdere familie, vrienden en bekenden troost toe van de Allerhoogste en sterkte nu ze deze lieve (schoon)moeder en vriendin moeten missen.

Wilja Grootenboer

Collecten en giften

Collecteopbrengsten december 2024

Kerk (3 collecten)	€ 663,79
Evensong (Nine Lessons and Carols)	€ 732,11
Jeugdwerk	€ 176,65
Ned. Bijbelgenootschap	€ 182,40
Solidaridad	€ 153,07
Pastoraat in woonzorgcentra	€ 125,80
Kerstnachtdienst Noodhulp	€ 1073,30
Kinderen in de knel (KIA)	€ 613,75
Pastoraat	€ 288,15

Collecteopbrengsten januari 2025

Kerk (3 collecten)	€ 535,17
Zending	€ 143,92
Raad van kerken	€ 228,80
Onderhoud orgels	€ 145,25

Ontvangen door Tineke Cosijn een gift voor de Kerk van € 20,00 van de fam. v.d. G.

Ontvangen door Willy Borgs een gift voor de kerk van € 10,00 van mevr. L.

Via dhr. J. v.d. Hoeven een gift van € 20,00 voor het bloemenfonds van mevr. v. K.

Bloemenfonds

Gezien het grote aantal bedankjes in elk nummer van Kerk in-Druk worden de bloemengroeten vanuit de kerk enorm gewaardeerd. Daar moet dus zeker mee doorgedaan worden. Maar er zijn uiteraard wel kosten aan verbonden. Vandaar de bloemenkist naast de kast met liedboeken achterin de kerk. In januari bedroeg de inhoud hiervan € 98,07. Alle gevers hartelijk dank. Hopelijk zijn er in de komende maanden nog meer gulle gevers, zodat de inhoud kostendekkend wordt.



Bij de diensten



Zondag 02 maart is de laatste zondag van de tijd tussen Kerst en de Veertigdagentijd. Tussentijd noemde Joan van Rheenen deze tijd, in Kerk in-Druk van februari dit jaar, tijd waarin we stilstaan bij 'de verschijning van goedheid en menselijkheid van God door Jezus'. Tijd die wat betreft evangelielezingen geïnspireerd wordt door verhalen over Jezus' openbare leven. Op deze zondag lezen we een gedeelte uit de Bergrede met woorden van de evangelist Lucas. En we vieren samen de Maaltijd van de Heer, waarin we Jezus Christus gedenken. Zijn dood, maar in deze tussentijd vooral ook zijn leven. Rachel Tromp (viool) zal meewerken aan de dienst.

In de **Veertigdagentijd** die na deze zondag begint, volgen we het oecumenisch rooster, zowel in de zondagse diensten als in de vespers op de woensdagen ervoor. Passend bij de lezingen is er in elke dienst een liturgische schikking en een collecte voor Kerk in Actie, waarover de ZWO-werkgroep u verder informeert. Zij bereiden ook een dienst in de Veertigdagentijd mee voor. In elke dienst is er een kindermoment met een 'wakkere wandelaar' en een projectlied.

Op zondag 09 februari hebben we met een groep mensen onbekendere liederen uit het liedboek geoefend voor de Veertigdagentijd en Pasen tijdens 'Soep met nootjes'. We gaan proberen om in elke dienst in de Veertigdagentijd een geoefend lied te zingen. Naast natuurlijk veel bekende liederen, want dat wordt altijd ook gewaardeerd.

Vespers

In de Veertigdagentijd zijn er zes vespers op de woensdagen 05, 12, 19, 26 maart en op 02 en 09 april. Het is een korte viering, die om 19.30 uur begint in een kapel in de Sint Jacobskerk. Verschillende gemeenteleden zullen de vespers leiden. Aan het begin geven zij een korte uitleg van het thema van de viering, waarin we verder stil worden met woorden, liederen en gebeden uit de traditie. Zo bereiden we ons voor op Pasen.

Zondag 09 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.

De lezing die op het rooster is Lucas 4 vers 1-13 over de verzoeking in de woestijn. In deze dienst werkt de Cantorij mee. Daarom is samen met de dirigente Gertruud Smit en onze organist Jos Vogel

deze dienst (muzikaal) voorbereid. We zullen ook het eerste couplet van het Projectlied Een nieuwe dag van Kind op Zondag zingen en iedere zondag keert het refrein terug:

*Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.*

Op **zondag 16 maart** hoopt ds. Ph. Beukenhorst voor te gaan. Op het leesrooster staat het verhaal van de verheerlijking op de berg (Lucas 9 vers 28-36).

Zondag 23 maart staat Lucas 13 vers 1-9 op het rooster, daar wordt verteld over een onvruchtbare vijgenboom, die toch nog een kans krijgt. Dat is nog eens geduld hebben.

Op **zondag 30 maart** lezen we het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15 vers 11-32). We horen over de pijn van verlies en het feest van gevonden worden. Op deze zondag is er kindernevendienst.

Veertigdagentijd 2025, met thema: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

We kijken uit naar het koninkrijk van God. Tegelijkertijd zien we, ondanks alle wereldwijde ellende, toch al wat van dat koninkrijk in het hier-en-nu. Bijvoorbeeld in het werk van kerken en partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd voor mensen in nood. Ga in de Veertigdagentijd via de collecten, mee naar kerken en gemeenschappen in China, Colombia, Moldavië en Nederland. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Die nog steeds doorgaat ondanks (internationale) tegenwerking en verdachtmakingen.

Over de projecten, verbonden aan de wekelijkse collecten, geven we informatie. Met bijvoorbeeld een filmpje of PowerPoint, afhankelijk van wat Kerk in Actie aanbiedt. Zo beleven we mee wat een project voor mensen betekent. Over verdere medewerking aan één of meerdere diensten, moeten we bij het inleveren van dit artikel nog overleggen. De spaardoosjes delen we, evenals vorig jaar, niet meer uit.

Om het sparen en sober leven te symboliseren stapelen we de spaardoosjes voorin de kerk op de tafel in het liturgisch centrum. Belangstellenden kunnen zelf een doosje meenemen van één van de tafels bij het uitgaan van de kerk. U kunt thuis ook sparen, door wat soberder te leven met de vastentips van de Veertigdagentijd kalender van Kerk in Actie. Een intekenlijst voor de kalender ligt in de kerk. Een gespaard bedrag kunt u dan aan het eind van de Veertigdagentijd overmaken naar één van de projecten. Dat wordt nog nader bekendgemaakt via zondagsbrief en beamer. Misschien wordt er ook in één van de diensten extra aandacht voor gevraagd.

De collecten in maart zijn voor de volgende projecten:

09 maart: Migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Of ze worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak en medische zorg.

16 maart: Missionair werk

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk zijn met alle leeftijden.

Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen en ouderen ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.

23 maart: Kerken geven kinderen toekomst

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Ouders werken in het buitenland of zoeken troost in alcohol. Kinderen groeien op zonder de nodige zorg en liefde. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ willen dat, met hulp, voorkomen.

30 maart: Kinderen in achterstandswijken

Kinderen weerbaar maken In Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Hier groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. In de werelddiaconaatdienst van oktober vorig jaar is daarvoor ook aandacht gevraagd.

Meer informatie over alle projecten in de Veertigdagentijd is ook te vinden op: kerkinactie.nl/veertigdagentijd ZWO-werkgroep. Hier kunt u ook de Veertigdagentijd kalender gratis bestellen.

Ds. Janny Blankenstijn

College van kerkrentmeesters



Kerkbalans 2025: het voorlopige resultaat (07 februari)

U heeft de brief van Kerkbalans per post of digitaal ontvangen in januari (of februari). Veel gemeenteleden hebben hier al positief op gereageerd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans.

We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal van **€ 110.266,00**. Dit is een mooi begin, maar we zijn er echt nog lang niet. We kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, wilt u dit dan per omgaande doen? Uw gave is van grote invloed voor onze toekomst als kerkelijke gemeente. Vul vandaag het antwoordenformulier nog in! Het kan nog steeds.

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter

Al is het even geleden, ik wil toch nog graag aandacht besteden aan de laatste dienst van de RK gemeente in de Sint Jacobskerk. Namens de kerkenraad waren Hans Sinke en ondergetekende aanwezig. Het was een mooie dienst waar veelvuldig werd verteld dat de RK gemeente zo blij was met de uitgestoken hand van de Sint Jacobskerk toen zij hun gebouw moesten verlaten. Nu kunnen ze terug naar een kleine kapel bij de voormalige Onze Lieve Vrouwe kerk. Als cadeau werd ons een nieuwe paaskaars aangeboden. Die zal vanaf Pasen in de kerk staan. Het gebruik van het kerkgebouw heeft opgeleverd dat er wat meer wordt samengewerkt en dat is een mooie bijkomstigheid.



Afscheid, herbevestiging en bevestiging. Dat kwam allemaal samen in de dienst van 09 februari. We hebben afscheid genomen van Martin Dekker. Dertien jaar lid geweest van het college van kerkrentmeesters, twee jaar geleden gestopt en vorig jaar weer voor een jaar aangetreden als voorzitter van het college. Dat jaar is nu om, helaas is er nog geen opvolger gevonden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed gaat komen.

Martin, heel erg bedankt voor al je werk en inzet van de afgelopen jaren voor de gemeente. Marian van Vliet, secretaris van het college van kerkrentmeesters, nam ook na dertien jaar afscheid. Wat mij betreft was zij de stille kracht achter het college. Ze treedt niet graag op de voorgrond, maar deed uiterst nauwkeurig haar werk. Fijn dat je dit zolang hebt gedaan. Zij zal worden opgevolgd door Marja Kwast. Marja, we wensen je een fijne tijd bij het college. Vanuit de diaconie namen Hannie Suurmond en Riet de Waal afscheid. Allebei respectievelijk acht en veertien jaar actief geweest binnen de diaconie. Hannie verzorgde ook de notulen van de kerkenraad en is nog actief in het in- en uitloophuis. Ook de preekvoorziening zal ze blijven doen. Riet en Hannie organiseerden altijd het uitje van de diaconie en dat zullen ze blijven doen. Riet was ook nog betrokken bij de kerstmiddag en het Avondmaal. Jullie ook heel erg bedankt voor alles wat jullie voor de diaconie en de kerk hebben gedaan. Er is gelukkig wel aanvulling gekomen in de diaconie. Piet Blokland is bevestigd als diaken. Welkom Piet, we zijn blij dat je erbij komt. Wilja Grootenboer is bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. De bijzondere opdracht is dat zij voorgaat in kerkdiensten. Zij had nog geen officiële status binnen de kerkenraad en door haar te bevestigen is ze ook lid van de kerkenraad geworden. En ikzelf ben weer herbevestigd als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Ik doe het werk met plezier en vind het fijn om me zo in te kunnen zetten voor de kerk. Dank voor het vertrouwen dat u in de nieuwe leden hebt gesteld.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Verenigingen



De eerstvolgende bijeenkomst van de ANBO-PCOB Souburg/Ritthem zal zijn op **woensdagmiddag 12 maart**

in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg. Deze bijeenkomst begint om **15.00 uur**, dit omdat een deel van de zaal tot een uur of twee in de middag bezet is. De bijeenkomst zal in het teken staan van de jaarlijkse ledenvergadering.

We kijken terug op de activiteiten en de ontwikkelingen binnen onze afdeling in 2024, we bespreken het verslag van de vorige ledenvergadering van 09 april 2024 en het overzicht van de financiën. Na afloop van de vergadering spelen we met z'n allen een leuke en uitdagende quiz. Wij als bestuur hopen op een grote opkomst voor deze bijeenkomst. Met hartelijke groeten,

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest

Classis Delta



Uit de nieuwsbrief van Classis Delta

In januari vergaderde de Classis Delta weer. Ds. Marjo Wisse, voorzitter, wees erop dat het dit jaar maar liefst 1700 jaar geleden is dat de geloofsbelijdenis van Nicea is opgesteld: in het jaar 325. Nog steeds is deze geloofsbelijdenis van belang, en daarom wordt er op allerlei manieren aandacht aan besteed. Ook al spreekt zo'n oude belijdenis niet precies de taal van onze tijd, toch is het een tekst die vele kerken en gelovigen met elkaar verbindt. Dat is de waarde van zo'n oude geloofsbelijdenis, te beseffen dat wij als kerken met elkaar verbonden zijn door de eeuwen heen.

In deze vergadering heeft classispredikant ds. A. van der Maas ook een overzicht gegeven van leven en geloven in Classis Delta. Een paar wetenswaardigheden: wij maken deel uit van een grote classis met maar liefst 160 gemeenten, 114 in Zeeland en 46 in Zuid-Holland. Er is sprake van een grote diversiteit binnen die gemeenten, 35 gemeenten hebben de signatuur van de Gereformeerde Bond, en ook tussen gemeenteleden onderling zijn grote verschillen in geloofsbeleving.

Er zijn ook behoorlijk wat gemeenten die met elkaar samenwerken. In de toekomst zullen dat er alleen maar meer worden, vanwege krimp en financiële problemen. Er zijn heel wat vacatures binnen de classis: zo zijn er maar 35 fulltime predikanten, en in 65 gemeenten is de predikantsplaats vacant. Ook wees hij op het belang van diaconale samenwerking, en zogenaamd 'grensoverschrijdend samenwerken' bijvoorbeeld met kringloopwinkels. Want kerk zijn is meer dan alleen gemeente zijn. Aan het eind van zijn betoog gaf ds. Van der Maas vragen mee om over na te denken: Hoe zijn we gemeente van Christus? Wat is onze roeping? Hoe leven we persoonlijk en samen uit geloof, hoop en liefde? En hoe kan de classis ondersteunend zijn bij deze vragen?

Per 01 februari heeft ds. Van der Maas een deel van zijn taken neergelegd als classispredikant, omdat hij in deeltijd is benoemd tot projectleider implementatie Ambtsvisie. Binnen afzienbare tijd ontstaat er een vacature voor classispredikant. Daarom wordt op 11 maart een extra vergadering van de classis gehouden om het proces van invulling van de

vacature zorgvuldig te laten verlopen. Wilt u meer weten over het werk binnen Classis Delta, kijk dan op www.gelovenindedelta.nl

Namens de redactie van Kerk in-Druk,
Neeltje Köther

Uitnodiging Willem Barnard Liedavond classis Delta

Op dinsdag 01 april is er een liedavond over het werk van Willem Barnard. Deze zangavond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in de Johanneskerk, Kerkplein 2 (Kerkring), 4306 CL Nieuwerkerk. Deze avond is bedoeld voor alle zanglustigen en liefhebbers van liturgie en kerkmuziek in de classis Delta.

Aanmelden bij voorkeur voor 15 maart, door een mailtje aan m.j.wisse@kpnmail.nl
Willem Barnard (1920-2010) is een van de belangrijkste kerklieddichters van de vorige en het begin van deze eeuw. Zijn psalmvertalingen en liederen stonden al in het (rode) Liedboek 1973 en in het huidige Liedboek 2013 staan ze weer. Willem Barnard is bekend van liederen als 'De aarde is vervuld' en 'Alles wat over ons geschreven is'. In 2023 verscheen bij uitgeverij Skandalon een verzameluitgave van zijn werk: 'In wind en vuur'. Deze Willem Barnard Liedavond wordt verzorgd door Gerda van de Haar, kernredacteur van In 'wind en vuur' en neerlandica. De muzikale leiding is in handen van Marianne van Dijke, dirigente en organiste in Nieuwerkerk. Het zal gaan over liederen voor de Veertigdagentijd, de tijd naar Pasen toe, en van daaruit komen ook andere bekende en verrassende liederen aan bod. We krijgen informatie over de liederen en er zal vooral veel gezongen worden. Met medewerking van een soliste, en meerdere muzikanten en zangers.

Overpeinzing

*Wie de dag van morgen
helemaal in Gods hand legt en
vandaag slechts uit die hand ontvangt
wat hij nodig heeft om te leven,
die is werkelijk veilig,
gezekerd en beschermd*

Uit '40 dagen onderweg'
met Dietrich Bonhoeffer

In gesprek met Riet de Waal

Begin februari nam Riet de Waal afscheid van de diaconie. Wij vroegen haar:

Hoeveel jaar was jij actief als diaken?

Al eerder was ik 8 jaar diaken in de wijkgemeente rond de Schaapskooi. Zes jaar geleden werd ik opnieuw gevraagd en dat heb ik toen met plezier weer opgepakt. Omdat er nu twee nieuwe diakenen zijn gevonden en bij mij de leeftijd ook gaat meespelen was het nu het goede moment om weer wat afstand te nemen. Het was en is een gezellige groep en dus ook zeker geen belasting om bij de diaconie betrokken te zijn. Ik blijf overigens wel actief helpen als dat nodig is zoals met het dagreisje van de diaconie, met de kerstdrukke of bij het paasontbijt. Als ze mij nodig hebben hoor ik het wel.

Wat inspireerde, motiveerde jou om diaken te worden?

Toen ik hier net kwam wonen werd ik gevraagd. Dat heb ik toen gedaan, want wanneer je ergens actief bij betrokken bent raak je ook sneller bekend met iedereen, voel je je sneller thuis. Zeker toen bij de Schaapskooi, dat toch wat kleinschaliger was. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het koffiedrinken na de kerkdienst waardoor je meer met elkaar vertrouwd raakt. In positieve zin op elkaar letten.

Wat is voor jou de kern van de diaconie?

Het omzien naar elkaar. De materiële zorg is belangrijk en tegelijkertijd het moeilijkste. Hoe bereik je de mensen die zorg nodig hebben. Onze voorzitter kan dat goed registreren. Ook met de Sociale Dienst bestaan contacten. Soms kunnen we dan als diaconie nog bijspringen wanneer er acute hulp nodig is en de sociale dienst geen mogelijkheden meer heeft. Zo waren we in de Schaapskooi ooit uitgiftepunt van de Voedselbank. Daar hoorde je ook de problemen die mensen soms ondervonden. De Voedselbank en ook de Stichting Leergeld zijn mede door de diaconie opgericht.



Denk je dat je de diaconie gaat missen?

Ja, zeker. Daarom blijf ik ook beschikbaar om te helpen en de contacten die je hebt opgebouwd gaan natuurlijk niet verloren maar worden vermoedelijk wel minder intensief.

Ik vind het fantastisch hoe allerlei activiteiten worden opgepakt. De kerkTV en zo'n Tocht van Licht op kerstavond, het wordt allemaal bijna professioneel georganiseerd.

Wat verwacht je van de komende jaren?

Ik heb het idee dat alles weer een beetje groeit. De kliederkerk, de kindervenendienst ... dat zijn positieve ontwikkelingen. Ik denk dat ook de verschillende concerten in de kerk de drempel verlagen en wellicht ook de belangstelling voor de kerkdiensten doet toenemen.

Wat wens je de kerk toe?

Ik hoop dat we nog lang gebruik kunnen maken van de Sint Jacobskerk en mocht dat niet zo zijn dan vinden we ongetwijfeld ergens anders wel een plekje.

Kerk- en werkgroepen



Jouw kaartje telt!



Onze kerk doet dit jaar weer mee met de Paasgroetenactie van Amnesty International. Gedurende de Veertigdagentijd (09 maart - 06 april) zullen er elke zondag in de kerk - voorafgaand aan en na afloop van de dienst - kaarten en adressen gereedliggen om groeten te sturen aan mensen die vanwege hun mensenrechtenactiviteiten gevangen zijn genomen. Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. Wie opkomt voor mensenrechten kan te maken krijgen met intimidatie, laster, geweld en gevangenisstraf. Vaak worden deze mensen op allerlei manieren monddood gemaakt. Morele steun van mensen zoals wij, kan hen helpen hun werk voort te zetten. In de groetenlijst staan personen die een hart onder de riem nodig hebben, stuur daarom een inspirerend kaartje. Jouw kaart geeft nieuwe moed en kan leiden tot betere bescherming of betere behandeling van mensen die in de gevangenis zitten.

Je kan een of meer kaartjes (met envelop) en adressen afhalen. Jij beschrijft de kaart (daarbij kan je gebruikmaken van schrijftips), je adresseert de envelop, plakt er een internationale postzegel op en doet de kaart op de bus. Wij betalen de kaarten, enveloppen en de gedrukte informatie, de postzegel is jouw 'donatie'.

Gertrud Smit

Campagne 'Vlissingen Schoon? Doen we gewoon!'



In Vlissingen is indertijd de campagne: 'Vlissingen Schoon? Doen we gewoon!' gestart (<https://www.vlissingen.nl/campagne-vlissingen-schoon-doen-we-gewoon>). Samen houden we Vlissingen

Schoon, voor elkaar en met elkaar. We kunnen daar allemaal aan meewerken! Op 22 maart is er bijvoorbeeld weer de Landelijke Opschoondag! Wilt u meedoen? De gemeente Vlissingen ondersteunt u graag met prikstokken, vuilniszakken en een sluitring voor afvalzakken. Neemt u hiervoor contact op via e-mail gemeente@vlissingen.nl.

De gemeente kan u naderhand ook helpen met het weggooien van het opgeruimde afval.

Wist u dat?

Er een app is waarmee je gemakkelijk en snel een probleem bij jouw gemeente meldt? De app heet BuitenBeter (<https://www.buitenbeter.nl/>) en is te downloaden in de App Store van uw mobiele telefoon. U kunt in de app melding maken van vervuiling, parkeren, zwerfafval en overlast.

Werkgroep Groene Kerk



De Herberg
De plek om op verhaal te komen

De Actieve Kerk en De Herberg

Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Films om over door te praten

Het afgelopen jaar hebben we met plezier 'Films om over door te praten' verzorgd en dit jaar willen we daar heel graag mee doorgaan. Voor spreiding van de inzet zou het heel erg fijn zijn als er nog 1 of 2 personen mee zouden komen helpen. Het is een leuke en niet al te lastige taak, maar je moet wel met tafels en stoelen kunnen schuiven en een beetje handig zijn met de apparatuur (koffiezetapparaat, laptop, scherm en speakers). Uiteraard krijg je als je meedoet, ook inbreng in het opstellen van het programma.

Wist u dat wij door de vrijwillige giften van onze bezoekers niet alleen ruim uit de kosten zijn gekomen, maar zelfs € 100,00 aan de kerkkas hebben kunnen geven? Daarmee kunnen wij andere activiteiten van de kerk ook een beetje sponsoren. Wij vinden dat heel fijn!

In maart staat de film 'Leef!' op het programma. Donderdag 13 maart: 14.00 uur en 19.30 uur in het bovenzaaltje van De Herberg. Voor deze film is gekozen vanwege internationale vrouwendag.

De film draait rond een vrouw (Anne) die alles over heeft voor haar man, kinderen en moeder. Diep in haar hart zou ze schrijfster willen worden en het beste uit het leven willen halen. Maar om schrijfster te worden hoor je je leven op orde te hebben. En dat is bij Anne niet het geval: haar huwelijk hangt aan een zijden draadje, de jongste dochter ziet het leven niet meer zo zitten, haar oudste dochter heeft hartproblemen en Anne's moeder is een mindervalide die het klagen tot een vak heeft verheven.

Ben je benieuwd naar onze programmering voor 2025? Zet dan de volgende data en filmtitels maar vast in je agenda.

Datum	Titel	Thema in één woord
09 jan.	The Children Act	Recht
13 febr.	Down to Earth	Milieu
13 maart	Leef!	Geluk
10 april	Philomena	Adoptie
08 mei	Under Sandet	Haat
12 juni	Minari	Integratie
11 sept.	Eternal Sunshine of a Spotless Mind	Liefde
09 okt.	Biutiful	Berouw
13 nov.	Nine Days	Ziel
11 dec.	Le Fils de l'Autre	Conflict

Gertrud Smit, Sylvie Bertijn, Alide Paschier.
Contact: 06-10801047 of gj.smit56@gmail.com

De Actieve Kerk maart

De lente is in aantocht. Je voelt het nieuwe leven kriebelen nu steeds meer planten hun kopjes uit de aarde steken. In de euforie dat de winter weer achter ons ligt, breekt ook een tijd van bezinning door, van vasten. De Veertigdagentijd valt dit jaar samen met de Ramadan, de vastenmaand voor moslims. We staan op onze eigen manier stil bij dit jaargetijde in de kerkdiensten, de vespers maar ook in activiteiten in De Herberg. Op dinsdag 11 maart spreekt Derk Sauer

in de Sint Jacobskerk over Rusland en Oekraïne en over de moeilijke weg naar Vrede. Op donderdag 20 maart vertelt ds. Janny Blankenstijn welke theologie haar inspireert, met name in deze tijd op weg naar Pasen. Een week later staat de lunchbijeenkomst in het teken van de religieuze feesten die het voorjaar inluiden. Pasen, maar ook Holy Pagwa en het Suikerfeest Id-al-fitr. We zien u weer graag bij een van de activiteiten van DAK.

Hartelijke groeten, Anneloes Steglich

Activiteiten in De Herberg. Iedere week in maart:

Dag	Tijd	Wat	Contactpersoon
maandag	14.00 - 16.00 uur	Digiwijzer café	Lia Borgs 06 30 29 58 85
dinsdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke 06 38 53 16 27
woensdag	19.30 - 20.00 uur	Vesper Veertigdagentijd	Sint Jacobskerk
donderdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
vrijdag	10.00 - 12.00 uur 13.30 - 16.30 uur	Kerkkantoor Open huis	0118 41 25 18
zaterdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
Speciale activiteiten in maart			
zaterdag 01 maart	12.00 - 14.00 uur	Gemeentebijeenkomst	Sint Jacobskerk
dinsdag 11 maart	13.30 uur	Bingo in de herberg	
dinsdag 11 maart	19.30 - 21.30 uur	Derk Sauer in gesprek met Peter Joosse, m.m.v. het Slavisch Koor Sretenije	Sint Jacobskerk
donderdag 13 maart	13.30 en 19.00 uur	Film om over door te praten	Gertrud Smit 06 10 81 0 47
donderdag 20 maart	19.30 uur	Als nieuw, theologie die inspireert	Janny Blankenstijn
donderdag 27 maart	11.00 - 13.00 uur 13.30 - 16.30 uur	Lunchbijeenkomst 'Geloven in de lente' over religie en voorjaarsfeesten Open huis	Anneloes Steglich 06 27 07 36 57 0118 41 25 18



In gesprek met Derk Sauer over Oekraïne - Rusland m.m.v. het Slavisch Koor Srétenieje

Derk Sauer, journalist en uitgever van Moscow Times en het Slavisch Koor Srétenieje zijn dinsdag 11 maart te gast in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Hoe lang is de weg naar vrede voor Oekraïne en Rusland? Als er iemand is die door die vraag wordt bezig gehouden is het wel Derk Sauer. Regelmatig horen wij zijn stem op radio en tv als Rusland-kenner bij uitstek. Nu hij zich noodgedwongen in Zeeland heeft gevestigd nodigen wij, Cultuurpodium Sint Jacobskerk samen met de Protestantse Gemeente Vlissingen hem uit om wat meer te leren over het ingewikkelde conflict met Rusland. Een enorm land dat ons angst inboezemt, maar waar we vaak maar zo weinig van snappen! Derk Sauer gaat in het gesprek met Peter Joosse in op de meest recente ontwikkelingen in de oorlog tussen

Rusland en Oekraïne.

Het programma wordt afgewisseld met een optreden van het Slavisch Koor Srétenieje onder leiding van dirigente Elena Berdnikova. Het koor brengt volksliederen uit Oekraïne en Rusland. Vanaf 19.00 uur is de kerk open en is er koffie en thee verkrijgbaar. Het programma gaat zonder pauze door tot 21.30 uur waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten bij een drankje.

De opbrengst van de ticketverkoop is voor de ondersteuning van onafhankelijke journalistiek en de gevluchte journalisten uit Rusland werkzaam bij Moscow Times (Stichting Potamos).



Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij Cultuurpodium Sint Jacobskerk: <https://sintjacobskerk.nl/agenda/> of scan de QR-code.

Algemeen

OPA

Vrijdag 07 maart van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 08 maart van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XI terrein voor al uw papier. De opbrengst van 2024 is 39.880 kg, wat goed is voor een bedrag van 4513,75 euro. In 2023 was er 36.870 kg papier verzameld. De volgende inzameling is op 11 en 12 april.

Namens het Dream Team

Martin Walraven

mensen te ontmoeten en van elkaar te leren. De bijeenkomst wordt begeleid door een professionele medewerker van Buurteams, zodat u altijd op de juiste plek bent. Wij verwelkomen u graag in een veilige en ondersteunende omgeving.

20 maart, 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Burgerij,
Van Hogendorpweg 58A, 4384
HA Vlissingen.

De voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg en de organist is Jos Vogel. U bent van harte welkom om deze Evensong mee te komen vieren en om na afloop koffie of thee te blijven drinken en wat na te praten met elkaar.

Met hartelijke groet,

*Gertrud J. Smit
Anna Blamanlaan 4,
4385 KK Vlissingen
tel: 06-10801047*

mail: gj.smit56@gmail.com



Mantelzorgcafé

Bent u mantelzorgers en wilt u andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen? Kom dan naar het Mantelzorgcafé! Elke derde donderdagavond van de maand bieden we een gezellige en ontspannen gelegenheid om even stoom af te blazen, nieuwe

02 Maart Evensong met koffie en een praatje na

De laatste zondag voor de Veertigdagentijd, zondag 02 maart, is er om 17.00 uur weer een Evensong in de Sint Jacobskerk. De lezingen zijn Exodus 34 vers 29-35, over Mozes op de Sinaï, en Lucas 9 vers 28-36, over de verheerlijking van Jezus op de berg. De Eveningsingers, o.l.v. Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest, zingen o.a. Psalm 99 en het anthem 'Jesus on the mountain peak' van Paul Bouman. Ook is er weer veel ruimte voor koor- en samenzang van (lof)liederen.

Berichten uit de gemeente

Ik was blij verrast door de prachtige bos bloemen die ik zondag mocht ontvangen. Hartelijk dank en vriendelijke groet,

Mattie van Willegen

Hartelijk dank voor het mooie boekje dat ik (via Mattijs Bulthuis) kreeg ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag.

Met vriendelijke groet,

Dini Glerum - Bakker

Vanmiddag kreeg ik bezoek van Margitt Schray i.v.m. met mijn verjaardag (06-01-2025) en zij gaf mij namens de protestantse kerk een heel mooi boeket bloemen. Hartelijk dank hiervoor. Met vriendelijk groet,

Dick de Dreu

Wederom werden wij verrast met een groot boeket bloemen en een kaart met vele handtekeningen, waarvoor onze hartelijke dank. Groeten van

fam. v.d. Gaag

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik kreeg na mijn val waarbij ik mijn heup brak. Met hartelijke groet,

Joke Meliefste

Graag wil ik de gemeenteleden en de kerkenraad heel erg bedanken voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen

ter ere van mijn 90e verjaardag. Al eerder kreeg ik via de heer Van der Hoeven een prachtige cycloam waar ik heel blij mee ben! Heel hartelijk dank!

Mineke Blomme - van Hasselt

Evenementen



**Cultuurpodium
Sint Jacobskerk**

Zaterdag 01 maart

Aanvang 20.00 uur
Kamermuziek Zeeland: Lisa Jacobs & the String Soloists

Dinsdag 11 maart

Aanvang 19.30 uur
In gesprek met Derk Sauer over Oekraïne - Rusland m.m.v. het Slavisch Koor Srétenieje

Zaterdag 15 maart

Aanvang 19.30 uur
Scratch Messiah 2025

Zondag 23 maart

Aanvang 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland: Klavierliefde: Yukiko Hasegawa en het Intercontinental Ensemble



Vrijdag 28 maart

Aanvang 19,30 uur
'A la Rieu' met John Brinkhaus, het Violisten Orkest Vlissingen e.a.



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop: sint-jacobskerk.nl/agenda

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6 4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente ontvangt maandelijks dit blad.

Eenmaal per jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden gevraagd. Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD Vlissingen. Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen) Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl