



Protestantse Gemeente te
Vlissingen

Orde van Dienst voor zondag 2 februari 2025

Zondag van het Werelddiaconaat

Thema: Zoektocht naar vrede



Colombia – gebied Chocó-regio

Voorganger : pastor Wilja Grootenboer
Ouderling van dienst : Hans Sinke
Orgel en vleugel : Jos Vogel

Deze dienst is voorbereid met de ZWO-groep

Muziek

Welkom en mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Moment van stilte

- de gemeente gaat staan -

Zingen: Tussentijds Lied 126

1. Een stad van vre - de zoe - ken wij,
een stad ver weg, een stad dicht - bij,
een stad waar woor - den wo - nen,
woor - den die waar zijn en op - recht
voor man en vrouw, voor heer en knecht,
voor doch - ters en voor zo - nen.

2. Een volk van vrede zoeken wij,
een volk ver weg, een volk dichtbij,
van her en der gekomen,
gekomen op het Woord van God
van oost en west naar zijn gebod:
zo hebben wij vernomen.
3. Een lied van vrede zingen wij,
een lied voor u, een lied voor mij,
een lied om uit te zingen
dat Hij - gezegend zij zijn naam! -
voor alle mensen heeft gedaan
zo vele goede dingen.

Colombiaanse Bemoediging en Drempelgebed

V: Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou

A: Gods Geest in ons midden

V: Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: God van de gehele schepping die ons maakte naar uw beeld,
schenk ons de kracht van de liefde om ons over te geven
aan uw vreugde.

A: Amen

- de gemeente gaat zitten -

Introductie – Powerpoint over Project Cocomopoca

Kyriegebed met responsie:



Glorialied: Lied 900 Nada te turbe 2x

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer is met u!

A: Zijn Geest in ons midden!

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Muzikale lezing: Jeremia 1, 4-10 Project of Love

Lezing: 1 Korintiërs 12, 27-31a

Zingen: Lied 970 vers 1, 3 en 5 Vlammen zijn er vele

Overdenking

Zingen: Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

We luisteren naar muziek uit Colombia

Collectes:

1e Werelddiaconaat (KerkinActie-Colombia)

2e Onderhoud gebouwen

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 423 Nu wij uiteengaan



Wegzending en zegen, beantwoord met



Muziek

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

MEDEDELINGEN

Bij de collecte voor het Werelddiaconaat De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. Er is een enorme biodiversiteit, maar ook illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmafia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, i.s.m. Kerk in Actie, helpt inwoners om via duurzame landbouw en goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen. ZWO-werkgroep.

Evensong Vanmiddag is er om 17.00 uur weer een Evensong in de Sint Jacobskerk. Ds. Hans Neels is de voorganger, de organist is Jos Vogel en het koor staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs-v.d. Driest. Toegang gratis, collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten.

De gemeente Vlissingen is bezig met de herinrichting van de Boulevard De Ruijter en neemt daar in het straatbeeld ook de historie van Vlissingen mee. Diverse gebeurtenissen kunnen door Vlissingers geselecteerd worden op de website doemee.vlissingen.nl. Zet de Jacobskerk ook in deze geschiedenislijn, door o.a. 1911 de grote brand in de Jacobskerk te selecteren. Het is ook mogelijk om de relatie met slavernij in de historische lijn een plek te geven. Uw selectie (iedereen mag 5 onderwerpen selecteren) moet vóór 4 februari zijn gemaakt.

Koffie met een praatje Zin in een kopje koffie én een praatje? Kom dan op woensdag 5 februari naar De Burgerij aan de Van Hogendorpweg. Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor u klaar.

Soep met nootjes Zondag 9 februari van 12.00-14.00 uur in de Sint Jacobskerk. Eerst samen lunchen, er is soep voor iedereen en brood neemt u zelf mee. Dan oefenen we minder bekende liederen uit het liedboek onder leiding van Aleida Post en Jos Vogel. Het zijn liederen die passen in de 40 dagentijd en bij Pasen.

Films om over door te praten: Down to earth

Deze film is aangedragen door de werkgroep Groene Kerk met als insteek de zorg voor het behoud van onze aarde. In deze docu-film volgen we Renata en Rolf die besluiten om met hun gezin de welvaartsmaatschappij de rug toe te keren en een andere manier van leven te zoeken. Tijdens hun reis komen ze in aanraking met enkele van de oudste inheemse gemeenschappen op de planeet. Donderdag 13 februari, 14.00 uur en 19.30 uur in De Herberg.