

Kerk in-Druk

November 2024 • jaargang 15 nummer 1

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen

- > De dag die komt...
- > Gemeenteavond 30 oktober
- > In gesprek met Kees Urbanus



Kerkdiensten

Zondag 03 november

80 jaar Bevrijding Vlissingen

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte
Kerk / Diaconie
m.m.v. Gilbert Hekhuis, doe-
delzak en Els Spruit, zang

Evensong

17.00 uur Ds. P. Steenberg
m.m.v. de Evensingers

Zondag 10 november

Heilig Avondmaal

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) / Zending

Zondag 17 november

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. Tj. Barnard
(Barendrecht)
Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen

Zondag 24 november

Eeuwigheidszondag

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn /
Pastor W. Grootenboer
Collecte Pastoraat / Landelijk
pastoraat
m.m.v. de Cantorij

In november is er geen kinder-
nevendienst; 24 november is de
laatste zondag, maar vanwege de
Eeuwigheidszondag verschuift de
kindernevendienst naar 01 december.

Woensdag 27 november

Sint Jacobskerk

19.30 uur Eerste Advent Vesper

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 17 november wordt
in de Dorpskerk, Kerkplein 1 in
Nieuw- en St. Joosland, een
dienst gehouden voor mensen
met en zonder een beperking.
De dienst begint om 14.30
uur en iedereen is van harte
welkom.

Foto voorblad

Het bovenste deel van het
De Ruyterraam met de vier
symbolen van de evangelisten:
de mens (Matteüs), de stier
(Lucas), de arend (Johannes)
en de leeuw (Marcus)



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.

De dag die komt ...

Neeltje Köther

In 2008 was ik met mijn Duitse vrienden in Berlijn. Daar bezochten wij het graf van Jochen Klepper, zijn vrouw Hanni en hun dochter Renate. En bij zijn graf zongen wij zijn lied: 'De nacht is haast ten einde'. Het staat ook in het liedboek als lied 445. Voor mij is dit een van de meest aangrijpende kerkliederen, omdat ik het op 04 december 1992 gezongen heb bij de afsluiting van een studieperiode in Nijmegen. Dit was ook de datum waarop mijn man die avond is overleden. Op zijn grafsteen in Biggekerke staat deze zelfde tekst, over de nacht die haast voorbij is.

Dit lied is zeer geschikt voor deze tijd van het kerkelijk jaar - november is de maand waarin onze gestorvenen worden herdacht en vormt tevens de overgang naar de adventstijd, een tijd van verwachting en hoop op een nieuw begin.

Het levensverhaal van Jochen Klepper past bij dit lied. Hij is geboren op 22 maart 1903 in Polen, maar leefde langere tijd in Berlijn. In 1931 trouwde hij met Hanni Stein - Gerstel, een vrouw die al jong weduwe was geworden en ook al twee dochters had. En zij was Joods. Dat werd gevaarlijk, want in 1933 kwam Hitler aan de macht. Met het nationaal-socialisme brak een donkere tijd aan van Jodenhaat en vervolging. Toen de dreiging te groot werd, lukte het de Kleppers om hun oudste dochter naar Engeland te laten vluchten. Zij was gered, als enige. In 1940 kreeg Jochen een oproep voor militaire dienst, maar hij werd al snel ontslagen. Dan proberen ze nog de jongste dochter het land uit te krijgen, maar dat lukte helaas niet meer. Inmiddels wordt de Jodenvervolging steeds weerzinwekkender en de familie Klepper begrijpt dat voor moeder en dochter deportatie onvermijdelijk is, met alle consequenties van dien. Gezamenlijk besluiten zij dat hun leven



geen toekomst meer heeft. De avond voordat zij sterven schrijft Jochen Klepper: 'Boven ons staat in deze laatste uren het beeld van de zegenende Christus die voor ons strijdt'. Het is 11 december 1942, dan valt de nacht.

Waarom vind ik dit lied zo veelzeggend? Het is geschreven in 1939, een zwarte tijd in de wereld-geschiedenis. En toch spreekt het van een nieuwe toekomst. Dat vind ik bemoedigend, hoopvol. Ik vind het een teken van geloof. Ook als je vermoedt dat het ergste nog moet komen, dan toch kijk je verder, voorbij de nacht. En dan zie je een nieuwe dag. In deze tijd waarin de wereld aan alle kanten bedreigd lijkt, vind ik dit lied extra spreken van vertrouwen dat het einde het einde niet is. Vooral het derde couplet tekent de diepte waardoorheen gegaan moet worden, maar ziet uit naar het licht van Gods nieuwe dag. Moge dit lied ook voor ons een houvast zijn.

*Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.*

Lied 445: 3

Van de pastores

Voleinding

In november eindigt het kerkelijk jaar, op 01 december begint weer een nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van advent. De drie zondagen vóór advent noemen we de zondagen van voleinding. In de lezingen op het leesrooster gaat het dan over de 'laatste dingen', de onbekende toekomst. Op de laatste zondag van voleinding (24 november) wordt dat heel concreet gevoeld, als we stilstaan bij de gemeenteleden die zijn overleden. In onze gemeente noemen we deze zondag Eeuwigheidszondag. Daarmee zeggen we, dat mensen bij God horen, al zijn ze 'uit de tijd'. En ook wij voelen ons nog met hen verbonden, al zijn zij gestorven. De naam Eeuwigheidszondag geeft daar iets van weer, meer dan de aanduiding 'laatste zondag van het kerkelijk jaar' dit doet.

Want bij voleinding gaat het niet om zoiets als 'afronding', maar we denken vooral ook, veel meer toekomstgericht, aan de voltooiing van Gods plannen; plannen met onze wereld, met ons eigen leven, ook na de dood. Dat we mogen verwachten en vertrouwen dat God ons én zijn schepping vasthoudt en voltooit. En dat er na Eeuwigheidszondag weer advent volgt! Misschien is dat wel 'het licht dat soms van gene zijde voor onze voeten schijnt' uit het gedicht 'Ten geleide' van Jean Pierre Rawie.

Ten geleide

*Wij die in weerwil van de tijd
het onverdraaglijkste verdroegen,
vanaf dat wij de weg insloegen
die naar voorbij de einder leidt,*

*beseffend dat wij, juist omdat
wij haakten naar het allerhoogste,
wat is gezaaid niet zullen oogsten,
wij gaan het ongeweten pad*

*tot aan het ongeweten eind,
en vragen niet dan ten geleide
het licht dat soms van gene zijde
voor onze voeten schijnt.*

Dit is nogmaals een keer een gedicht van Jean Pierre Rawie. Verschillende mensen gaven aan dat ze het gedicht in Kerk in-Druk van oktober erg mooi vonden. In een overleg van een pastoraal team vertelde iemand zijn gedichtenbundel van Rawie weer te hebben opgezocht, en hij las ons dit gedicht voor.

Pastoraat

Tot nu toe brachten de pastorale vrijwilligers aan alle leden vanaf 80 jaar een bezoekje. Soms werd dat zeer gewaardeerd en volgden fijne ontmoetingen, maar de ervaring was ook dat lang niet alle 80-jarige leden behoefte hebben aan bezoek van de kerk. Bij 80-jarigen staan de vrijwilligers nogal eens voor niets op de stoep, wat het bezoekwerk niet leuker maakt. Daarentegen vinden veel 90-jarigen bezoek van de kerk erg fijn.

Daarnaast is het zo dat er in onze gemeente veel leden 80 jaar en ouder zijn en het aantal bezoekvrijwilligers daalt.

Dat alles bij elkaar heeft ons doen besluiten de werkwijze te veranderen.

(Doop)leden en vrienden die 80 jaar worden krijgen nu de bloemen uit de kerk. Een bezoekvrijwilliger gaat dan niet op bezoek bij de jarige, maar doet wel een kaart door de bus met zijn/haar naam/mail-adres/ telefoonnummer. De vraag aan de 80-jarige is dan om te laten weten aan de bezoekvrijwilliger als contact gewenst is met de bezoekvrijwilliger of met de pastor. Ook hier geldt dus, als u bezoek wilt, dan kan dat altijd, maar we vragen wel of u het dan zelf wilt aangeven.

Het blijft ook voor ons als pastores van groot belang dat vragen aan ons voor pastorale bijstand door u worden doorgegeven, ook als u jonger bent dan 80 jaar of geen contact hebt met een bezoekvrijwilliger of als u een naam van iemand anders door wilt geven, waarvan u weet dat zij of hij een bezoekje op prijs stelt.

Hartelijke groet van

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn



Pastoraat in de woonzorgcentra



Ter Reede Zingkring

Dinsdag 19 november om 10.30 uur begint de Zingkring in het Speelhuus. Na de zomerstop in juli en augustus, waren we in september op Prinsjesdag gelukkig weer met een redelijk grote groep bij elkaar om te zingen en om stil te staan bij Matteüs 6 en de lelies op het veld. Ik vroeg naar lievelingsbloemen en de antwoorden waren verrassend mooi. Rozen, lelies, zonnebloemen, lelietjes van dalen, fresia's en nog veel meer bloemen werden genoemd. Alle genoemde bloemen zouden bij elkaar een prachtig boeket hebben gevormd! Zo ook vormen alle mensen die daar samen zijn met elkaar een veelkleurig boeket van prachtige mensen; zo geven we met elkaar weer kleur aan ons samen geloven en aan de dag!

Zo zullen we deze dinsdag in november liederen zingen van en over licht in deze donkere herfsttijd en om zo ook het Licht door te geven en elkaar te bemoedigen in het geloof.

Ter Reede Bijbelkring

Op woensdag 27 november rond 16.15 uur komen we bij elkaar in het Speelhuus. We stoppen ongeveer rond de klok van 17.00 uur. Dit is de laatste kring van dit kalenderjaar. Tijd voor bezinning: Wat houdt ons geloof levend? Waarmee voeden we ons geloof? Hoe zien we de toekomst van de kerk(en)? Genoeg vragen, maar hopelijk komen we samen ook op ideeën/onderwerpen voor de bijeenkomsten

in het nieuwe jaar! In Micha 7 vers 7 NBV21 kunnen we lezen: *Maar, ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.* Zo willen we met elkaar in gesprek gaan over geloven en hopen. Bij de bewoners van de flats in Ter Reede volgt nog een papieren uitnodiging in de brievenbus. Ik hoop u weer te mogen ontmoeten!

Scheldehof Geloofsgespreksgroepje

Op vrijdag 29 november -inloop vanaf 10.45 uur- is er rond de klok van 11.00 uur een gespreksgroep waaraan bewoners vanuit Scheldehof deelnemen. Deze gespreksgroep draait al een poosje, maar nu bewoners van de flat aan de Hellingbaan vorige maand ook waren uitgenodigd via de flyer met alle activiteiten in Scheldehof, leek het me goed om deze uitnodiging ook op te nemen in het kerkblad. Omdat we precies tussen Eeuwigheidszondag 24 november (de zondag van herdenken van onze overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar) en de eerste Advent, op zondag 01 december in zitten, willen we met elkaar in gesprek gaan over leven in het donker en uitzien naar het licht. Wat zijn de lichtpuntjes in onze levens!? Meestal zitten we in de filmzaal, maar dat kan soms anders zijn vanwege andere activiteiten. Tot ziens!

Wilja Grootenboer

Collecten & Giften

Collecteopbrengsten september 2024

Kerk	€ 322,20
Onderhoud gebouwen	€ 218,21
Evensong	€ 179,47
Onderhoud orgels	€ 176,25
Vredesweek/PAX	€ 283,71
Vluchtelingenwerk	€ 166,11

Opbrengsten diaconiecollecten

01 september	€ 127,25
08 september	€ 166,10
22 september	€ 147,95
29 september	€ 180,05

Gift ontvangen diaconie Noodhulp	€ 20,00
Gift ontvangen voor diaconie	€ 65,00

Ontvangen via dhr. J. v.d. Hoeven
van mevr. B. € 20,00 voor het bloemenfonds.

Ontvangen via ds. J.B. van mevr. B. € 10,00
voor diaconie en € 10,00 voor Kerk in Actie.

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds over de maand september leverde een mooi bedrag op van € 87,50. Dat is inclusief een gift van € 30,00 van mevr. R. via mevr. M.A. Alle gevers hartelijk dank.

De bloemencommissie hoopt ook voor de komende maanden op een goede opbrengst.

In Memoriam

Willem Huibert Segboer

*15 april 1952 - †30 augustus 2024



Op vrijdag 30 augustus overleed in het ziekenhuis in Goes Wim Segboer. Hij is 72 jaar geworden. Nog geen drie weken daarvoor had Wim te horen gekregen dat hij ernstig ziek was en uitgezaaide longkanker had. In 2022 was Wim al getroffen door een CVA. Met alles wat hij in zich had

heeft hij zich met behulp van verschillende therapieën teruggevochten om weer te kunnen lopen, verstaanbaar te kunnen praten en auto te kunnen rijden. Dat is hem gelukt. Maar, het leven viel hem zwaar en na zijn CVA heeft hij nooit meer écht gelachen.

Zijn hele leven heeft Wim hard gewerkt en is hij door zijn eigen inzet en inzicht opgeklimmen van het vullen van machines met versnaperingen tot uiteindelijk HR manager bij Sodexo. Wim maakte zich sterk voor de mensen op de werkvloer. Hij maakte geen onderscheid tussen rijk en beroemd of Jan met de pet. Ieder mens is een door God geschapen wezen. Zo hadden zijn ouders hem dat geleerd en voorgeleefd. En zo geloofde Wim ook dat iedere werknemer ertoe deed. Hij zat in de vakbond en dacht mee over de Arbowetgeving tegen het ziekteverzuim. Wim was van het harmoniemodel en kon niet tegen ruzie.

Wims vrouw Willie heeft haar man altijd gesteund bij zijn hondentrainingen en de duivensport en ze is alle 13 keer dat Wim wilde verhuizen met hem meeverhuisd! Samen kregen ze zoon Michael. En Michael en zijn vrouw Chava kregen twee zoontjes en maakten Wim opa van Zhane en Marlow.

Het geloof van Wim was misschien wat kinderlijk en sentimenteel, maar het zat wel diep. We luisterden op zijn verzoek naar het lied 'Er ruist langs de wolken'. Wim is gestorven in het vertrouwen dat hij zijn geliefde ouders, zijn broer Hans en zwager Steve terug zou zien. We gunnen Wim rust in een wereld van licht en liefde. Wensen wij zijn vrouw Willie, zoon Michael en zijn gezin, de zussen van Wim sterkte toe bij dit grote verlies.

Wilja Grootenboer

Cornelia Elizabeth Smit - Snoep

*23 november 1923 - †22 september 2024



Onze moeder en 'oma Cor', zoals ze door de (achter)kleinkinderen werd genoemd, werd geboren in Tiel. Vorig jaar werd zij 100 jaar, een leeftijd die ze graag wilde bereiken en waar ze trots op was. Corry werd geboren als middelste van drie dochters. Haar vader was veldwachter en

werd vanwege zijn functie verschillende keren overgeplaatst. Het gezin verhuisde naar Strijen en later naar Middelburg. Daar leerde zij Dirk Smit kennen en in januari 1949 zijn ze getrouwd. Zij kregen twee kinderen: Hanni en Karel.

Dirk was boekhouder en Corry zorgde voor de kinderen. Met heel veel plezier heeft ze jaren in de Vlissingse Oratoriumvereniging gezongen. Omdat ze graag iets voor zichzelf wilden beginnen, behaalde Corry haar sportvakdiploma en in februari 1962 begonnen zij een sportzaak in de Scheldestraat, waarin zij bijna 25 jaar met veel enthousiasme hebben gewerkt. Na hun pensionering hebben ze mooie reizen gemaakt, o.a. naar Spanje en Portugal. Ook hadden ze een stacaravan op de Witte Raaf in Arnemuiden, waar de kleinkinderen altijd welkom waren. Dirk is in 1992 overleden, waarna Corry verhuisde naar een appartement in de Paul Krugerstraat. Corry en Dirk kregen vijf kleinkinderen en later kwamen er acht achterkleinkinderen. Onze moeder en oma was een lieve vrouw die zich makkelijk aanpaste. Helaas kreeg de ouderdom toch vat op haar en ze werd vergeetachtig. In juni 2021 verhuisde zij naar Verpleeghuis Willibrord in Middelburg.

Corry was een gelovige vrouw maar had ook zo af en toe haar twijfels. Boven haar bed hing een bordje met de tekst: 'Mijn oog is op u', een tekst waar zij wel altijd op vertrouwde. Ook was er de wekelijkse kerkgang en ging zij met enkele goede vriendinnen naar de Sint Jacobskerk. Op vrijdag 27 september hebben wij in familiekring afscheid van haar genomen. Wij, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zullen haar heel erg missen want 'niets ter wereld kan een mens vervangen van wie men heeft gehouden'. We zullen altijd met liefde aan haar denken.

Hanni Smit

Christiaan Jan Kleij

*07 september 1934 - †01 oktober 2024



Toch nog onverwacht is Chris Kleij op 01 oktober overleden, 90 jaar oud. Heel bewust heeft hij afscheid genomen van zijn geliefden. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op donderdag 10 oktober in 'zijn' Sint Jacobskerk. Met liefdevolle woorden hebben Elly, Henk, Janneke en Isa verteld over zijn leven, herinneringen opgehaald en anekdotes verteld.

Chris is geboren in Delft als oudste kind, later kreeg hij nog twee zusjes; het was een warm gezin en een veilig thuis. Door zijn leven liepen twee rode draden: de school en de kerk. Chris was een geboren schoolmeester en na 5 jaar kweekschool met hoofdakte begon hij op een school in Den Haag, daarna in Delft en in oktober 1963 werd hij hoofd van 'De Molenwiek' in Mijnsheerenland. In dat dorp in de Hoekse Waard heeft het gezin met zoon Henk en dochter Janneke hele goede jaren gehad. De overstap naar de Schoolbegeleidingsdienst maakte Chris ongelukkig en daarom solliciteerde hij naar de baan van hoofdonderwijzer van de Oecumenische Ichtusschool in Vlissingen. Eind 1977 kwam het gezin wonen aan het Groenewoud. De kerk had zijn hart en van het jeugdwerk in Delft, naar jeugdouderling in Mijnsheerenland en later scribe en voorzitter van de wijkgemeente Binnenstad in Vlissingen was steeds een logische stap. Zo was het ook mooi dat Chris' liefde voor het woord en het Woord met een hoofdletter hem op de preekstoel heeft gebracht en hij in de dorpen en in de Sint Jacobskerk vele malen is voorgedaan. Chris had een diep geloof. Hij hield van Psalm 121: het woord BEWAREN staat daar centraal en Chris heeft zich op zijn weg door het leven bewaard gevoeld, veilig. Van het begin tot het einde van zijn leven wist hij zich geborgen bij God.

Chris was een lieve man, een wijze vader en trotse opa, een trouwe broer, zwager en oom: een beminlijk mens. Zo willen we hem in herinnering houden.

Mogen Elly, kinderen, (achter)kleinkind(eren) zich gesteund weten in dit grote gemis door de gebeden en goede wensen van de mensen om hen heen!

Wilja Grootenboer

Johanna Kootstra - Krijger

*22 januari 1925 - †02 oktober 2024



Op 02 oktober overleed in het bijzijn van haar dochters Nel en Janke, in haar eigen kamer in het Hyacintenhuis, Wanna Kootstra - Krijger. Daar was ze in juni 2021 naartoe verhuisd vanuit haar huisje aan de Margrietelaan nummer 9.

Wanna werd ruim 99 jaar geleden geboren in Driewegen. Ze had een oudere zus Nina en een jongere broer Arjaan. Haar vader had een fruitteeltbedrijf met appels en peren. Ze was sterk en in discussies kon ze soms fel zijn. Ze had talent voor tekenen en schilderen; hield van tuinieren, bloemen en planten en dieren; was handig met naald en draad en ze heeft veel gebreid. Na het overlijden van haar moeder heeft ze lang voor haar vader en haar broer gezorgd, maar ze koos ervoor naar Eindhoven te gaan om daar de opleiding tot (A- en wijk) verpleegster te starten. Daarna ging ze werken in de thuiszorg in Bruinisse. Daar kwam ze in contact met Gerben Kootstra uit Vlissingen, een weduwnaar met twee dochttertjes. Op 21 januari 1965 trouwden ze; één dag voor haar 40ste verjaardag! Na haar huwelijk ging ze aan het werk in het Bethesda ziekenhuis. Net voor haar pensioen is ze gestopt en samen met haar man heeft ze genoten van vele vakanties. In 1992 overleed hij en Wanna ging moedig door. Wanna was een gelovige vrouw en betrokken bij de kerk: ze zong bij de Cantorij, zat bij de vrouwengroep en deed bezoekwerk. Bij haar afscheid in de Sint Jacobskerk lazen we Psalm 23 over de Herder en zijn schapen en stonden we stil bij Gezang 179 'Rust mijn ziel, uw God is Koning' (Herv. Bundel 1938). Tijdens haar leven van bijna een eeuw, is er veel veranderd, maar God blijft altijd dezelfde: in leven en in sterven blijft hij nabij! Haar twee dochters, schoonzons en haar vier kleinkinderen met hun partners, groeiden uit tot een grote familie met tien achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind en hebben Wanna veel vreugde gebracht. Wensen wij de hele familie sterkte toe!

Wilja Grootenboer

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter



Er gebeurt veel in de wereld en dat zijn niet alleen maar mooie dingen. De oorlog in het Midden-Oosten breidt zich steeds verder uit. Waar zal dat straks eindigen, hoeveel slachtoffers moet dat nog kosten. En laten we het conflict tussen Oekraïne en Rusland ook niet vergeten.

Laatst zei iemand in de kerk tegen mij: "We bidden altijd uw wil geschiede, maar ik kan me niet voorstellen dat God al die oorlogen wil". Dat is Gods wil ook niet, maar ook ik denk wel eens, waar is dan die hand van God, waarom wordt er niet ingegrepen. Op zondag 03 november vieren we in de kerkdienst 80 jaar bevrijding van Vlissingen, u vindt hier elders in dit blad meer over. Voor deze dienst hebben we maanden geleden al een oproep gedaan om ervaringen van de bevrijding op te schrijven. En daar zijn een aantal mooie verhalen over binnengekomen. We gaan daar in de dienst iets mee doen. In de kerk hangen ook een aantal schilderijen van Cees van der Burght. Hij was een kleine jongen in de oorlogstijd en heeft veel gezien van wat er toen gebeurde. Hij heeft dat na de oorlog allemaal getekend en geschilderd. Voor velen zal dit heel herkenbaar zijn. De tentoonstelling heeft een hele tijd in het muZEEum gehangen, maar is daar na de renovatie niet meer teruggekomen. Daarom is het mooi dat deze schilderijen nu tijdelijk in de kerk zijn tentoongesteld.

Nog een keer doe ik hier de oproep voor een voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Er hebben zich al wel een aantal mensen gemeld voor de vacature van diaken. Dat is heel fijn, het begin is er. Denkt u nog eens na of u wat tijd aan kerkenwerk wilt besteden.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Activiteiten in de Sint Jacobskerk

Gemeenteavond

Tweemaal per jaar organiseert de kerkenraad een bijeenkomst voor allen die betrokken zijn bij de pro-

testantse gemeente Sint Jacobskerk. Op de agenda staat het beleidsplan 2025 - 2029. U vindt het beleidsplan op de website www.pkn-vlissingen.nl of u kunt de tekst opvragen bij de scriba.

'Hoe vieren we avondmaal?' Dat is het hoofdthema voor deze gemeenteavond. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u de avond ook digitaal bijwonen via de kerkomroep.

Wanneer?

Woensdag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur.

Ontmoeting rond het Evangelie

Hoe lezen we de verhalen in de Bijbel? In gesprek over de Evangelielezing die de zondag daarna op het leesrooster staat. We doen dat aansluitend op de ochtendviering van de RK parochie in de consistorie van de Sint Jacobskerk. Een interkerkelijke ontmoeting rond de Bijbel. Organisatie: Pastor Ria Mangnus en Anneloes Steglich.

Wanneer? Woensdag 06 november 10.15 uur.

Waar? In de keuken van de Sint Jacobskerk.

Aanmelden bij Anneloes Steglich, scriba@pkn-vlissingen.nl

Als nieuw! Het verhaal van de theologie



Professor Maarten Wisse verzorgt een inleiding over de belangrijkste ontwikkelingen in de theologie door de eeuwen heen. Wat zijn

de vragen waar de theologie van vandaag voor staat? *Wanneer?* donderdag 07 november van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Soep met nootjes

Na de kerkdienst samen zingen en lunchen. We maken ons vertrouwd met minder bekende liederen uit het liedboek. Onder leiding van Aleida Post en Jos Vogel met medewerking van de ervaren stemmen van Petra Wagemaker en John Post. *Wanneer?* Zondag 10 november 12.00 tot 14.30 uur. Voor soep wordt gezorgd, neem wel uw eigen boterhammetje mee!

Een dag om te herinneren

De dag voor Eeuwigheidszondag bieden we



iedereen in Vlissingen gelegenheid om in de kerk overledenen te komen herdenken. Er kan een kaarsje aangestoken worden, een naam op een steen geschreven. Er

is muziek en er zijn gedichten om naar te luisteren en er is een luisterend oor voor wie behoefte heeft aan een gesprek. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met uitvaartondernemers. *Wanneer?* Zaterdag 23 november 11.00 tot 16.00 uur.

Vespers in advent

In de adventsperiode wordt elke woensdag een avondgebed gehouden als voorbereiding op de kersttijd. *Wanneer?* woensdag 27 november. *Tijd?* 19.30 tot 20.00 uur.

Bij de diensten

Op **zondag 03 november** is de kerkdienst geheel gewijd aan 80 jaar bevrijding van Walcheren. We herdenken het einde van de oorlog, dat hier in Vlissingen met hevige strijd gepaard ging. We organiseren de dienst samen met de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. Gilbert Hekhuis speelt doedelzak en Els Spruit zingt solo. We luisteren naar herinneringen uit die tijd, een aantal gemeenteleden heeft ze opgeschreven, en we lezen uit de Bijbel Psalm 11 in de woorden van Huub Oosterhuis. Bezetting en bevrijding, oorlog en vrede, het zijn belangrijke thema's in de Bijbel en ook nu.

Zondag 10 november vieren we de Maaltijd van de Heer. Op deze eerste zondag van voleinding probeer ik een tekst te vinden die de maaltijd en de voleinding met elkaar verbindt.



17 november gaat ds. Tj. Barnard voor.

24 november is Eeuwigheidszondag. In deze dienst van gedenken worden de namen van overleden gemeenteleden genoemd. Voor elke naam is er een roos, die we na de dienst meegeven aan de nabestaanden, die voor deze dienst worden uitgenodigd. We hopen dat het een troostvolle dienst is voor hen en voor de gemeente. In de dienst is er ook voor iedereen gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken ter herinnering aan overleden geliefde(n).

Woensdag 27 november is er weer de eerste vesper van de adventstijd. Deze begint om 19.30 uur in de Sint Jacobskerk. Dan gaan we alweer op weg naar kerst.

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Evensong op zondag 03 november met ontmoetingsmoment

Op zaterdag 26 oktober a.s. wordt de bevrijding van Vlissingen, 80 jaar geleden, met een speciale bijeenkomst in de kerk gevierd. Ook in de Evensong op

zondag 03 november, 17.00 uur in de Sint Jacobskerk, zal daar aandacht aan geschonken worden. In deze Evensong wordt het scheppingsverhaal met het thema 'Bevrijding' verbonden. In het boek 'Schepping is bevrijding' toont de schrijver Egbert Rooze (1948 - 2020) aan 'dat de Schepping een gegeven is dat ons uitdaagt, dat aarde en mens zijn ware plaats geeft: naast elkaar, voor en van elkaar. Als dat wordt ingezien door de mens heeft deze wereld nog toekomst, dan zal schepping echt bevrijding zijn'.

Naast de gebruikelijke gebedszettingen, responsies en hymns zingen de Evensingers Psalm 8 en een goed bij deze gelegenheid passend Anthem. De lezingen zijn uit Genesis 1 vers 26-31, 2 vers 1 en Lucas 4 vers 14-21. De voorganger is Ds. Pim Steenberg, de organist is Jos Vogel en het koor staat onder leiding van Ineke Wijkhuys - v.d. Driest. Na deze Evensong staat er voor allen een drankje klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Cantorij op zondag 24 november

De Cantorij werkt mee aan de viering van zondag Voleinding, er wordt inmiddels al hard geoefend op de liederen, waarvan een bijzonder mooi, maar wel nieuw lied (920), een prachtige poëtische tekst heeft van Ad den Besten:

*Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.*

Binnenkort start ook het repeteren voor de advents- en kersttijd.

Als je zin hebt om mee te doen, neem dan contact op met Willy Hesselink: hageha@zeelandnet.nl
De Cantorij oefent op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur.

Gertrud Smit

In gesprek met Kees Urbanus

Deze maand gingen we in gesprek met één van de oudste leden van onze gemeente, Kees Urbanus en vroegen hem:

Waarschijnlijk ben jij wel één van de oudste gemeenteleden en ook heel veel jaren actief betrokken bij de kerk in allerlei functies en taken. Kun je eens aangeven wat je zoal hebt gedaan?

Ik ben nu 96 en dan kun je inderdaad terugkijken op heel veel verschillende taken. Ik ben begonnen als evangelisatieouderling, eigenlijk tegen mijn zin maar je werd toen, de jaren 60, gewoon benoemd. Je had daar geen inspraak in.

Vanuit die taak als evangelisatieouderling werd ik betrokken bij het sociaal-cultureel werk in Vlissingen wat werd opgezet met gereformeerden, hervormden en rooms-katholieken. Dat heb ik 13 jaar gedaan. Verder ben ik ongeveer 15 jaar diaken geweest en als diaken werd ik 10 jaar afgevaardigd in de synode. Dat was best hard werken. Na die synodeperiode werd ik gevraagd voor het college van beheer. Eveneens een periode van zo'n 15 jaar waarin we meer en meer samen-op-weg gingen met de kerkvoogdij. Daar hoorde ook het beheer en onderhoud van Open Hof bij. Toen mijn vrouw meer hulp en zorg nodig had na een eerdere beroerte, heb ik geen taken meer op mij genomen, zij had mijn hulp nodig.

Evangelisatie had niet jouw voorkeur?

Nee, ook toen was er al sprake van kerkverlating. Men had het idee dat je dat kon stoppen door de jonge mensen meer te bezoeken. Veel jongeren kwamen hier wonen van buiten Vlissingen en namen gelijk afstand van de kerk. Ik deed eigenlijk niets anders dan leden uitschrijven. De tijd van evangelisatie in een muziektent op het Bellamypark was voorgoed voorbij.

Het sociaal-cultureel werk sprak jou meer aan?

Daar rolde ik gelijk in, daar deed je wat voor jongeren. We hadden 6 buurthuizen met 25 mensen in loondienst. Best een hele organisatie. Het werd gesubsidieerd door het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk). Toen dat werk na verloop van tijd werd doorgeschoven naar de gemeentes werd er steeds meer bezuinigd en werd het onmogelijk om het zo voort te zetten.



Jammer, want voor de jongeren is het toch belangrijk als ze ergens een eigen ontmoetingsplek hebben.

Wat motiveerde jou?

De aard van het beestje, als je ergens lid van bent moet je er ook wat voor doen. Zo kreeg ik dat mee van mijn vader. Hij was gewoon timmerman maar werd gevraagd als ouderling. Toentertijd gaf dat aanzien, hij kocht er speciaal een kostuum met streepjesbroek voor. Lid zijn van een kerk was voor hem en is voor mij van waarde.

De tijdgeest is nu wel heel anders. We zijn onafhankelijker geworden. We hebben de kerk niet meer nodig. Met alle dogmatiek hebben we veel doodgeslagen. In de loop van je leven ontwikkel je, veranderen inzichten. De dogmatiek legde de leer te veel vast. 'Zo is het' en dat was te star. De mens anno nu is beter en breder opgeleid. In het geloof neem je dingen aan, ook al blijf je er toch vragen bij houden. Geloof is voor velen vaak te abstract en niet altijd tastbaar. Dan kun je in een dogma wel de waarheid proberen vast te leggen maar twijfel neem je zo niet weg. Geloof kun je niet beredeneren. Je moet geraakt worden. Je moet je willen laten raken. Je ervoor openstellen, ontvankelijk zijn.

Is de huidige tijdgeest dan niet genoeg ontvankelijk?

Misschien zijn er te veel signalen. Je wordt overvoerd. Wanneer je maatschappelijk betrokken bent heb je het niet makkelijk in deze tijd. De kerk was altijd te dogmatisch, ik ben blij met meer vrijzinnigheid in de kerk van 2024. De relatie met God blijft een wonder. De kern van het geloof is liefde. Dat raakt mij steeds weer. God is liefde. Die liefde leert dat we goed moeten zijn voor elkaar.

Kerk- en werkgroepen

Uit de online nieuwsbrief PKN september 2024 - 'Denk niet te klein van simpele stappen'.



Lydia van Maurik is specialist duurzaamheid bij de PKN. Ze vertelt dat de kerk liever van ecologische gerechtigheid spreekt dan van 'het containerbegrip' duurzaamheid. "De term ecologisch geeft aan dat het niet alleen over mensen gaat, maar over de hele schepping: dieren, planten, bodem, lucht, water, alles wat leeft. De term gerechtigheid is, in tegenstelling tot de term duurzaamheid, niet neutraal, maar geeft aan dat er iets niet goed zit, dat we iets recht te zetten hebben. Dat we ons schuldig maken aan onrecht, als we niet leven op een manier die onze omgeving tot bloei laat komen. Neem een simpel kopje koffie. God wil dat we daar van genieten, maar wil ook dat de koffieboer goed wordt betaald, de bodem niet wordt uitgeput en het oerwoud niet wordt vernietigd. Fairtrade koffie dus."

Lydia van Maurik is er voorstander van om het thema duurzaamheid positief aan te vliegen. "Het gaat heel vaak over wat je niet moet doen, maar veel positiever en motiverend is de vraag: Hoe kun jij tot zegen zijn voor alles wat leeft? Deze vraag gaat over hoe jijzelf, anderen en de wereld om je heen tot bloei komen. Je ontdekt dan vanzelf wanneer dat niet gebeurt, wanneer je rooibouw pleegt, ook op jezelf. Door je af te vragen hoe je tot zegen kunt zijn, creëer je ademruimte in plaats van beperking".

Tot zegen zijn voor anderen, heel concreet ziet Lydia het in kerktuinen die biodiversiteit vergroten, waar burens blij van worden, of waar groente wordt gekweekt voor de Voedselbank. En ze ziet meer aandacht voor duurzaamheid als onderdeel van geloven. Kerkrentmeesters denken na waarin ze beleggen, jeugdwerkers thematiseren klimaatstress onder jongeren, in de opleiding voor predikanten krijgt ecotheologie een plek.

Van Maurik benadrukt dat het bij het gesprek over duurzaamheid in de kerk belangrijk is dat je niet elkaar de maat gaat nemen. "Het is de kunst om dit onderwerp uit de sfeer van schuld en oordeel te halen en te beginnen bij: wat kunnen we wél, hoe komen we van hier naar daar en wat zou een eerste stap kunnen zijn? En denk dan niet te klein van simpele stappen. Bijvoorbeeld: schenk biologische wijn bij het avondmaal en leg uit waarom. Of zet een egelhuisje in de kerktuin en houd de gemeente op de hoogte van wat er gebeurt. Niemand wil dat een egeltje verhongert. Iedereen wil de wereld zien bloeien."

Najaarszendingscollecte Ghana 03 november

**kerk
in actie**

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra.

In deze dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in Ghana wel naar school, maar in het dunbevolkte noorden moeten ze vaak ver lopen naar school en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daardoor leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven.

Via bijbelclubs leren ieder jaar zo'n 750 kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Maar ook voor hun ontwikkeling en een mogelijkheid voor een verdere opleiding. De mooi geïllustreerde Bijbel krijgen ze mee naar huis waardoor hun familie ook in contact komt met de bijbelse verhalen.

Het Presbyteriaanse Trainingscentrum in Noord-Ghana (Tamale) is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht. Hier worden vrijwillige voorgangers en jeugdleiders van de kerken opgeleid. Met steun vanuit Nederland kunnen ieder jaar 40 vrijwillige voorgangers trainingen volgen. Misschien ook een mogelijkheid voor de jonge kinderen die de bijbelclubs bezoeken.

Daarom van harte aanbevolen: uw bijdrage aan de collecte voor de kinderen in Noord-Ghana.

Verkoop kerstkaarten

Vanaf zondag 17 november verkoopt Sharmila Francke weer mooie, handgemaakte kerstkaarten. De opbrengst is dit keer bestemd voor het FPT-project in Bogota, Colombia. FPT heeft in diverse achterstandswijken centra waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Daar hebben ze een veilige plek en perspectief op een betere toekomst. Zo kunnen ze ook een opleiding volgen voor een baan in de horeca. Ze leren daarmee trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben. Wilt u dus al kerstkaarten kopen, doe het dan na 17 november nadat u deze mooie kaarten voor het goede doel hebt gezien. Op een aantal daarna volgende zondagen zijn ze ook nog te koop.

ZWO-werkgroep



Films om over door te praten: Departures



'Departures' is een film die soms wat absurdistisch is met zwarte humor en soms wat melancholisch of filosofisch. Hoewel de dood een grote rol speelt in deze film, is het geen tragische film. Daigo Kobayasi is een cellist in Tokio die zijn baan verliest als het orkest waarin hij speelt onver-

wacht wordt opgeheven (herkenbaar?). Naast het directe verlies van inkomen heeft hij een tweede probleem: hij heeft geld geleend om zijn cello te kunnen kopen. Zijn moeder heeft hem een huisje nagelaten en daarom keert hij terug naar zijn geboortedorp. Daar reageert hij op een advertentie voor een baan bij een reisbureau (Departures), maar dat blijkt een fout te zijn. Het ging om overledenen (Departed). Daigo neemt de baan toch aan, omdat hij geld nodig heeft. Hij weet niet waar hij aan begint: rituele lijkwassingen doen en de overledenen ceremonieel kleden en schminken. De film biedt voor westerse ogen een interessante inblik in de rituelen en ceremonies die bij uitvaarten in Japan aan de orde zijn. Vragen over hoe om te gaan met de dood en het lichaam van de over-

ledene komen subtiel en magnifiek aan de orde evenals vraagstukken over leven en dood. Donderdag 14 november, 14.00 uur en 19.30 uur. Informatie en aanmelding (niet verplicht): gj.smit56@gmail.com / 06 10 80 10 47. Maximum aantal deelnemers per vertoning: 12. Een kleine gift voor de kosten wordt op prijs gesteld.

Sylvie Bertijn, Alide Paschier, Gertruud Smit

De Actieve Kerk november

Welkom in De Herberg!

Met een paar nieuwe tafelkleedjes gaat De Herberg de winter tegemoet. Komt u ook eens een kop koffie of thee drinken? Of zo'n heerlijke beker warme chocolademelk?

Op donderdag 14 november wordt er weer een film gedraaid, de moeite waard om deze te komen bekijken en er over door te praten! Dinsdag 19 november is er Bingo met leuke prijzen! Op donderdag 28 november is er weer een lunchbijeenkomst. Het thema is 'Verhalen'. De winter is bij uitstek een periode voor een goed verhaal bij de kachel. Met welke verhalen bent u groot geworden? Een ontmoeting rond bijzondere verhalen.

Activiteiten in De Herberg november

Dag	Tijd	Activiteit	Contactpersoon
elke maandag	13.30 - 16.00 uur	Digiwijzercafé	Lia Borgs tel. 06 30 29 58 85
di, do, vrij, zat	13.30 - 16.30 uur	Open huis, de koffie staat klaar!	tel. 0118 41 25 18
elke woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brassier
elke vrijdag	10.00 - 12.00 uur	Kerkkantoor	tel. 0118 41 25 18
donderdag 14 november	14.00 uur en 19.30 uur	Een film om over door te praten	Gertruud Smit e.a. tel. 06 10 80 10 47
dinsdag 19 november	13.30 - 16.00 uur	Bingo	Gerrit Langeraar
donderdag 28 november	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst 'Verhalen'	Sonja Vreeke en Anneloes Steglich 06 27 07 36 57

Verenigingen

De eerstvolgende bijeenkomst van van de ANBO-PCOB Souburg-Ritthem e.o. is op dinsdagmiddag 12 november. Die middag is er een optreden van de Vocal Group @Lips. Dit is een groep enthousiaste vrouwen, die elkaar in een koor hebben leren kennen. Sinds 10 jaar zingen zij samen in deze kleine groep. Ze zingen Engelstalige en Nederlandstalige popnummers en evergreens, voor elk wat wils! Het optreden van @Lips is in De Kwikstaart, Nage-lenburgsingel 2 in Oost-Souburg, aanvang 14.00 uur. De entree is € 5,00. Voor de leden van de PCOB én van de ANBO is de entree gratis. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee! Met hartelijke groeten,

*Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Souburg-Ritthem e.o.*

Overpeinzing

*Voor ons die ontroostbaar, hoe lang nog,
niet weten, niet zien, toch geloven
dat ooit zal opdagen uw waarheid,
voor ons werd uw Schriftwoord geschreven,
een handschrift van licht aan de hemel.*

De laatste verzen uit psalm 12
naar Huub Oosterhuis
150 psalmen vrij

Algemeen

OPA

Vrijdag 08 november van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 09 november van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein aan de Gildeweg voor al uw papier. Tot nu toe is er 27.700 kg papier verzameld. In augustus/september is er 5.420 kg papier verzameld. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage. De volgende inzameling is op 13/14 december. Namens het Dream Team,

Martin Walraven

De eerste kliederkerk

Op startzondag 29 september vierden we voor het eerst kliederkerk, met jong en oud: samen ontdekken, samen vieren, samen eten.

Vrijwilligster Jos de Buck vertelt: Eindelijk was het dan zover op 29 september: de eerste kliederkerk! Spannend want zou er veel belangstelling zijn en zou alles goed verlopen?

Janny Blankenstijn, Mieke Beiler en Marja Kwast hadden een programma samengesteld en alles goed voorbereid. Na een fijne kerkdienst op deze startzondag met als thema: 'als nieuw' hoorden we het verhaal van Noach en de Ark.

De activiteiten begonnen om 11.30 uur. De kinderen hadden tijdens de nevendienst al pannenkoeken gebakken en konden zich nu gaan vermaken in de kerktuin met b.v. het timmeren van een boot of ark, diverse waterspeltjes enz. Veel volwassenen

deden enthousiast mee! In de kerk studeerde een groepje kinderen een lied en een dansje in. In de consistorie werden regenbogen geschilderd.



In De Herberg werden sjablonen gemaakt van dieren uit de Ark waarmee later pannenkoeken versierd konden worden. Het was overal druk en gezellig! Rond 13.00 uur was de viering in de kerk waar we twee liedjes zongen bij vioolspel en onder leiding van Mieke de dans met de regenboogsluiers werd gedemonstreerd. We luisterden daarna aandachtig naar het verhaal van Noach, verteld door Marja. En toen was de lunch met pannenkoeken aan de beurt. Door een misverstand waren er helaas niet genoeg. Volgende keer beter! Heel fijn dat er zoveel kinderen met hun ouders en/of opa's en oma's waren en ook een aantal gemeenteleden. De kliederkerk? Zeker voor herhaling vatbaar!

Vader Bauke de Jong vertelt: "De kliederkerk was voor ons een heel fijne manier om met elkaar een verhaal uit de Bijbel te beleven. Samen door activiteiten, het verhaal en muziek stilstaan bij het bijzondere verhaal van Noach en de ark gaf verbinding en plezier. Elin, Joah en Mila hadden in de verschillende activiteiten veel plezier samen met veel andere kinderen. Het afsluitend eten was een feestje, zo mooi om met elkaar te doen". De volgende kliederkerk willen we organiseren op 12 januari 2025. Iedereen welkom!



*Kernteam kliederkerk:
Marja Kwast, Mieke Beiler, Janny Blankenstijn*

Berichten uit de gemeente

Bedankt voor de mooie bloemen die ik kreeg van de kerk voor mijn 90e verjaardag.

*Namens mevrouw C. v.d. Werf
Cor en Ploni Dekker*

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en de kaart met de vele namen. We hebben er erg van genoten. Met vriendelijke groet,

Pim & Janny van der Pool

Gemeente van de Sint Jacobskerk,
Vanmiddag, 07 oktober, kwam Anja Vogel me bezoeken in het revalidatiecentrum in Zierikzee waar ik momenteel verblijf na een ongelukkige val in de parkeerkerlder.
Een hartverwarmende verrassing, waarvoor mijn hartelijk dank.

Ans de Putter

Beste mensen,
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn vrouw Sjaan Janse. Het heeft me goed gedaan!
Hartelijke groet, ook van mijn kinderen,
Rinus Janse

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik voor mijn 80e verjaardag heb ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Jan Floresse

Op zondag 22 september werden wij verrast met een prachtig boeket en een kaart met heel veel namen erop voor onze 50e trouwdag. Hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,
Piet en Yolanda Schrier

Evenementen



Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

02 november

19.30 uur

Walchers Mannenkoor: 'Beleef de bevrijding'



09 november

19.30 uur

Omnis Cantare: 'Zeeland 80 jaar vrij'



22 november

20.00 uur

MuziekPodiumZeeland: Peter Beets New Jazz Orchestra



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop:
www.sintjacobskerk.nl/agenda.html



Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente ontvangt maandelijks dit blad.

Eenmaal per jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden gevraagd. Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geef u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen) Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

