



Protestantse gemeente Vlissingen Sint Jacobskerk

ACTIVITEITEN NAJAAR 2024

In deze flyer laten we u zien wat er in het najaar in de gemeente te doen is. Het jaarthema is 'Als nieuw'. Zoveel eeuwen staat onze kerk er al, zo lang zijn er al protestantse gelovigen in Vlissingen en toch: 'Als nieuw' omdat we met nieuwe ogen het oude kunnen waarderen en omdat we ons steeds laten verrassen door wat nieuw is. Een uitdagend thema voor het seizoen 2024 en 2025! Doet u mee?

Koffie met een praatje

Iedere eerste woensdag van de maand staat om 10 uur 's morgens de koffie klaar in De Burgerij. Voor gemeenteleden in Paauwenburg een mooie gelegenheid elkaar dicht bij huis te ontmoeten. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

Wanneer? Woensdag 2 oktober, 6 november en 4 december

Waar? 10.00 uur in De Burgerij, van Hogendorpweg 58A Vlissingen

Ontmoeting rond het Evangelie

Hoe lezen we de verhalen in de Bijbel? In gesprek over de Evangelielezing die de zondag daarna op het leesrooster staat. We doen dat aansluitend op de ochtendviering van de RK parochie in de consistorie van de Sint Jacobskerk. Een interkerkelijke ontmoeting rond de Bijbel. Organisatie: Pastor Ria Mangnus en Anneloes Steglich

Wanneer? Woensdag 2 oktober en 6 november 10.15 uur

Waar? In de consistorie van de St Jacobskerk.

Aanmelden bij Anneloes Steglich scriba@pkn-vlissingen.nl



Bezoek aan de kerktuin van Nieuw & Sint Joosland

De tuin van de kerk in Nieuw en Sint Joosland is ingericht als een plek van ontmoeting en inspiratie. Het is een tuin waarin liefde, geloof en hoop in bloemen en planten tot leven komen. Na een rondleiding en koffie is er een meditatie moment. Het bezoek wordt afgesloten met een lunch.

Wanneer? Vrijdag 4 oktober van 11.00 tot uiterlijk 13.30 uur.

Wie wil fietsen, kan fietsen. Er is ook vervoer met de auto mogelijk, dan graag even doorgeven bij de aanmelding.

Kosten? € 14,- per persoon. Een bijdrage is mogelijk als het voor u te duur is.

Aanmelden: bij Marja Kwast, breunessemarja@gmail.com

Films om over door te praten

Elke tweede donderdag in de maand wordt in de middag en avond op de bovenverdieping in De Herberg een film gedraaid waar aansluitend over doorgepraat kan worden.

Aanmelden is niet nodig. Welke film er draait is te lezen op de website en in Kerk in Druk.

Wanneer? Donderdag 10 Oktober, 14 november en 12 december, om 14.00 en 19.30 uur

Waar? In de Herberg, Branderijstraat 3

Informatie: Gertruud Smit, gjsmit56@gmail.com

Bezoek aan Kloosterwelle

Kloosterwelle is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland gevestigd in de oude dorpskerk van Noordwelle. Kloosterwelle staat in de traditie van de kloosters, in verbinding met de kerk van alle tijden, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. Op woensdag 23 oktober willen we met belangstellenden uit onze gemeente een bezoek brengen aan Kloosterwelle. We vertrekken om 16.00 uur uit Vlissingen. Om 17.00 uur nemen we deel aan een programma van meditatief zingen en een Vesper in de kloostertraditie.

Aansluitend is er een maaltijd, waarna gelegenheid is voor gesprek met de initiatiefnemers over Kloosterwelle en de activiteiten die er georganiseerd worden.

Wie wil kan ook al eerder op die dag mee doen aan een meditatieve wandeling van een uur. van 15.30 tot 16.30 uur in Noordwelle (Schouwen-Duiveland).

Deelname kost € 10,00 (inclusief maaltijd) De kosten voor vervoer worden per auto gedeeld.

Aanmelden voor 12 oktober via e-mail op scriba@pkn-vlissingen.nl met vermelding van naam en telefoonnummer . Laat ook weten of u over eigen vervoer beschikt of meerijdt.

Wanneer? Woensdag 23 oktober 16.00 tot 20.30 uur

Lunch met een thema

Iedere vierde donderdag van de maand (behalve in december) wordt in De Herberg een lunch bijeenkomst georganiseerd. In oktober is het thema "Herfststorm" in november delen we "Verhalen"

Wanneer: 24 oktober en 28 november 11.00 tot 13.00 uur in De Herberg

Kosten: vrijwillige bijdrage

Als nieuw! Het verhaal van de theologie

Theologie zit in onze tijd vaak in de verdrukking. Tegelijkertijd verdiepen gemeenteleden zich graag in theologie. Iedereen heeft zo wel haar of zijn favoriete auteurs. Nederland lijkt soms niet alleen 18 miljoen bondscoaches, maar ook 18 miljoen theologen te hebben! Dat geeft ook wel een beetje de lastigheid aan: zoveel meningen, zulke grote verschillen! Hoe vind je daar de weg in? In dit seizoen vragen we gemeenteleden te vertellen over de theologie die hun leven veranderd heeft. Voorafgaande aan deze ontmoetingen hebben we Professor Maarten Wisse uitgenodigd. In zijn



lezing neemt Maarten Wisse ons mee door de belangrijkste ontwikkelingen in de theologie door de eeuwen heen, zodat we de vragen waar de theologie van vandaag voor staat, beter begrijpen en verschillende theologen waar we later over horen, beter kunnen plaatsen.

Wanneer: donderdag 7 november 19.30 uur tot 21.30 uur

Waar: In de Sint Jacobskerk Oude Markt 2 Vlissingen

Als nieuw, inspirerende theologie

De theoloog die mij inspireerde. door de heer en mevrouw Leenhouts.

Wanneer: Donderdag 12 december 19.30 tot 21.30 uur

Waar: In de consistorie van de Sint Jacobskerk

Soep met nootjes

Na de kerkdienst samen zingen en lunchen. We maken ons vertrouwd met minder bekende liederen uit het liedboek. Onder leiding van Aleida Post en Jos Vogel met medewerking van de ervaren stemmen van Gertruud Smit, Petra Wagemaker en John Post.

Wanneer? Zondag 10 november 12.30 tot 14.30 uur

Waar: In de Sint Jacobskerk



Een dag om te herinneren

De dag voor Eeuwigheidszondag bieden we iedereen in Vlissingen gelegenheid om in de kerk overledenen te komen herdenken. Er kan een kaarsje aangestoken worden, een naam op een steen geschreven. Er is muziek en er zijn gedichten om naar te luisteren en er is een luisterend oor voor wie behoefte heeft aan een gesprek. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met uitvaartondernemers.

Wanneer: Zaterdag 23 november 11.00 tot 16.00 uur

Waar? Sint Jacobskerk, Oude markt 2.

Vespers Advent

In de Adventsperiode wordt elke woensdag een avondgebed gehouden als voorbereiding op de Kersttijd.

Wanneer: woensdag 27 november; 4 december; 11 december en 18 december

Tijd: 19.30 tot 20.00 uur

Waar? Sint Jacobskerk, Oude Markt 2

Kerstmiddag

Kerst vieren met muziek, zang, een verhaal en met kerstraktaties onder de kerstboom in de Sint Jacobskerk. Een middag georganiseerd door de diaconie, medewerking van de Cantorij.

Wanneer? Woensdag 18 december 14.30 tot 17.00 uur

Waar? In de Sint Jacobskerk, Oude markt 2

Tocht van licht

In de donkere tijd licht brengen in de wereld, dat doen we met zoveel mogelijk Vlissingers op kerstavond voorafgaande aan de kerstnachtdienst.

Wanneer? Dinsdag 24 december 21.30 uur

Waar? Verzamelen bij de Sint Jacobskerk, Oude markt 2

Cantorij

De Cantorij oefent iedere dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur in de kerk (en als het te koud is in de consistorie). Komt u mee zingen? Meld u aan bij de dirigente, Gertruud Smit e-mail:

gjsmit56@gmail.com

De Herberg

dè plek om op verhaal te komen!

In de tuin van de Sint Jacobskerk, Branderijstraat 3, Vlissingen, staat De Herberg. Een ontmoetingsplaats voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje en een kopje koffie of thee.

Welkom

op **dinsdag, donderdag, vrijdag** en **zaterdag**

van **13.30 tot 16.30 uur**.

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, de toegang is gratis!



Activiteiten:

- Digiwijzer café iedere maandag 14.00 tot 16.00 uur
informatie en aanmelding: Lia Borgs tel. 06 3029 5885
- Bingo, de derde dinsdag van de maand om 13.30 uur
- Breien voor het goede doel, iedere woensdag 13.30 tot 16.00 uur
Informatie en aanmelding: Sonja Vreeke tel. 06 3853 1627
- Films om over door te praten. Iedere tweede donderdag om 14.00 uur en om 19.30 uur.
Film met een nagesprek (zie aankondiging op website) Gertrud Smit tel. 06 1080 1047
- Lunchbijeenkomst. Elke 4^{de} donderdag van 11.00 tot 13.00 uur.
Informatie en aanmelding : Anneloes Steglich, tel. 06 2707 3657

Protestantse Gemeente te Vlissingen

De Herberg, Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen
Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
tel. 0118-412518

www.pkn-vlissingen.nl