

Kerk in-Druk

Oktober 2024 • jaargang 14 nummer 11

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Het kruis nader beschouwd ...
- > Film om over door te praten
- > Kloosterwelle
- > In gesprek met Erica Francke en Anja Vogel

Kerkdiensten

Zondag 06 oktober

Israëlzondag

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. L. de Kam
(Middelburg)
Collecte Kerk en Israël / Pastoraat
in de woonzorgcentra

Evensong

17.00 uur Ds. N. van der Linden
m.m.v. de Evensingers

Zondag 20 oktober

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. L. Wüllschleger
(Ermelo)
Collecte Kerk / Diaconie

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 20 oktober wordt in het gebouw van het Leger des Heils, Het Zwin 1 in Middelburg, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Zondag 13 oktober

Werelddiaconaat

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Werelddiaconaat (KiA) /
Kerk

Zondag 27 oktober

Oogstdienst

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Oogstdienst / Pastoraat

Foto voorblad

Eén van de veldboeketten die u de afgelopen zomermaanden verwelkomen bij de ingang van de kerk. Gertruud Smit heeft de veldboeketten verzorgd.

VACATURE ZONDAGSBRIEF

Voor het maken van de zondagsbrief zijn we dringend op zoek naar iemand die, samen met ondergetekende, zorgt dat de wekelijkse liturgie bij de drukker komt. U doet dit dan om de maand. Inlichtingen en aanmelding bij Gert Blokland e-mail: g.blokland@xs4all.nl



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun toegewezen secties.

Het kruis nader beschouwd...

Jeroen Castel

Vorig jaar, omstreeks deze periode, was het Monumentendag. Samen met andere vrijwilligers hielp ik mee om de kerk open te stellen voor nieuwsgierige bezoekers. Het was prachtig weer. Ondanks dit waren er veel gasten die even een kijkje kwamen nemen in de kerk en ook de toren wilden beklimmen.

Op deze dag kwam ik in contact met een echtpaar uit Amsterdam. Ze waren de drukke randstad ontvlucht om een aantal dagen heerlijk aan de Zeeuwse kust te vertoeven. Ze waren erg geïnteresseerd in onze kerk. Het bord aan een van de pilaren met de hoogte van de waterstand van 1953 maakte diepe indruk. Tijdens de rondwandeling begreep ik dat ze niet kerkelijk waren. Het Avondmaalstel en andere liturgische onderdelen in onze kerk kenden ze niet en dit behoefde dan ook enige uitleg.

Binnen het liturgisch centrum stonden we stil. Het echtpaar had de aandacht gevestigd op het grote kruis dat in het koor hangt. Het kruis heeft een prominente plaats in onze kerk: het is vrijwel van iedere (zit)plaats zichtbaar. Het echtpaar had hier toch wel wat vragen over. 'Hoe kun je zo'n moordwapen ophangen in een huis van gebed? Hoe kun je hier steun en bemoediging uit halen? Waarom hangt het hier en niet in een kleine nis aan de zijkant van de kerk?'

Tja, dat zijn goede vragen. Daar kunnen we wat mee! Het Amsterdamse echtpaar heeft wel gelijk. We aanschouwen inderdaad een moordwapen uit de Romeinse overheersing. Maar als christen mogen we geloven dat dit gigantische kruis niet het laatste woord heeft. Zoals het evangelie van Marcus mooi beschrijft als de vrouwen bij het graf aankomen: 'Maar de jongeman zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen."' (Marcus 16 vers 6)

Er is nog iets bijzonders aan het kruis. Het kruis symboliseert meer.

Het kruis bestaat uit twee balken. Een verticale balk en een horizontale balk. De verticale balk wijst naar boven, naar de hemel, naar God.



Je zou kunnen zeggen dat deze symbool staat voor de relatie met God. De verbinding tussen God en mens. Daar zou je ook op kunnen reflecteren als individu of als gemeente: In hoeverre sta ik open voor God? Hoe laat ik God toe in mijn leven? Laat ik God toe in mijn leven? Wat vraagt God van mij? En pas ik dit ook toe? Geef ik God de lofprijzing die hij verdient? Leef ik naar zijn wil?

De horizontale balk symboliseert de relatie met de ander, je naaste. Hoe geef je vorm aan deze relatie? Investeer je? Of laat je dit liever aan anderen over? Hoe ga je om met fouten van jezelf of van de ander? Kun je vergeven? Wie reken je tot je naaste? Kun je een stapje meer of minder zetten voor de ander?

Je kunt dit samenvatten in wat Jezus zelf zegt als hij in een debat zit met farizeeën: "Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat". (Matteus 22 vers 37)

Het echtpaar was ietwat 'onthutst'. Geloven is geen gemakkelijke opgave. Geloven is naast vertrouwen op God, ook doen! Je handen uit de mouwen steken, uit je comfortzone stappen, kritisch zijn naar jezelf, omzien naar de ander, omgaan met twijfel, ruimte maken om God toe te laten in je leven, jezelf uitdagen, reflecteren op jezelf en daar sturing in aanbrenge in wat nog beter kan. Dat is ook geloven, en met Gods nabijheid en genade komen we een heel eind! Het is telkens een uitdaging en kans tegelijk voor iedere dag die je gegeven wordt!

Ik heb het echtpaar verder rondgeleid. Tot slot de toren laten beklimmen en daarna wilden ze graag de boulevard op. Ik gaf ze geen ongelijk!

Ik ben erg benieuwd wat Monumentendag 2024 mij gaat brengen!

Ik wens u een mooie oktobermaand!

Van de pastores



Voorgoed

*Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.*

*Wij tastten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterfelijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.*

*Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.*

*Wie weet is ons vergund pas metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.*

Jean Pierre Rawie

Dit gedicht over de herfst lijkt de nadruk te leggen op de gevoelens van weemoed die de herfst vaak oproept: de bladeren die vallen zijn beeld van vergankelijkheid, de dagen die donkerder worden, kunnen somber stemmen.

Toch begint Rawie met te zeggen dat de herfstmaanden de mooiste zijn, omdat het ook dan gaat om het blijvende, het waardevolle.

De herfst laat de bladeren zien op zijn mooist, de verkleurde bladeren laten de prachtige bladnerfstructuur nog beter zien, die het blad altijd al in zich had. De herfst is ook de tijd van de oogst, van de vruchten die een heel seizoen hebben gerijpt. We staan daar ook samen bij stil, de laatste zondag in oktober vieren we in de Sint Jacobskerk oogstdienst.

Voor ons allemaal is het goed om te doen, tijd nemen om jouw vruchten te bezien, je herinneringen en je ervaringen, ze op waarde te schatten en te bewaren wat van waarde is.

Hartelijke groet,

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 15 oktober is er weer Zingkring. We ontmoeten elkaar in het Speelhuus. Vooraf drinken we een kopje koffie of thee en wordt er rondgegaan met de koektrommel. Rond 10.30 uur zijn meestal de vrijwilligers ook weer terug met de laatste bewoners. En wanneer de kaars wordt aangestoken is dat het teken dat we stil worden en we écht gaan beginnen. Meestal probeer ik bekende liederen te zoeken, die aansluiten bij de tijd van het (kerkelijk) jaar of bij het thema. De liederen moeten makkelijk meegezongen kunnen worden, dus het lied 'De Heer is mijn herder' zingen we vaak en ook een van de vele bekende liederen uit de bundel die is samengesteld met liederen uit het boekje dat voor elke kring wordt gemaakt. Iedere keer dat er Zingkring is, bidden we altijd samen het 'Onze Vader'. Zo hoop ik met bekende teksten en melodieën de bewoners iets herkenbaars aan te reiken om zo een bruggetje te

slaan naar kerk en geloof van 'vroeger'. We hopen weer op een mooi samenzijn met bewoners en vrijwilligers.

Ter Reede Bijbelkring

Op woensdag 30 oktober rond 16.15 uur komen we bij elkaar in het Speelhuus. Thema deze keer is het nieuwe jaarthema dat is aangereikt door de Protestantse Kerk in Nederland: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. De gelijkenis van Jezus over 'De werkers in de wijngaard' uit Matteüs 20 vers 1-16 wordt hiervoor als uitgangspunt genomen. Met u/de bezoekers aan de Bijbelkring wil ik hier graag naar kijken. Deze gelijkenis is misschien niet onbekend, maar biedt zeker genoeg (gespreks)stof tot nadenken. Bij de bewoners van de flats in Ter Reede volgt nog een papieren uitnodiging in de brievenbus. Ik hoop u weer te mogen ontmoeten!

Wilja Grootenboer

In Memoriam



Maria Elizabeth Albertine Looij

*16 januari 1931 - †05 augustus 2024



Op 05 augustus overleed in Hof 't Seijs in Middelburg Maddy Looij. Ze werd ruim 93 jaar oud.

Geboren als 7-maands kindje in Goes, na broer Ton en zus Julia, waren er direct na haar geboorte al zorgen over haar gezondheid. Als jong meisje heeft ze verschillende operaties moeten ondergaan in Leiden: ver van huis en familie.

Na de lagere school en twee jaar Mulo kreeg ze een baan als telefoniste bij het Landbouwcentrum. Ze heeft hier met veel plezier gewerkt. Drie jaar voordat ze met pensioen kon, gunde ze een vader van drie kinderen haar baan en stopte met werken toen er personeel uit moest; ze vond dat zijn gezin het geld harder nodig had dan zij. Maddy was zuinig voor zichzelf, maar ruimhartig voor haar familie! Ze hield van een geregeld leven en, alles met mate!

Wel mocht ze graag tijdens haar vakantie weggaan met de bus naar steeds weer een andere Europese bestemming. Ook heeft ze meerdere keren haar broer en zijn gezin in Canada bezocht.

In oktober 2011 verruilde Maddy Goes voor Vlissingen om dichterbij haar zus Julia en haar gezin te zijn. Ze kwam in Ter Reede wonen, waar ze trouw de zondagse kerkdiensten bezocht en naar de Bijbelkring kwam. Met haar korte grijze coupe, haar gulle lach en kleine postuur, was ze een herkenbare verschijning. Maddy Looij mocht dan klein van stuk zijn, ze was taai en sterk: ze heeft borstkanker en lymfeklierkanker gehad en ze brak twee keer een heup, maar ze kwam er elke keer weer bovenop! Maddy was dankbaar dat ze van huis uit was opgevoed met geloof. Heel veel steun heeft ze tijdens haar lange leven gehad aan haar belijdenistekst: 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!' (Jesaja 43 vers 1).

Wensen we Olga & Peter, Jos & Lizette, hun kinderen en verdere familie veel sterkte toe nu ze hun tante Maddy moeten missen.

Wilja Grootenboer

Wilhelmina Verhagen - Westerbeke

*02 januari 1929 - †17 augustus 2024



Op donderdag 22 augustus namen we afscheid van Ina Verhagen - Westerbeke in een dankdienst voor haar leven die gehouden werd in haar geboortedorp Westkapelle. Ruim 95 jaar geleden zag ze hier het levenslicht als vierde kind van Pieter Westerbeke en Johanna Heijt. Zes jaar later werd zus Nel nog

geboren. Nel en haar man Co waren bij het afscheid aanwezig, net als vele nichten en neven en verzorgenden uit Scheldehof, waar Ina sinds de opening woonde. In mei 2016 kreeg Ina een hersenbloeding en haar tot dan toe zelfstandige leven veranderde totaal; vele jaren aan herinneringen was ze kwijt. De neven en nichten hadden nog wel veel herinneringen aan hun tante Ina. Vrolijke herinneringen aan haar grapjes, de uitjes, de ijsjes, de ritjes in haar Ford Anglia: tante met haar leren autohandschoenen achter het stuur, haar liefde voor katten. En er was haar serieuze kant: door haar opleiding in de verpleging en haar werk in de wijk wist ze wat er zich afspeelde achter de voordeur. Ze voelde zich verantwoordelijk en maakte zich soms zorgen over 'haar' mensen. Op 01 juni 1965 trouwt Ina met Amsterdammer Bob Verhagen, die ze tijdens een vakantie had ontmoet. Ook als getrouwde vrouw is Ina altijd blijven werken!

Ina had een groot geloof en de belofte dat God haar nooit alleen zou laten, is haar tot steun geweest. Tegelijkertijd had Ina toch ook altijd wel haar vragen en twijfels. Jezus was een groot voorbeeld: hij ging om met allerlei slag mensen maar oordeelde niet. Zo wilde zij ook leven. We mogen geloven dat God die Ina kende met haar eigen-aardigheden, haar zorg voor wie het nodig had en haar liefde voor haar familie, er ook voorbij dit leven voor haar is. Dat zij mag rusten in Gods vrede! Sterkte gewenst voor haar zus, zwager en alle tantezeggers in dit gemis.

Wilja Grootenboer

Bij de diensten

Adriana Janse - Janse

*15 april 1939 - †25 augustus 2024



Op 25 augustus is Sjaan Janse overleden. Zij is 85 jaar worden. Na een zwaar herseninfarct is ze opgenomen in het ziekenhuis in Goes en vandaar nog naar Rotterdam gebracht. Helaas was herstel

niet meer mogelijk en is Sjaan overgebracht naar Ter Reede: dicht bij haar man en de (klein)kinderen.

Sjaan is geboren in Zoutelande als vierde kind na Willem, Sien en Jo. Zes jaar na Sjaan kwam broer Frans er nog bij. Het gezin woonde op een kleine boerderij met wat land en koeien. Na de lagere school ging ze werken in een hotel op het dorp. Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning. Sjaan ging graag dansen en in Koudekerke ontmoette ze Rinus. Sjaan was toen 17 en Rinus vijf jaar ouder. Op dansavonden die volgden, troffen ze elkaar weer en dat samen dansen beviel ze allebei goed. Op 08 mei 1963 zijn ze getrouwd en vanaf die dag woonde ook Sjaan op Hof Vrijburg. Samen met Rinus' broer Krijn en zijn vrouw Nel hebben ze vele jaren met z'n vieren op en rond die boerderij gewerkt. Sjaan en Rinus kregen drie zonen: Cor en de tweeling Martin en Johnny. Tot 2001 woonden Sjaan en Rinus op de boerderij, toen verhuisden ze naar het huis aan de Van Oorschotlaan, dicht bij de boerderij, waar oudste zoon Cor nu het Hof bestiert.

Sjaan is opgevoed met geloof en heeft belijdenis gedaan. In de christelijke traditie wordt hard werken gewaardeerd en wordt het gezien als trouw en dienstbaar zijn aan God. Zo kun je iemands geloof terugzien in wat iemand doet. Sjaan was geen prater en verwerkte de dingen op haar eigen manier, maar haar liefde sprak door haar daden en zo heeft God haar gekend en liefgehad.

Wensen wij haar man Rinus, zonen, schoondochters, kleinkinderen en verder familie kracht en troost toe, nu en in de toekomst.

Wilja Grootenboer

Bij de diensten

06 en 20 oktober zijn er gastpredikanten respectievelijk ds. L. de Kam en ds. L. Wüllsleger.

13 oktober is zondag Werelddiaconaat.

De dienst is samen met de ZWO-groep voorbereid. Het thema van de dienst is 'toekomstperspectief bij armoede'. Er zal iets verteld worden over een project voor kinderen en jongeren in Colombia. We lezen Deuteronomium 15 vers 1-11, over het kwijtschelden van schulden en het lenen van geld, dat je daarin ruimhartig moet zijn. In vers 11 staat dan: 'armen zullen er altijd zijn bij u', iets wat Jezus ook eens heeft gezegd tegen zijn leerlingen. Waarom wordt dat eigenlijk zo gezegd?

27 oktober is de Oogstdienst. Deze dienst is samen met de diaconie voorbereid. Er is dan ook kinderdienstdienst.

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Evensong 06 oktober

Op zondag 06 oktober, Israëlzondag, is de volgende Evensong in de Sint Jacobskerk, aanvang 17.00 uur. Het thema van deze Evensong is 'Voor wie is het koninkrijk?'. Dit sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse kerk: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.

De Evensingers zingen in deze Evensong o.a. psalm 72 en het anthem Day by day op muziek van Martin How. De eerste lezing komt uit Jesaja 45 vers 1-8, en de tweede lezing is Marcus 10 vers 13-16. In de lezing uit Marcus klinkt door dat het koninkrijk van God toebehoort aan wie is zoals de kinderen. Opvallend is de tegenwoordige tijd. Het koninkrijk ligt niet (alleen) in de toekomst, het is (ook) hier en nu waar het koningschap van God in de wereld doorbreekt. De voorganger in de Evensong op 06 oktober a.s. is ds. Nelleke van der Linden, de koorleider is Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest en het orgel wordt bespeeld door Jos Vogel.

Vanuit de kerkenraad



Van de voorzitter

Het seizoen gaat weer van start, alles in het teken van het nieuwe thema: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Houdt u de agenda in de gaten, daar staat steeds vermeld welke activiteiten er per maand gepland zijn.

In augustus was er in de Toeristenkerk in Dishoek weer een Elvisdienst. Die heb ik bezocht, samen met nog een paar gemeenteleden. Ook al was ik hier voor de tweede keer, het was toch weer bijzonder te horen hoe Elvis Presley met het geloof bezig is geweest en prachtige liederen heeft geschreven. De Elvisdominee, Fred Omvlee, gaf in zijn overdenking de volgende uitleg aan de naam Elvis:

E = energie die je nodig hebt

L = liefde, je kunt niet zonder

V = verbinding tussen mensen

I = inspiratie opdoen, enthousiast worden voor iets

S = stilte/spiritualiteit, je af en toe terugtrekken en in stilte je geloof beleven.

Allemaal woorden die met elkaar verbonden werden en die belangrijk zijn in ieders persoonlijke geloofsbeleving.

In het blad Petrus, een uitgave van de Protestantse kerk, las ik een artikel over wijze peuters, geschreven door ds. Gertine Blom. Zij zegt: "Kinderen hebben een onbevangen blik op de bijbelverhalen. Zelfs peuters konden mij iets leren. Het ging niet om het overbrengen van kennis, maar om samen God te ontdekken in deze wereld".

Verderop zegt ze: "Kinderen zijn niet de toekomst van de kerk, ze zijn nu al de kerk. Een kerk die kinderen verwelkomt, is een vitale kerk. Hoe vergrijsd en klein ook".

Daarom zijn initiatieven zoals de kliederkerk, zo belangrijk. Het hoort bij de kern van het kerk-zijn. En kijk eens hoe graag de kinderen mee collecteren. Ze hebben een taak in de kerk, ze zijn dus ook de kerk.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

In gesprek rond het Evangelie

Samen praten over de betekenis van bijbelverhalen in ons leven vandaag de dag. Dat kan op woensdag 02 oktober van 10.15 uur tot 11.15 uur in de consistorie van de Sint Jacobskerk.

Een ontmoeting tussen parochianen van de OLV Parochie en gemeenteleden van de Sint Jacobskerk. Het gesprek wordt geleid door pastor Ria Mangnus met medewerking van Anneloes Steglich.

Iedere woensdagmorgen houdt de OLV Parochie om 09.00 uur een communieviering in de consistorie in de Sint Jacobskerk. Aansluitend op deze viering vindt op 02 oktober het gesprek plaats over de lezing van de zondag: Marcus 10 vers 2-12.

Aanmelding bij Ria, r.magnus@arkwalcheren.nl of bij Anneloes, scriba@pkn-walcheren.nl

Collecten en giften

Collecteopbrengsten augustus

Kerk	€ 179,90
Onderhoud gebouwen	€ 181,45
Pastoraat	€ 155,55
Zending	€ 211,50
Jeugdwerk	€ 122,24

Diaconiecollecten augustus

04 augustus avondmaalscollecte	€ 148,00
18 augustus diaconie	€ 132,80
25 augustus diaconie	€ 198,30

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds over de maand augustus leverde een prachtig bedrag op van € 189,55. Ongeveer 70% meer dan in de twee vorige maanden. Een teken dat de bloemengroet uit de kerk heel erg gewaardeerd wordt. Alle gevers hartelijk dank. De bloemencommissie hoopt dat deze opbrengst geen uitschieter zal blijken te zijn.

Gift ontvangen voor de diaconie van fam. S. € 100,00.

Van de diaconie

Reisje van de diaconie

Dinsdag 27 augustus vertrokken we -helaas niet met alle mensen die zich hadden opgegeven aan boord- naar Ridderkerk. Onderweg was het wel even filerijden, maar dat mocht de pret niet drukken: in de bus was iedereen gezellig aan de klets terwijl onze chauffeuse ons door alle drukte heen loodste. Bij Chocolatier Van Noppen stonden de gebakjes al klaar en werden we snel voorzien van thee en koffie. De chocolademachines draaiden volop en de chocolatier vertelde vol passie over zijn product(en) terwijl hij bonbons voor ons maakte en ook nog een koe in een mal liet ontstaan. Prachtig om te zien.



Bijzonder was het verhaal dat Frits van Noppen ons vertelde over het belangrijke werk van Mercy ships, waar zijn broer bij betrokken is, en over het plan dat hij had en ten uitvoer heeft gebracht om met heel veel chocolade heel veel geld op te halen voor dit project. Hij liet ons een filmpje zien van hoe hij, met hulp van velen, een Mercy ship bouwde van grote tabletten chocolade (2020). En met dit bijzondere project behaalde hij het Guinness World Record Holder Largest chocolate bar by area.

Bij de lunch was er voor iedereen een broodje kroket en voor wie daarna nog trek had kwamen er nog schalen met bijzonder belegde broodjes en fruit op tafel.



Na de lunch ging de winkel open en werden de mandjes gevuld met allerlei lekkers - alles gemaakt van chocola!

Het was een warme dag en om alle zoetwaar heel (lees: niet gesmolten!) in Vlissingen te krijgen werden alle 'lekkernijen' in grote, goed geïsoleerde boxen gedaan en onderin de bus vervoerd.

Toen op naar Etten-Leur, naar asperge- en wijnboerderij De Santspuy, waar we heerlijk buiten konden zitten op deze zonovergoten dag. Gilbert Sweep had er zin in en terwijl wij werden getrakteerd op koffie en thee met een heerlijke plak appelcake, begon hij al aan zijn verhaal over de geschiedenis van het bedrijf. Het werd een persoonlijk en zeer inspirerend levensverhaal vol met familie-anekdotes en wijze lessen. Iedereen was erg onder de indruk van deze redenaar en zou hem graag eens horen in de Sint Jacobskerk. Zijn verhaal ging over de teelt van de asperges; over koeien die aspergeafval te eten krijgen en dus melk geven met een bijzondere smaak; over wijnranken en pluktuin. Gilbert en zijn vrouw zien overal brood in: (trouw)feesten en partijen organiseren, een huisje, camperplaats of oude eend huren: allemaal mogelijk op hun terrein.



Dankzij een vaste groep van vrijwilligers in de wijngaard, had hij daar eigenlijk zelf geen omkijken meer naar. Deze mensen hebben alle kennis en kunde in huis. Zij bepalen de aanplant van nieuwe rassen en zo ontstaan door het mengen van de verschillende druivensoorten de beste wijnen.

Dankzij de vaste seizoenswerkers uit Roemenië voor de aspergeoogst (de laatste dag van die oogst is traditiegetrouw 24 juni) kwam dit jaar het witte goud weer vers en ongeschonden uit de grond.

Wie wilde kon nog een korte wandeling maken langs de wijnranken -die er dit jaar niet heel florissant bij stonden- en door een stukje met bomen om bij de bloemen te kijken die op dat moment nog in de pluktuin te zien waren.

Ook hier bij de familie Sweep was er een winkeltje waar kaas, likeur, wijn en nog heel wat meer producten te koop waren.

En zoals altijd wanneer je het naar je zin hebt, dan vergeet je de tijd, maar als we rond 18.00 uur weer terug in Vlissingen wilden zijn, moesten we wel de bus weer in. Maar voor die gestart kon worden, droeg de heer van de Santspuy ons nog een gedicht voor van Paul Asselbergs:

De verliefde asperge

*Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop*

*Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuze wijf
Gewoon om op te vreten*

*Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid mooi wit
Omdat ik van sleepasperges hou*

*Plots werd mijn droom bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuit
Wij werden allebei vermoord
Door zo'n hovenier van buiten*

*Wij werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse*

*Wat wreed toch van zo'n hovenier
Ons zo uiteen te rukken
Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken*

*Weet je wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij de mens net andersom*

Op de terugweg nam de buschauffeuse de toeristische route richting Roosendaal en zo reden we door Zundert, geboortedorp van Vincent van Gogh, waar alles in het teken stond van het jaarlijkse bloemencorso dat zondag 01 september door het dorp zou rijden. We zagen het Brabantse land, met veel grote huizen en boerderijen, akkers vol mais, veel paarden en groen.



Net voor zessen kwamen we in Vlissingen aan, waar we op de valreep voor de Keersluisbrug moesten wachten. Na een mooie, zonnige dag kon iedereen, vele verhalen en wijze lessen rijker, weer naar huis terug. Dank voor alle organisatoren en regelaars! Dank ook aan iedereen die me foto's heeft toegestuurd!

Wilja Grootenboer

In gesprek met Erica Francke en Anja Vogel

Sinds maart van dit jaar is er weer kindernevendienst op de laatste zondag van de maand. Een initiatief van Erica Francke en Anja Vogel. Wij vroegen hen:

Wat heeft jullie doen besluiten de kindernevendienst weer op te starten?

Erica: Een jaar geleden zag ik dat er kinderen in de kerk kwamen en bedacht ik mij dat we weer een kinderdienst zouden moeten hebben, zodat zij merken dat er aan hen wordt gedacht.

Anja: Ook ik zag de kinderen in de kerk en zei al tegen Jos, mijn man, dat we wat voor hen moesten doen. Toen Erica mij vroeg of ik haar misschien wilde helpen hoefde ik daar niet over na te denken. Het is leuk om het samen te doen, we zijn een goed duo.

Hoe is jullie ervaring tot nu toe?

Heel positief. Het is leuk en fijn om de kinderen mee te kunnen geven dat zij echt deel zijn van de gemeente.

Wat is voor jullie het doel van de nevendienst?

Met de kinderen nadenken over wat de Bijbel tegen hen, in hun eigen taal wil zeggen. Wanneer je niet naar een christelijke school gaat krijg je de bijbelverhalen minder mee. Dat kunnen wij nu aan hen meegeven. We proberen daarbij de verhalen ook te verwerken met het zingen van een lied, iets te knutselen of met een spel. Met duploblokken hebben we een kerk gebouwd. Een huis met een open dak waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Ook gaan we met ze in gesprek en vragen hen wat een verhaal hen zegt. Zo hebben we ze uitgedaagd om een naam te bedenken voor de groep en zij kwamen met de naam 'Gods kinderen'.

Wat zouden jullie nog willen toevoegen aan de nevendiensten?

Laatst was er een kindje voor de eerste keer en haar oma kwam mee. Dat is zo leuk. We zouden het fijn vinden als er vaker gemeenteleden zouden meegaan naar de nevendienst en hun belangstelling in de kinderen en hun dienst laten zien. We zijn tenslotte één geheel, we horen bij elkaar ook al zitten we in een andere ruimte.



De kinderen vinden het leuk om bijvoorbeeld bij terugkomst in de kerkrimte iets te laten zien of horen van wat zij aan ideeën hebben meegenomen uit de nevendienst.

Hoeveel kinderen komen er?

Gemiddeld zo'n 5 kinderen maar hoeveel kinderen er komen is niet zo belangrijk. Het is altijd een feest. Alle kinderen zijn welkom, ook de 'grote kinderen' in de kerk.

Wat verwachten jullie van de kliederkerk?

Tijdens de nevendienst zullen wij voor de kliederkerk pannenkoeken bakken. De kliederkerk is een activiteit voor de kinderen, de ouders en de gemeente om creatief bezig te zijn met een bijbelverhaal. Wij denken dat de kliederkerk een mooi moment kan zijn om contact te leggen, mogelijk ook met ouders die minder in de kerk komen. Samen met je kinderen en andere ouders en hun kinderen, met leeftijdsgenoten aan de slag gaan over de betekenis van een bijbelverhaal. Geloofsgesprekken met elkaar en ook thuis, met je ouders, zijn belangrijk. Met hen spreken over wat God voor hen betekent, wat geloof hen zegt, wat de kerk hen biedt. Het contact met leeftijdsgenoten is essentieel. Elkaar kennen en herkennen. Zo is het met elkaar koffie drinken na de dienst erg waardevol. Ook daar zouden de kinderen meer bij betrokken kunnen worden.

Wat is jullie mooiste ervaring tot u toe?

Dat we op Palmzondag met de kinderen met hun paasstokken door de kerk liepen. En de reactie van een meisje dat tijdens het knippen en plakken spontaan vertelde wat God voor haar betekent. Zo gaat het verhaal van God door naar volgende generaties.

Kerk- en werkgroepen



Bezoek aan de kerktuin van Nieuw & Sint Joosland

Wanneer

Op 04 oktober van 11.00 tot uiterlijk 13.30 uur. Wie wil fietsen, kan fietsen. Er is ook vervoer met de auto mogelijk, dan graag even doorgeven bij de aanmelding.

Wat

- 11.00 uur Rondleiding door de tuin. De tuin als plek van ontmoeting en inspiratie. Deze bestaat uit drie delen: een tuin van liefde, van geloof en van hoop;
- 11.30 uur koffie/thee + koekje;
- 12.00 uur meditatief moment;
- 12.30 uur lunch: twee soorten soep met lekkere broodjes.

Kosten

€ 14,00 per persoon. Een bijdrage is mogelijk als het voor u te duur is.

Opgeven

Om te weten hoeveel er nodig is voor de lunch, vragen we u om zich aan te melden bij Marja Kwast, breunessemarja@gmail.com Graag uiterlijk maandag 30 september.

Wilt u daarbij ook aangeven als u mee wilt rijden met een auto, dan regelen we dat.

Graag ook opgeven als u met de auto wilt gaan en passagiers mee kunt nemen.

Toegankelijkheid voor rolstoelen

De paden in de tuin zijn moeilijk toegankelijk met een rolstoel, met stok kun je er prima lopen.

Nationale Natuurwerkdagen



Op vrijdag 01 en zaterdag 02 november 2024 is er weer een nieuwe editie van de Nationale Natuurwerkdag en zijn er in het

hele land natuurklussen te doen die bijdragen aan natuurbehoud en -herstel. Zie voor verdere informatie Natuurwerkdag-Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Marja Kwast

Zonnepanelen 4 Zijn die nog wel rendabel?



In de media leest u wollige verhalen over de energietransitie met onderwerpen als windturbines, zonnepanelen, batterijen, enz. Ik kan als ingewijde natuurlijk aangeven dat

deze verhalen deels niet kloppen, maar waarom zou u mij wel geloven. Dat is de reden waarom ik feiten geef, onderbouwd met cijfers.

Helaas worden de artikelen (zoals ook de materie) complex en met veel sommetjes. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd op 01 januari 2027 te willen stoppen met de salderingsregeling. Deze wetswijziging moet nog wel door de eerste en tweede kamer worden goedgekeurd.

Wat was ook alweer salderen?

Bij salderen mag u van de door het Net (=elektriciteitsnet) geleverde elektriciteit, de door de zonnepanelen aan het Net teruggeleverde elektriciteit aftrekken.

U hoeft alleen het restant te betalen. Is de door de zonnepanelen teruggeleverde elektriciteit meer dan de door het Net geleverde elektriciteit, dan krijgt u voor het verschil alleen een terugleververgoeding; deze is afhankelijk van de leverancier maar ongeveer € 0,05 per kWh.

De elektriciteit leveringsprijs voor consumenten bedraagt op dit moment ongeveer € 0,30 per kWh.

Die prijs inclusief BTW bestaat uit:

• Levering	€ 0,14
• Energiebelasting	€ 0,11
• BTW	€ 0,05

Totaal € 0,30

Hier een aantal berekeningen van wat u zou moeten betalen in verschillende situaties. Stel u heeft 6 zonnepanelen van 400 Wp waarmee u 2300 kWh opwekt. U krijgt de afrekening van de energieleverancier. Daarop staat dat er aan u 1800 kWh is geleverd en dat u 1600 kWh heeft teruggeleverd.

Hoeveel elektriciteit heeft u verbruikt?

Opwek door panelen	2300 kWh
Teruglevering aan het Net	1600 kWh

Direct verbruik 700 kWh

Levering door het Net	1800 kWh
Direct verbruik van de panelen	700 kWh

Totaal verbruik 2500 kWh

Momenteel zijn de tarieven per kWh inclusief BTW:

Levering door het Net	€ 0,30
Teruglevering aan het Net	€ 0,06

1. Hoeveel betaalt u zonder zonnepanelen?

Levering 2500 kWh x € 0,30 = € 750,00

2. Hoeveel betaalt u met zonnepanelen met salderen tot 01-01-2027?

Levering door het Net	1800 kWh
Teruglevering aan het Net	1600 kWh

U betaalt $200 \text{ kWh} \times \text{€ } 0,30 =$ € 60,00

3. Hoeveel betaalt u met zonnepanelen met salderen en met de terugleverkosten:

Levering minus terug levering	
$200 \text{ kWh} \times \text{€ } 0,30 =$	€ 60,00
Terugleverkosten	
$1600 \text{ kWh} \times \text{€ } 0,07 =$	€ 120,00

U betaalt € 180,00

4. Hoeveel moet u betalen zonder salderen na 01-01-2027?

Levering $1800 \text{ kWh} \times \text{€ } 0,30 =$	€ 40,00
Teruglevering $1600 \text{ kWh} \times \text{€ } 0,07 =$	€ 100,00

U betaalt € 440,00

Zijn zonnepanelen nog wel rendabel?

Momenteel zijn zonnepanelen erg goedkoop.

Een set van 6 panelen

inclusief montage kost: € 3200,00

Situatie tot 01-01-2027 (met salderen)

Terugverdientijd is $\text{€ } 3200 / (\text{€ } 750 - \text{€ } 180) =$ **6 jaar**

Situatie na 01-01-2027 (salderen is afgeschaft)

Terugverdientijd is $\text{€ } 3200 / (\text{€ } 750 - \text{€ } 440) =$ **10 jaar**



Bij een levensduur van 15 (omvormer) tot 25 jaar (zonnepanelen) zijn dus zonnepanelen nog steeds een prima investering en zeer goed voor het milieu. Ik zeg: doen!

Nog een laatste tip voor mensen met zonnepanelen: in de media verschijnen artikelen over het uitzetten van zonnepanelen. Heeft u een variabel of vast contract dan moet u uw zonnepanelen NIET UITZETTEN. Heeft u een dynamisch contract dan is uitzetten bij negatieve tarieven (financieel) wel verstandig. Is het niet duidelijk, heeft u een vraag of een suggestie om de materie te verduidelijken, graag een reactie naar niek.tramper@zeelandnet.nl

Groeten,

Niek Tramper

Werelddiaconaatdienst 13 oktober, jongeren opleiden en kinderactiviteiten van FPT in Colombia

kerk in actie

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota biedt FPT, partnerorganisatie van Kerk in Actie, kwetsbare jongeren een horecaopleiding om hun kansen op werk en een betere toekomst te vergroten. In 2023 rondden 55 jongeren de opleiding succesvol af. FPT heeft ook de ouders betrokken bij de opleiding en bij het motiveren van de jongeren. De organisatie werkt samen met 20 boerenfamilies die groenten leveren die in de opleiding worden gebruikt. De jongeren leren zo uit eerste hand over kwaliteit van producten en over biologisch, duurzaam en lokaal produceren.



Ook biedt FPT in de achterstandswijken, kinderen die opgroeien te midden van armoede en geweld, een vrolijke en veilige plek. In 2023 namen 123 kinderen tussen de 6 en 17 jaar deel aan de activiteiten. Kinderen met groene vingers kunnen meehelpen in de moestuin, anderen maken filigraankaarten, krijgen huiswerkbegeleiding of nemen deel aan sociale groepsactiviteiten. Ook de ouders konden deelnemen aan bijeenkomsten waarbij ze ervaringen uitwisselden en vanuit FPT tips kregen om de omgang met elkaar in hun gezin te verbeteren.

De dienst van 13 oktober zal in het teken staan van deze organisatie. Vanuit Kerk in Actie werkt Nic Rijnbende mee aan de dienst. Hij heeft de projecten in Colombia bezocht, kan er boeiend over vertellen en er beelden van laten zien. Ook willen we Colombiaans/Latijns-Amerikaanse muziek laten horen. Waarschijnlijk gaan we ook proberen één of meerdere, uit het Spaans vertaalde, liederen te zingen. Na de dienst zijn er hapjes bij de koffie en zijn er kaarten te koop, gemaakt door de kinderen uit het project. Nic Rijnbende heeft informatiemateriaal bij zich en natuurlijk kunt u met hem napraten en vragen stellen.

Graag hopen we u te ontmoeten in de werelddiaconaatdienst van 13 oktober.

ZWO-werkgroep.



Planning De Actieve Kerk oktober Welkom in De Herberg!

Doet u mee aan één van de activiteiten die georganiseerd worden in De Herberg? Deze maand organiseren we ook 2x een uitstap. Op vrijdag 04 oktober organiseert de werkgroep Groene Kerk een bezoek aan de kerktuin van Nieuw- en Sint Joosland. De meditatieve wandeling wordt afgesloten met een lunch. Meer informatie daarover elders in Kerk in-Druk. Op woensdag 23 oktober willen we een bezoek brengen aan Kloosterwelle in Noordwelle in Schouwen-Duiveland. Ook elders in dit blad meer informatie

Lunchbijeenkomst 'Herfststorm'

De herfst met al haar kleuren is ook de tijd van onstuimig weer en storm. Een mooie tijd, een tijd van oogsten maar ook een tijd van verval, van steeds kalere takken en omgeploegde aarde. Geldt dat ook voor een mensenleven? Welk gevoel roept de herfst bij ons op? Hoe ziet onze wintervoorraad eruit? We gaan met elkaar in gesprek en nemen daarbij het lied: 'Ruwe stormen mogen woeden' als uitgangspunt. Om 12.00 uur gaan we aan de lunch, met de beroemde groentesoep van Sonja.

Deelname kost € 10,00 als bijdrage voor de maaltijd, daarnaast worden de kosten voor vervoer per auto gedeeld. Aanmelden voor 12 oktober via e-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl met vermelding van naam en telefoonnummer. Laat ook weten of u over eigen vervoer beschikt of wilt meerijsen en of u al dan niet deel wilt nemen aan de meditatieve wandeling voorafgaande aan de bijeenkomst.

Anneloes Steglich



Kloosterwelle is een monastieke pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, gevestigd in de oude dorpskerk van Noordwelle. Zij is vooral gericht op mensen die niet (meer)

betrokken zijn bij een bestaande kerk. Kloosterwelle wordt gesteund door de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN. Kloosterwelle staat in de traditie van de kloosters in verbinding met de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. Op woensdag 23 oktober willen we met belangstellenden uit onze gemeente een bezoek brengen aan Kloosterwelle. We vertrekken om 16.00 uur uit Vlis-

Activiteiten in De Herberg oktober

Dag	Tijd	Activiteit	Contactpersoon
elke maandag	13.30 - 16.00 uur	Digiwijzercafé	Lia Borgs, tel. 06 30 29 58 85
di, do, vrij, zat	13.30 - 16.30 uur	Open huis	De Herberg, 0118 41 25 18
elke woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke, tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brassier
elke vrijdag	10.00 - 12.00 uur	Kerkkantoor	Tel. 0118 41 25 18
vrijdag 04 okt	11.00 - 14.00 uur	Bezoek aan de kerktuin in Nieuw en St Joosland	Marja Kwast, tel. 06 21 82 31 45
donderdag 10 okt	14.00 uur en 19.30 uur	Een Film om over door te praten	Gertruud Smit e.a., tel. 06 10 80 10 47
dinsdag 15 okt	13.30 - 16.00 uur	Bingo	Gerrit Langeraar
woensdag 23 okt	16.00 - 20.00 uur	Bezoek Kloosterwelle	Anneloes Steglich, tel. 06 27 07 36 57
donderdag 24 okt	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst 'Herfststorm'	Sonja Vreeke en Anneloes Steglich, tel. 06 27 07 36 57

singen, om 17.00 uur nemen we deel aan een programma van meditatief zingen en aansluitend aan een Vesper in de kloostertraditie.

Aansluitend is er een maaltijd waarna gelegenheid is voor gesprek met de initiatiefnemers over Kloosterwelle en de activiteiten die er georganiseerd worden. Wie wil kan ook eerder op die dag meedoen aan een meditatieve wandeling van een uur, van 15.30 tot 16.30 uur.

Films om over door te praten

Donderdag 10 oktober 14.00 en 19.30 uur

Le Tout Nouveau Testament



Dit is een surrealistische film die onconventioneel is en daardoor schokkend kan zijn, maar hij zal zeker stof geven om over door te praten.

God leeft met zijn echtgenote en een tienjarige dochter Ea in Brussel. Hij bezorgt met een sadistisch genoegen van achter

zijn computer de mensen allerlei soorten groot en klein leed. Ea voelt zich opgesloten in haar omgeving. Ze beslist op een dag zich tegen haar vader te keren, hackt zijn computer en stuurt aan mensen in de hele wereld berichtjes met hun eigen sterfdag, waardoor wereldwijd mensen in paniek raken. God moet dan wel zijn huis uit komen, en zo ontdekt hij wat een lelijke wereld hij geschapen heeft. Ea vindt een dakloze die bereid is **Het Gloednieuwe Testament** op haar aanwijzingen op te schrijven, en zoekt als apostelen mensen die getekend zijn door het leven: een eenzame, verwaarloosde vrouw; een verlegen jonge vrouw met een armprothese, die zichzelf lelijk vindt en vreest nooit de liefde te leren kennen; een moordenaar, een seksueel geobseedeerde man en een verlamde. Bij elk van hen vericht ze een klein absurd mirakel.

Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt (gj.smit56@gmail.com) maar het is niet verplicht. Na afloop kunt u een donatie in het mandje doen voor de kosten.

Gertruud, Sylvie en Alide

College van kerkrentmeesters

Bijdragen aan de collecte via de Appostel App



Als Protestantse Gemeente Vlissingen gebruiken we nu ruim een half jaar de Appostel app als mogelijkheid om bij te dragen aan de zondagse collectes.

Ruim 80 gemeenteleden hebben de app gedownload. Niet al deze leden gebruiken de app om bij te dragen maar toch komen er iedere week mooie bedragen binnen via de digitale collecte. Bijdragen via de QR-code is vrij omslachtig omdat men dan eerst via de website naar iDeal wordt geleid. Het eenvoudigste is om via de App te doneren. Dit kan door iedere gift via iDeal overboeking te doen maar u kunt ook een tegoed (saldo) op de App zetten. Uw gift wordt dan van dit saldo afgeboekt. Dit werkt veel eenvoudiger en is voor de kerk voordeliger omdat er geen bankkosten in rekening worden gebracht. Het werkt eigenlijk net als bij collectebonnen, u koopt een voorraadge en geeft het in gedeelten.

Het saldo kunt u opwaarderen door in het startscherm naast 'welkom plus naam' het vakje met het euroteken aan te klikken. Vervolgens krijgt u de optie 'saldo instellen en saldo opwaarderen'. Door op opwaarderen te klikken komt u op de betaalpagina.

Na het invullen van een bedrag volgt u de aanwijzingen voor de betaling. U krijgt een melding in de app als de betaling gelukt is. Elke keer als u de app opent ziet u boven in de welkombok uw saldo. Wilt u aan een collecte geven dan opent u de app, klik op 'geef aan collecte of doe', vervolgens op 'collecte tijdens de dienst', 'gift', vul de bedragen in en kies bij 'betaalmethode' voor 'tegoed'. Klik op 'volgende', vervolgens op 'gift geven'. Als het goed is krijgt u te zien dat de transactie succesvol afgerond is. Ook giften met collectebonnen of geld zijn natuurlijk altijd welkom.

College van kerkrentmeesters

Verenigingen



Per 01 januari 2024 zijn, op landelijk niveau, de PCOB en de ANBO gefuseerd. Begin september jl. is het nieuwe logo gepresenteerd. Alle leden hebben inmiddels het nieuwe magazine van de ANBO-PCOB ontvangen: Ouderenwijzer. Dit, het logo en meer informatie over de ANBO-PCOB kunt u vinden op de website www.anbo-pcob.nl De tweede bijeenkomst van de ANBO-PCOB Souburg-Ritthem e.o. in dit seizoen is op dinsdagmiddag 08 oktober.



Op het programma staat de voorstelling: 'Dansen op Der Boede', een waargebeurd verhaal over Martien Beversluis en Jo Verstraate, dat goed aansluit bij de herdenking van de bevrijding van Vlissingen, dit jaar 80 jaar geleden. Tekst en regie: Rens Schot en spel: Wilma Selen.

Zie voor meer informatie: www.valreep.com

We komen op 08 oktober bij elkaar in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg, aanvang 14.00 uur. De entree is € 5,00; leden van de PCOB én de ANBO gratis. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Met hartelijke groeten,

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Souburg-Ritthem e.o.

Overpeinzing

*Wees met ons aan het begin
van een nieuwe tijd van vieren.
Dat we het leven begroeten,
het licht ontsteken,
verhalen delen,
uw woord ons verrast.*

Gedeelte uit het gebed
van ds. Marieke Meiring
voor een nieuw seizoen op
petrus.protestantsekerk.nl/gebed-nieuw-seizoen

Algemeen

Kloosterweekend

Van 30 augustus tot 01 september ging een groep mensen van de parochie en van onze gemeente samen op bezoek in de OLV Abdij van de Benedictinessen in Oosterhout. Hierbij een kleine impressie.

*Onder de hoede van de nonnen
is de dag al vroeg begonnen
Klokken manen aan tot spoed
en een stille ochtendgroet
ijl en hoog klinken de psalmen
die je in de kapel hoort galmen
Maria draagt de lieve Heer
en kijkt betrokken op ons neer
Hier klinken de gebeden
en wordt het Woord beleden
gebogen en weer opgericht
in het Goddelijke licht..*

*En in de gastenkamer bij de thee
neemt Zuster Hildegard ons mee
naar Benedictus en zijn regels voor het leven
die ons zoveel gastvrijheid geven
We luisteren en praten, lachen of zijn stil
er is ruimte om te denken en te doen wat je wil
Van binnen naar buiten, vrede in zand
in de zon op een bankje met ijs in de hand
van vrijdag tot zondag de tijd vloog voorbij
we hadden het goed in de OLV Abdij!!*

Anneloes Steglich



Mantelzorgwaardering



Op 10 november is het de jaarlijkse dag van het mantelzorgen en worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In de gemeente Vlissingen krijgen mantelzorgers een cadeaupakket en worden zij uitgenodigd voor een filmvenement. Wilt u uzelf of een andere mantelzorgers aanmelden voor het cadeaupakket en/of filmvenement? Dat kan van 01 september tot 20 oktober via www.buurtteamsvlissingen.nl

OPA

Vrijdag 11 oktober van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 12 oktober van 09.00 uur tot 11.00 uur staan we weer klaar op het AH XL terrein voor al uw papier. Tot nu toe is er 22.280 kg papier verzameld. De volgende inzameling is op 15/16 november.

Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Berichten uit de gemeente

Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen! Ik heb er erg van genoten. Ook de kaart met zoveel namen vond ik heel attent.
Groetjes,

Jeanneke de Bruijne

Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en de kaart met vele namen, die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons gouden huwelijksjubileum.
Wim en Elly Prinse

Hartelijk dank voor de bloemen, die op 18 augustus door Jaap van Sabben werden gebracht, voor onze trouwdag, 60 jaar geleden.
Met groet,
Ina en Leen van Gelder - Leenheer

Hartelijk dank voor de bloemen en de kaart met zoveel namen die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie. Ik was zeer blij en verrast dat zoveel mensen aan mij denken en meeleven.
Yvonne Borg

Hartelijk dank voor de bloemen en kaart met vele namen, die ik heb ontvangen voor mijn 90e verjaardag.
Met vriendelijke groet,
Annie Meerman - Willems

Evenementen



Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

Zondag 13 oktober, 15.30 uur:
MuziekPodiumZeeland: Lavinia Meijer, harp



Vrijdag 18 oktober,
20.00 uur:
'de Grens'

Ekatarina Levental

Zie ook het septemбернаummer van Kerk in-Druk. Tickets voor leden van de Protestantse Gemeente Vlissingen tegen gereduceerde prijs uitsluitend



digitaal te bestellen door gebruik te maken van de QR-code

Zaterdag 26 oktober, 13.00 uur:
Gemeente Vlissingen i.s.m. Koninklijke Harmonie 'Ons Genoegen', Jos Vogel en Korps Commandotroepen: Herdenking 80 jaar bevrijding van Vlissingen en de Slag om de Schelde

Zaterdag 26 oktober, 20.00 uur:
Zeeuws Concertkoor: The Armed Man (from scratch)

Zondag 27 oktober, 15.30 uur:
Heytze, Meijer & Van Ruller:
Ik wilde je iets moois vertellen - Gedichten op de mooiste muziek



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop:
<https://www.sintjacobskerk.nl/agenda.html>

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,
Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente ontvangt maandelijks dit blad.

Eenmaal per jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden gevraagd. Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD Vlissingen. Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen) Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkantoor@pkn-vlissingen.nl