

Kerk in-Druk

September 2024 • jaargang 14 nummer 10

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Als nieuw
- > Ekatarina Levental terug in de Sint Jacobskerk
- > In gesprek met Otto van der Leer

Kerkdiensten

Zondag 01 september

Sint Jacobskerk

10.00 uur Commissioners van
het Leger des Heils,
Hans en Marja van Vliet
Collecte Kerk / Diaconie

Evensong

17.00 uur Ds. H. Neels
m.m.v. de Evensingers

Zondag 15 september

Vredesdienst

Sint Jacobskerk

10.00 uur Margot Pols en
John Boshuis
(Apostolisch
Genootschap) en
ds. J. Blankenstijn
Collecte Vredesweek PAX / Kerk
m.m.v. Petra Wagemaker (zang)

Zondag 29 september

Startdienst

Sint Jacobskerk

10.00 uur Pastor W. Grootenboer /
ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen m.m.v. de Cantorij

Er is kindernevendienst en van
11.30-13.30 uur Kliederkerk in de
kerk, de kerktuin en
De Herberg.

Zondag 08 september

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. G.J. Ruitenburg,
Zoutelande
Collecte Diaconie /
Onderhoud orgels

Zondag 22 september

Oosterhuiszondag

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J.P. Neels, Koudekerke
Collecte Diaconie /
Vluchtelingenwerk
m.m.v. Marjo Schillings (zang)

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 22 september wordt
in de Catharinakerk, Willibrordus-
plein 3 in Zoutelande, een dienst
gehouden voor mensen met en
zonder een beperking. De dienst
begint om 14.30 uur en iedereen
is van harte welkom.

VACATURE ZONDAGSBRIEF

Voor het maken van de zondagsbrief zijn we dringend op zoek naar iemand die, samen met ondergetekende, zorgt dat de wekelijkse liturgie bij de drukker komt. U doet dit dan om de maand. Inlichtingen en aanmelding bij Gert Blokland e-mail: g.blokland@xs4all.nl



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.

Als nieuw - Kliederkerk

Ds. Janny Blankenstijn

Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland voor het nieuwe seizoen is:

'Als nieuw! leven in het licht van Gods koninkrijk.' Dat heeft iets dubbels. Het is niet echt nieuw, maar het is op weg daarnaartoe. Het is het leven accepteren zoals het is en er het beste van maken voor mensen, dieren en de aarde. En tegelijk is er ook een verlangen naar een tijd dat het echt nieuw is, echt vrede. Soms voelen we met verdriet dat het ver weg is, maar het verlangen inspireert en bemoedigt ons ook om oog te hebben voor kwetsbare mensen, samen door het leven te gaan en steeds opnieuw te beginnen.

Wie 'als nieuw' intypt op internet, krijgt sites van tweedehands winkels en informatie over hergebruik van artikelen. En dat is weer een ander aspect van 'als nieuw'.

Nieuw staat voor ons vaak gelijk aan mooi, aantrekkelijk, anders. Het prikkelt en maakt 'nieuwgierig'. Het is iets om te willen hebben, te willen ervaren. Maar 'steeds weer alles nieuw' kan ook een vorm zijn van onrust en onnodig consumentisme, met bijeffecten van vervuiling en verveling. 'Als nieuw' is dan een mooie manier van leven, het staat dan voor zuinig zijn op dingen, hergebruik, repareren, herwaarderen van wat er is.

'Als nieuw' als thema van de kerk roept ook zulke gedachten op.

Als de kerk met haar eeuwenlange traditie, vertrouwde woorden en rituelen mensen wil aanspreken, dan hoeft ook niet alles steeds anders en nieuw te zijn. 'Als nieuw' is goed genoeg. We waarderen wat er is in de kerk, zorgen daar goed voor, en zoeken ook naar nieuwe, aansprekende vormen. En we beseffen dat wij het niet allemaal onder controle hebben in de kerk, juist niet waar het gaat om het ervaren van de verticale en horizontale verbinding, met elkaar, met de ademende, levende werkelijkheid, met God.

Volgens de Duitse socioloog en politicoloog Hartmut Rosa wordt die verbinding gekenmerkt door iets wat hij 'resonantie' noemt. Natuurkundig is resonantie het verschijnsel dat een voorwerp (versterkt) mee gaat trillen met een ander trillend voorwerp. Rosa past het toe op mensen en hij legt uit: Wij leven in een wereld waar alles beschikbaar, haalbaar en toegankelijk is, doordat

we technologie en geld hebben. Alles lijkt onder controle, maar tegelijk is er een hoge mate van vervreemding, afstand tussen de mensen en de wereld die hij onder controle heeft. Dat wat je onder controle hebt, spreekt niet meer tegen je, je hebt er geen verbinding meer mee, het heeft geen invloed op jou, je gebruikt het alleen maar, er is geen resonantie.

Resonantie is juist de verbinding, dat je door het andere wordt aangeraakt, aangesproken. Dat is eigenlijk altijd een lichamelijke ervaring, echte emotie. De muziek die je hoort bezorgt je kippenvel, wat je hoorde of zong in de kerkdienst, ontroert je. En dan ga je antwoorden, je verandert, er verschijnt iets nieuws, het resoneert, het doet wat met je, zet je anders in het leven.



Je weet van tevoren nooit wanneer dat gaat gebeuren. Misschien gebeurt het en misschien niet. Het is niet af te dwingen en niet te voorspellen. Als je het hebt ervaren, dan hoop je er de volgende keer weer op, maar het hoeft niet iedere keer zo te gaan. Rosa noemt dat het moment van onbeschikbaarheid, dat je beseft dat jij de resonantie niet kunt afdwingen. Je kunt bijvoorbeeld naar de kerstdienst gaan in de prachtig versierde kerk met het voornemen om je door het verhaal van het Kind te laten ontroeren, en er gebeurt niets. En een andere keer volkomen onverwacht kun je ervaren dat er iemand is - God - die je naam noemt, die je de levensadem heeft gegeven.

De kerk is bij uitstek een plek van resonantie, alleen al door het gebouw, de ruimte doet iets met je. Is het de hoogte, de stilte...? De kerkdienst doet iets

met je. Is het de zondag, het samenzijn, zijn het de rituelen als verbeelding van de alternatieve werkelijkheid? Misschien is het dat allemaal. En is het ook nog meer? In ieder geval, wat jij niet onder controle hebt, kan hier gebeuren.

Overigens kan dat ook op andere plekken, in de natuur of als je een kunstwerk bekijkt, op je werk of in je gezin. Verlangen naar resonantie is, zo zegt Rosa, ook waarom mensen naar voetbalwedstrijden gaan, dat ene doelpunt waar je zo op hoopt, je hebt het niet in de hand, maar het kan gebeuren.

Als wij er dan geen controle over hebben, laten we de dingen dan maar op zijn beloop in de kerk? Nee zeker niet. Dat doelpunt in die voetbalwedstrijd heb je niet onder controle, maar je kunt wel trainen en een goede tactiek afspreken.

Zo blijven we ook in de kerk zoeken naar nieuwe vormen, natuurlijk willen we mensen nieuwsgierig

maken, in gesprek komen, dat proberen we ook weer te doen in het nieuwe seizoen. Onder andere met de Kliederkerk, de eerste keer op de startzondag, 29 september. Kort na de kerkdienst, u kunt zo aansluiten.

Ook de Kliederkerk is 'als nieuw'. Als u leest of ervaart wat het is, dan zult u merken dat het niet helemaal nieuw is, het doet u misschien denken aan Thomasvieringen of kerk op schoot vieringen, of andere vieringen die eerder in de kerk plaatsvonden, maar we geven het weer een nieuwe kans. Prachtig woord ook, Kliederkerk, we kliederen, we beheersen het niet helemaal, er kan van alles gebeuren. We staan open voor het verrassende. In Kerk in-Druk van juni zeiden Jenny en Barry van der Haar het al over de toekomst van de kerk: "Het is zoiets als aanmodderen en dan uit de modder iets nieuws scheppen".

Van de pastores



De zomer is weer bijna voorbij. De dagen worden korter en mensen komen weer terug van hun vakantie. De afgelopen periode was

een tijd van rust op het gebied van kerkenraadsvergaderingen en van cantorijrepetities, maar heel veel ging gewoon door: pastoraat, kerkdiensten met koffie toe, de bloemen in de kerk, uitvaarten, onderhoud, administratie, communicatie, ontmoetingen in De Herberg en in de Burgerij, de lunchbijeenkomsten in De Herberg. Bijzonder was dat het de evenementencommissie dit jaar is gelukt om drie dagen per week de kerk open te stellen, heel veel bezoekers kregen gelegenheid om de kerk te bekijken en de schilderijen van Margaret Baars, om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of juist te genieten van de inloopconcerten die ook deze zomer weer waren georganiseerd. Iedereen die dit allemaal weer mogelijk maakte, hartelijk dank.

In september starten verschillende activiteiten weer op, op 29 september vieren we met elkaar de startzondag van dit seizoen. We hopen op een mooi nieuw seizoen rond het thema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Dat is het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Hartelijke groeten van

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Het nachtkastje van God

*Nu jij gaat slapen voelt het bed zo koud
gedachten blijven door de kamer spoken
er is van alles wat je bezig houdt
ook dingen die vandaag zijn opgedoken*

*Het heeft geen zin te malen dat is waar,
maar waar is er een knop om dat te stoppen
wat helder overdag is, zonnklaar,
komt nu met al die twijfels op de proppen*

*het nachtkastje van God is heel dichtbij
het mooie is dat God niet zal gaan slapen
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij
praat met de goede Herder, tel geen schapen!*

*Maak jij je over morgen maar niet druk
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen
Met zo'n beschermer spreek je van GELUK
je mag elk beestje bij zijn naampje noemen!*

Anne Lies Mossel - de Kievit



Dankbaar

Zondag 21 juli ontving ik een WhatsApp-berichtje van een bezoekerster van de Sint Jacobskerk. Daar was die morgen afgekondigd dat mijn moeder Karla Groen, schoonmoeder van Stefan en oma van onze dochters zondag 14 juli was overleden. Karla is 80 jaar geworden. Ze was (helaas maar kort) getrouwd met mijn vader Wim Grootenboer. Gelukkig vond ze enkele jaren na zijn overlijden het geluk bij Cor de Geus. Met hem kreeg ze nog twee dochters; dat zijn mijn zussen Antoinette en Joline. Onze vader Cor de Geus overleed vier jaar geleden -na zes weken ziek te zijn geweest- op 25 juli 2020. Onze moeder Karla leed toen al 10 jaar aan de ziekte van Alzheimer. Gelukkig was er, na anderhalf jaar alleen in het grote huis in Sommelsdijk gewoond te hebben (dit was mogelijk dankzij veel zorg en regel) een plekje voor haar in het Kulckhuis in Hellevoetsluis. Daar heeft ze tweeënhalf jaar gewoond. De laatste periode van haar leven is ze daar met veel liefde en persoonlijke aandacht op bed verzorgd. Haar overlijden bracht rust voor haar en voor ons. Het is ver-

drietig nu ook geen moeder meer te hebben. Maar veel zaken die na een overlijden in gang worden gezet, zoals het opruimen van persoonlijke spullen van je ouders, het leegmaken en verkopen van het ouderlijk huis, hebben mijn zussen en ik de afgelopen jaren al moeten regelen. En, de moeder van vroeger, kon ze al lang niet meer voor ons zijn. Dat proces van voortschrijdende dementie was moeilijk en verdrietig.

Verder vermeldde het bericht, dat er voor ons was gebeden door Gerrit Klein. De afkondiging in de kerk, de voorbede, maakten dat velen ons een kaart hebben gestuurd als blijk van medeleven. Er waren mails, berichtjes via WhatsApp, bemoedigende handdrukken in de Avondmaalsdienst van 04 augustus. Zo bijzonder te ervaren dat de kracht van het gebed, de liefdevolle aandacht van de kerkgemeenschap zo waardevol zijn in deze tijd na het overlijden van mijn moeder. Hartelijk dank voor al uw medeleven!

Wilja Grootenboer

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Speelhuus. Deze dinsdag is het 17 september. We beginnen om (ongeveer) 10.30 uur met het welkom, maar de meeste vrijwilligers zijn er al veel eerder. Er wordt koffie en thee gezet, er wordt vooraf overlegd wie waar heen gaat om de bewoners van de Vondellaan en de Koudekerkseweg op te halen en de kaartjes met de namen worden nog even gecontroleerd. We zullen ook deze keer bekende liederen zingen en op een dag vol tradities -denk aan: de glazen koets, de bijzondere hoedjes en rijtoer door Den Haag- is het zingen van het Wilhelmus, het eerste én het zesde vers, ook een goede vaste gewoonte geworden bij de Zingkring. Het thema zal, in deze onzekere tijd, 'wees niet bezorgd' zijn met het verhaal over de vogels en de bloemen (Matteus 6).

Wilja Grootenboer

Ter Reede Bijbelkring

Woensdagmiddag 25 september om 16.15 uur is er weer Bijbelkring in het Speelhuus. Het was eind mei dat we voor de laatste keer bij elkaar kwamen en in de afgelopen maanden is er van alles gebeurd: een vaste bezoeker van de kring is ziek geworden en moest noodgedwongen verhuizen en helaas weet ik ook van een overlijden van één van hen.

In september zou ik graag met u in gesprek gaan over het Kyrië en Gloria in de kerkdienst én in onze eigen levens. Psalm 126:5 zegt het zo: 'Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich'. En bij verder lezen over dit onderwerp las ik: 'als verdriet verdwijnt, verdwijnt ook de vreugde. Geen gloria zonder kyrië'. Geen gemakkelijk onderwerp, maar wel iets waar in kerk en geloof ruimte voor is: vreugde na(ast) verdriet. Ik hoop u 25 september te ontmoeten!

Wilja Grootenboer

In Memoriam

Pieterella van Eenennaam - de Visser

*14 maart 1929 - †14 juli 2024



Samen ook met haar man Bram, die zeven jaar geleden overleed, is Nel haar hele leven betrokken en actief geweest in de kerk. Toen Nel niet meer naar de kerk kon gaan, keek ze op het scherm thuis naar de zondagse kerkdiensten in de Sint Jacobskerk.

Geloven was voor Nel vooral iets van doen, niet zozeer iets van mooie woorden of grote geloofsuitspraken. Over het leven en over geloven zei ze: "Het is goed zoals het is". Je hoort er vertrouwen in. Ze aanvaardde dat ze niet alles begreep van het leven en van geloven. En heel concreet richtte ze zich op de dingen die ze kon doen. Die ze belangrijk vond: liefde vooral.

Liefde is het enige dat telt, dat stond boven de kaart waarin het overlijden van Nel wordt meegedeeld.

Want Nel zei: "Liefde is niet geven en nemen, maar liefde is alleen maar geven". Zo moet het zijn, vond zij, liefde zonder voorwaarden.

En zo zal Nel herinnerd worden als lieve moeder en oma, die er altijd was voor haar gezin en de mensen om haar heen. En als een sterke vrouw. Haar leven was soms moeilijk, vooral het overlijden van haar beide zonen heeft haar veel verdriet gebracht. Maar ze zocht altijd weer naar de goede dingen in het leven en vond de kracht om door te gaan.

Ook in Ter Reede, waar Nel de laatste tijd woonde, kende men haar als een gezellige, lieve vrouw, die altijd positief reageerde en graag ergens mee naartoe ging. Naar de Zingkring bijvoorbeeld, daar genoot ze van.

In de afscheidsdienst hebben we lied 793 gezongen: Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt.

Wij wensen schoondochter Connie en de kinderen en kleinkinderen sterkte en verbondenheid met elkaar.

Ds. Janny Blankenstijn

Elizabeth Lorier - Looise,

*17 april 1933 - †22 juli 2024



Betsy was een lieve moeder en een trotse oma, en overoma van Jane, de pas geboren achterkleindochter die ze nog heeft gezien voor haar overlijden.

Betsy overleed onverwacht op 22 juli in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Tot die tijd woonde ze in haar eigen huis,

zelfstandig tot het laatst toe.

Betsy was al heel jong weduwe en bleef alleen achter met de zorg voor haar twee kleine zoontjes. De kinderen vertelden in de afscheidsdienst hoe zorgzaam hun moeder was, hoe goed hun jeugd was. Er was en bleef een liefdevolle band in het gezin.

Ook met haar zussen was Betsy sterk verbonden en ook zij vertelden daarover in de dienst.

De kerk was erg belangrijk voor Betsy. Ze zette zich er voor in. Jarenlang deed ze vrijwilligerswerk in zorgcentrum Scheldehof. Ze haalde bewoners op voor de kerkdienst op vrijdag en hielp tijdens de dienst.

Altijd ging ze naar de kerkdienst op zondagmorgen, eerst naar de Petruskerk, daarna naar Open Hof en tenslotte naar de Sint Jacobskerk. Toen ze niet meer naar de kerk kon gaan, keek ze thuis mee met de dienst. Ze had dan haar liedboek bij de hand en na haar overlijden vonden de kinderen daarin een briefje. Er stonden drie liederen op en de eerste regel daarvan:

Lied 909: Wat God doet dat is welgedaan

Lied 139: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij

Lied 416 een zegenlied: Ga met God en hij zal met je zijn.

Het zijn liederen van vertrouwen. Op Gods zorg.

Haar leven lang, en zelfs verder dan dat, over de grens van het leven heen. De liederen hebben een plek gekregen in de afscheidsdienst.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en de zussen sterkte als ze Betsy missen en troost in de liefdevolle herinneringen.

Ds. Janny Blankenstijn

Bij de diensten



Bij de diensten

01 september zal er voor het eerst een zondags-brief zijn zonder uitgeschreven liederen en zingen we weer uit het liedboek, een goede zaak omdat het papier en geld bespaart, misschien wel weer even wennen. Deze zondag gaan Hans en Marja van Vliet voor, zij zijn commissioners van het Leger des Heils, 's middags is er een Evensong. Op **08 september** gaat ds. Gerrit Ruitenburg voor.

15 september vieren we de Vredesdienst, het is het begin van de Vredesweek 2024. Het thema van deze dienst is: 'Samen door één deur'.

Alleen als je samen door één deur kunt gaan, is het mogelijk echt samen te werken voor vrede. Dan laat je achter bij de deur wat je belet om dat te doen en geef je ruimte aan het liefdevolle. Petra Wagemaker verleent met zang haar medewerking aan deze dienst. Voor de liturgie zijn suggesties gebruikt van PAX. Zij reiken een mooi welkomstlied aan uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien', lied 93:

*Dit huis is een huis waar de deur open staat,
Waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
Hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
Waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
De vonk van de geest in hun binnenste slaat.*

22 september is er een dienst rond Huub Oosterhuis. In deze dienst gaat ds. Hans Neels uit Middelburg voor. De liederen en teksten van de vorig jaar overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis zullen centraal staan en Marjo Schillings uit Vlissingen zal ons voorgaan in de zang.

29 september vieren we startzondag. Samen gaan we voor in de dienst om 10.00 uur, waaraan ook de Cantorij meewerkt. De kinderen in de dienst gaan pannenkoeken bakken voor de Kliederkerk, die aansluitend om 11.30 start. In de diensten op deze dag zullen we het bijbelverhaal lezen van Noach en de regenboog, een verhaal over opnieuw beginnen.

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Kliederkerk 29 september

Op de startzondag, 29 september, willen we de eerste Kliederkerk organiseren van 11.30 - 13.30 uur. Een laagdrempelige 'kerkdienst' voor iedereen, wel of niet bekend met de kerk, oud en jong, gezinnen, opa's en oma's met kleinkinderen.

Het vindt plaats in De Herberg, in de kerktuin en in de kerk. We gaan het hebben over Noach, de ark en de regenboog: ook een nieuw begin.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 11.30 - 12.30 uur ontdekactiviteiten, samen iets doen waarbij je iets ontdekt over het verhaal van Noach.
- 12.30 - 12.50 uur viering in de kerk, met het verhaal, een lied en een gebed.
- 12.50 - 13.30 uur samen pannenkoeken eten in de kerk.

Wie wil meehelpen in de Kliederkerkdienst?

Er zijn mensen nodig die een handje helpen in de Kliederkerkdienst. U kunt:

- helpen bij de ontdekactiviteiten, bijvoorbeeld: een boot bouwen van pallets, een estafetteloop, ontdekken dat je in water blijft drijven, een regenboog knutselen, dansen, versieringen maken voor op de pannenkoeken;
- pannenkoeken bakken en helpen bij het eten;
- muziek maken bij het liedje in de viering;
- mensen ontvangen en wegwijs maken.

Begin september krijgt iedereen die meedoet meer informatie over hoe het werkt.

We denken aan een bijeenkomst in De Herberg op dinsdag 03 september om 10.00 uur, maar als blijkt dat er dan veel mensen verhinderd zijn, zoeken we een ander moment of we geven de informatie op een andere manier.

We hopen dat u mee wilt doen aan de Kliederkerk. Geeft u zich vooral op bij Marja Kwast of Janny Blankenstijn. En wilt u daarbij ook aangeven of u dinsdagmorgen 03 september aanwezig kunt zijn.

Ook als u dit bericht pas na 03 september leest, kunt u zich nog opgeven om mee te doen.

Marja Kwast en Janny Blankenstijn

Evensong op zondag 01 september

Na een korte zomerstop pakken de Evensingers o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van den Driest de draad weer op met een Evensong op zondag 01 september om 17.00 uur.

De lezingen zijn uit Jeremia 5 en Marcus 8. Het gaat hier over moeite hebben met geloven, letterlijk je ogen niet geloven en meer bevestiging zoeken. Inzicht in wat het ware geloof is, komt moeizaam op gang, zelfs de leerlingen vragen herhaaldelijk om bevestiging. Hoe herken je het werk van God? Wat is ervoor nodig om echt te zien waar het om gaat?



De Evensingers sluiten hierop aan met Psalm 86 en o.a. de liederen 910 en 943. Als anthem zingen zij 'Thine arm, o Lord, in days of old' van W. Croft. Voorganger in deze Evensong is ds Hans Neels en Jos Vogel is de organist.

Cantorij luistert startzondag op

De Cantorij is in juni nog heel actief geweest. Op zondag 16 juni zongen wij in de Toeristenkerk

van Dishoek. In de open lucht optreden voegde een heel mooie dimensie toe aan het zingen, net zoals de nagesprekjes bij de koffie: erg leuk om te doen en we zijn uitgenodigd om volgend jaar weer een dienst op te luisteren. En op zondag 30 juni zongen we in onze eigen kerk een mooie liturgie over geloven, haast tegen beter weten in.

Zondag 29 september is de startzondag waarin het jaarthema 'als nieuw' geïntroduceerd wordt. Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn gaan deze zondag voor en in overleg met Jos Vogel en hen verleent de Cantorij muzikale medewerking aan de introductie van het nieuwe jaarthema. Naast een aantal bekendere liederen zal er daarom ook aandacht zijn voor liederen die goed aansluiten bij de bijbelteksten maar door hun poëzie en harmonisatie 'als nieuw' klinken. Mocht u zich willen aanmelden als zanger bij de cantorij, u bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy Hesselink, e-mail hageha@zeelandnet.nl

Van de diaconie

Diaconie ondersteunde zomerschoolproject

Net als vorig jaar ondersteunde de diaconie samen met Caritas van de RK Parochie Walcheren het zomerschoolproject. Dit jaar was het thema 'worden wat je wilt'. Voor dit doel zijn cursusboeken aangeschaft en beroepen-memo spellen, waarmee de kinderen heel veel over heel verschillende beroepen te weten konden komen. Rondom het thema 'worden wat je wilt' kregen ze ook opdrachtjes in rekenen, lezen, schrijven en taal. Op vrijdag 26 juli werd het project met een feestelijke afsluiting afgerond en ontvingen de leerlingen allemaal nog een 'kanjer' stroopwafel voor hun inzet en prestaties.

Geslaagd verfproject in AZC

De collecte voor de dienst van gebed van de eenheid van de Raad van Kerken (22 januari 2023 en 28 januari 2024) was geormerkt voor een donatie aan lokaal vluchtelingenwerk. Er is besloten om een project van het AZC Vlissingen te ondersteunen om de verblijfsruimten van de bewoners aantrekkelijker te maken. De bewoners hebben een schildersproject opgezet dat ze helemaal zelf uitvoeren, creatief en vakkundig geleid door dhr. Mohsen Aslan. Hierdoor dient het project meerdere doelen. De bewoners

zijn actief en zinvol bezig, ze leren om te schilderen, hun verblijfsruimte knapt ervan op en de sfeer verbetert.



Omdat een financiële schenking niet mogelijk was (het AZC valt onder een ministerie en kan geen donaties ontvangen) is besloten om met potten verf en mengkleuren dit project te steunen. In mei is een eerste lading kleurige muurverf afgeleverd en een tweede lading met fellere en frissere kleuren volgde kort daarna, na overleg met dhr. Aslan.

Aan creativiteit ontbreekt het de bewoners niet, zoals u aan de foto's kunt zien. Maar beter nog, ga zelf eens een kijkje nemen op zaterdag 28 september, de nationale burendag. Het AZC verwelkomt dan de 'buren' uit Vlissingen, Ritthem en Oost-Souburg.

De bewoners en de leiding van het AZC zijn ontzettend blij met onze steun.

Vanuit de kerkenraad



Van de voorzitter

De zomer loopt al weer op z'n eind (als ik dit schrijf zijn er nog hele warme dagen in aantocht). Al met al was het een afwisselende zomer met regen en ook veel zonneschijn.

In september begint het nieuwe seizoen weer en starten we met het nieuwe jaarthema. Dat is: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving. Hier gaan we dit jaar mee aan de slag.

En over verantwoordelijkheid gesproken. Ook in de kerk zijn we verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de kerk en alles wat daar bestuurlijk bij hoort. Dat kan niet op een paar schouders neerkomen.

Zoals al vaker is aangegeven, is dhr. Martin Dekker voor een jaar bereid gevonden om de functie van voorzitter van het college van kerkrentmeesters te vervullen. Dat jaar loopt tegen het einde en tot dusver heeft nog niemand zich gemeld. Ik doe hier wederom een **dringende oproep** om nog eens na te denken of u wat tijd beschikbaar wilt stellen voor deze taak. En u doet het niet alleen. We zijn met een fijn team mensen: ouderlingen en diakenen die met elkaar het nodige werk verzetten. Voor een aantal mensen zit hun termijn er op en zij hebben aangegeven te gaan stoppen. Dus naast een voorzitter voor het cvk zijn er ook weer diakenen nodig. En niet meteen denken: dat is niks voor mij. U kunt altijd eerst eens met een kerkenraadslid in gesprek gaan om u te oriënteren. Het zou fijn zijn als we de openvallende plekken snel weer kunnen vullen.



Elke maand op de eerste woensdagochtend komt er een groep mensen bij elkaar om samen koffie te drinken en ieders wel en wee te bespreken.

Deze groep was er al in Open Hof en toen die kerk dicht ging is deze groep blijven bestaan en zijn ze verhuisd naar wijkcentrum de Burgerij. Elke bijeenkomst zijn er tussen de 15 en 20 aanwezigen. Ik kan er niet altijd bij zijn vanwege onze oppasdag, maar als het even kan kom ik graag even meepraten. De naam 'koffie met een praatje' is hier helemaal op z'n plaats.

In het vorige kerkblad was er al een mededeling over de dienst op 03 november die helemaal in het teken zal staan van 80 jaar bevrijding.

Toen is gevraagd om herinneringen op papier te zetten over de bevrijding. Er is al wat binnen gekomen, maar er kan nog wel wat bij. U kunt uw verhalen naar de scriba sturen.

*Vriendelijke groeten,
Marianne Kloosterboer*

Wijziging zondagsbrief



Het is zo makkelijk: alle liederen en teksten in één liturgie op de zondagsbrief! Maar het kost veel geld om iedere week alles te laten drukken, daarom heeft de kerkenraad moeten besluiten om de liederen niet langer in de liturgie af te laten drukken. Dat

wil zeggen dat vanaf september de liedboeken weer gebruikt moeten worden.

Ook de zondagsbrief zoals deze via e-mail verzonden wordt bevat geen liedteksten meer. De zondagsbrief wordt ingekort tot 1 dubbelzijdige A4. Daarop vindt u de liturgie met de nummers van de te zingen liederen en de mededelingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor speciale kerkdiensten, zoals de kerstnachtdienst. Dan zal nog wel een complete liturgie gedrukt worden.

Voor sommigen is het liedboek niet zo makkelijk te hanteren. De blaadjes zijn dun en het is even zoeken omdat met name veel psalmen in meerdere berijmingen in het liedboek zijn opgenomen (a, b, enz.). We hopen dat u elkaar wil helpen als u ziet dat iemand in uw omgeving moeite heeft het juiste lied te vinden. De voorgangers wordt gevraagd de liederen af te kondigen en u tijd te geven om het lied te zoeken. We hopen dat het snel weer went. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is de liederen ook op de beamer te projecteren. Mocht het gebruik van het liedboek voor u problematisch zijn laat het ons dan weten!

*Namens de kerkenraad,
Anneloes Steglich, scriba*

In gesprek met Otto van der Leer

In september wordt een nieuw boekje over de Sint Jacobskerk gepresenteerd. Het boekje is een initiatief van de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk en geschreven door de secretaris van het bestuur van de stichting, Otto van der Leer. Wij vroegen hem:

Waarom een nieuw boekje over de Sint Jacobskerk?

Omdat zo'n boekje nog niet bestaat. Naar aanleiding van de restauratie in 1998 is er een boek verschenen. Daar staat veel in over de geschiedenis van de kerk maar het gaat overwegend over de restauratie. Het is ook niet echt een boekje dat je snel cadeau geeft. We wilden graag een boekje over de kerk dat je ook makkelijk als weggevertje kunt gebruiken. We hopen dat ook toeristen die de kerk hebben bezocht daar een paar centen voor over hebben.

Daarnaast vroeg ik in de boekhandel of zij misschien een paar passende boeken konden aanleveren voor het winkeltje in de kerk waarvoor wij deze zomer een mooie nieuwe kast in gebruik hebben genomen. Dat was makkelijker gedacht dan gerealiseerd. Zodoende hebben we dit initiatief genomen.

Wat heeft jou persoonlijk doen besluiten om dit boekje te schrijven?

Ik schrijf graag, het is mijn hobby. In mijn werkzame leven heb ik verschrikkelijk veel moeten schrijven, maar altijd in ambtelijke, juridische taal. Na mijn pensionering wilde ik gaan schrijven voor een ander publiek. Daarvoor moest ik eerst die ambtelijke taal afleren. Schrijven in begrijpelijke en boeiende taal is anders. Ik ben daarom begonnen met een kinderboek met als titel 'Zeeuwen'. Ik kom niet uit Zeeland. Mijn schoonouders woonden in een dijkhuis in een polder bij Hulst. Ik zag daar in mijn fantasie allerlei spannende avonturen voorbijkomen en plaatste mijn zoon en schoonvader in een hoofdrol. Mijn zoon, Thomas in het boek, weet te voorkomen dat de Hedwigepolder door snode Belgen onder water wordt gezet.

Daarna heb ik een thriller geschreven. Ook schreef ik een juridische roman over de perikelen rond verhuizen en vervolgens een boek: 'Vrijheid'. Vrijheid en democratie vind ik heel belangrijk. Je kunt nog zo gezond zijn, als je altijd onder dwang moet leven word je niet gelukkig. Nederlanders zijn heel erg gesteld op hun vrijheid, dat zit ergens in de

geschiedenis van Nederland verborgen, dat heb ik geprobeerd te ontdekken. En al zoekende naar die geschiedenis ben ik de verbanden gaan zien. Dat fascineert mij. Ik kan heel erg geraakt worden door wat specifieke gebeurtenissen voor mensen betekenen. Ook psychologie interesseert mij, 15 jaar ben ik actief mediator geweest, oplossingen vinden voor complexe problemen, menselijke gedragingen doorgronden.

Al die interesses kwamen samen in het boekje over de Sint Jacobskerk?

De verhalen die ik nu heb geschreven kennen niet heel veel diepgang, Daarvoor ontbreekt de ruimte. Ik zou best 500 pagina's kunnen schrijven over de betekenis van het gebouw voor de gebruikers van de kerk.

Dat betekent dan dat de kerk altijd een belangrijke betekenis heeft gehad wanneer je daar 500 pagina's mee zou kunnen volschrijven?

Ik heb de geschiedenis, het heden en de toekomst van de kerk beschreven in de context van de tijd. De geschiedenis van de kerk is de geschiedenis van Vlissingen, is de geschiedenis van Nederland. Ik schrijf bijvoorbeeld heel kort iets over de preek van pastoor Derksen in 1572, vertel ook aan toeristen bij de openstelling van de kerk in de zomer, dat hier in de kerk, bij deze preekstoel, als het ware Nederland is geboren.

Je voelt je betrokken bij het gebouw?

Ja, als je je ergens voor inzet ga je ervan houden. Als ik in de kerk kom voelt dat als een vorm van thuiskomen. Het gebouw spreekt mij aan. Het heeft iets huiselijks, het blauwe plafond geeft iets geborgens, er is van alles te zien, je kunt een kaarsje branden, ook de katholieke parochie is welkom, 300 jaar lang is de kerk gebruikt door de Engelse Kerk, ook de Waalse kerkgemeenschap vond er onderdak. Sporen daarvan vind je nog terug. Het is een pelgrimskerk waarmee de link naar de Rooms Katholieke periode wordt geduid. Dat spreekt mij aan.

Wat verwacht jij van de toekomst van de kerk?

Ik hoop dat het kerkgebouw voor alle Vlissingers



een plek zal zijn waar iedereen makkelijk in en uit kan lopen. Een plek waar altijd iets te beleven en te zien is, waar je anderen spreekt en ziet, waar je met je vragen terecht kunt, waar je mooie muziek hoort of maakt. Je hebt elkaar nodig, je moet naar elkaar luisteren en elkaar ontmoeten.

De kosten voor het gebouw worden voor de krimpende Protestantse Gemeente straks te hoog. De religieuze functie van het gebouw moet behouden

blijven en de exploitatie moet mede mogelijk worden gemaakt door breed gebruik en beschikbaarheid van dit monument door en voor alle Vlis-singers. Wanneer je de agenda voor de komende maanden bekijkt worden er gelukkig veel activiteiten aangeboden. Nog meer zou nog mooier zijn maar om dat mogelijk te maken hebben we ook meer vrijwilligers nodig die de toekomst van de kerk een warm hart toedragen.

Kerk- en werkgroepen

Zonnepanelen 3 - terugleverkosten

U heeft vast wel in de media gelezen: huishoudens met zonnepanelen moeten extra terugleverkosten betalen. Er wordt gesproken over een boete en zelfs over het uitzetten van zonnepanelen. Maar hoe zit dat eigenlijk?

Zoals al eerder aangegeven wordt elektriciteit in Nederland geproduceerd met kolen, gas, nucleair, zon en wind. De elektriciteitsprijs wordt bepaald door de brandstofkosten. De groothandel gasprijs is bijvoorbeeld op dit moment € 0,05 per kWh.

Een gascentrale met een rendement van 50% kan dan elektriciteit leveren voor € 0,10 per kWh. Zon en windparken hebben geen brandstofkosten en kunnen dus ook voor 0 euro elektriciteit leveren (niet te lang anders gaan ze failliet 😊). Als er subsidie wordt gegeven kan er zelfs voor negatieve prijzen elektriciteit worden geleverd.

In de afgelopen jaren zijn er veel zonneparken gebouwd. In de zomer als de zon schijnt wordt in Nederland tussen 12.00 en 16.00 uur met zonnepanelen al voldoende elektriciteit opgewekt om heel Nederland daarvan te voorzien. Van april tot september zijn tussen 12.00 en 16.00 uur de prijzen voor elektriciteit dan ook erg laag en soms zelfs negatief.

Heeft u zonnepanelen dan levert u dus de meeste stroom terug bij lage of negatieve marktprijzen. Leveren uw zonnepanelen onvoldoende of niet, dan levert uw leverancier elektriciteit aan u voor hogere marktprijzen.

Tot 2026 moet er voor kleinverbruikers gesaldeerd worden. Salderen betekent dat per jaar van de geleverde, de teruggeleverde elektriciteit afgetrokken moet worden. Het saldo wordt u in rekening gebracht. Het financiële verlies hebben de energieleveranciers, tot een jaar geleden als kosten verdeeld over alle consumenten: met en zonder

zonnepanelen. Aanzien dit niet uit te leggen valt, hebben inmiddels de meeste energieleveranciers besloten om een vergoeding als 'terugleverkosten' in rekening te brengen bij consumenten met zonnepanelen met een vast of variabel contract.

Bij een dynamisch contract betaalt of ontvangt u de marktprijs met een toe- of afslag. Bij dit contract krijgt u dus met zonnepanelen al een lagere prijs voor het terugleveren en betaalt u een hogere prijs als het energiebedrijf levert. Er worden bij een dynamisch contract geen extra terugleverkosten in rekening gebracht.

Momenteel is het elektriciteitstarief voor consumenten ongeveer € 0,30 per kWh: € 0,14 levering, € 0,11 energiebelasting en € 0,05 BTW. Energieleveranciers hebben ongeveer € 0,02 marge. Het leveringstarief komt dan op € 0,12 per kWh. Voor 2024 wordt een gemiddelde terugleverprijs voor elektriciteit uit zon verwacht van € 0,05 per kWh. Bij 2500 kWh teruglevering, zou u $2500 \times (\text{€ } 0,12 - \text{€ } 0,05) = \text{€ } 175,00$ moeten betalen. Delta vraagt momenteel slechts € 159,26.

Samengevat: de gevraagde terugleverkosten zijn eerlijk en terecht!

Groeten, Niek Tramper

Landelijke Burendag 28 september

**kerk
in actie**

Deze Burendag is ook de laatste dag dat de kerk open is voor publiek. Voor zover op het moment van kopij inleveren

bekend, staat de openingstijd van de kerk ook in het teken van Burendag.

Vanuit de ZWO willen we aandacht vragen voor de projecten in Colombia. We gaan daarvoor Colombiaanse hapjes maken en die uitdelen en/of verkopen. Hoe en wat we eventueel verder nog doen is op dit moment nog niet bekend.

ZWO-werkgroep



Planning De Actieve Kerk september Welkom in De Herberg!

Na wat rustiger zomermaanden gaan in september veel activiteiten weer van start. Het digiwijzercafé gaat weer open voor ieder die advies wil over de mobiele telefoon, iPad of tablet. Er wordt een film vertoond om met elkaar over door te praten en na een pauze in augustus zit Gerrit Langeraar op dinsdag 17 september weer klaar om aan het Bingo-rad te draaien. Met de lunchbijeenkomst op donderdag 26 september spelen we in op het jaarthema van de protestantse kerk 'Als nieuw. Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Daarin gaat het om verantwoordelijkheid nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving. Anderzijds gaat het over 'geloven

in de toekomst'. Kunnen we dat nog in deze heftige wereld? Geloven in de toekomst? Daarover gaan we met elkaar in gesprek en sluiten af met een heerlijke lunch, met als vanouds de goedgevulde groentesoep van Sonja!

Op zondag 29 september starten we het seizoen met een start-kerkdienst en aansluitend Kliederkerk. Er zullen die dag flyers uitgedeeld worden met het programma voor de komende maanden. Eén activiteit willen we nu alvast aankondigen. Op vrijdag 04 oktober organiseert de werkgroep Groene Kerk een bezoek aan de kerktuin van Nieuw- en Sint Joosland. De meditatieve wandeling wordt afgesloten met een lunch. Meer informatie volgt!

Activiteiten in de Herberg september

Dag	Tijd	Activiteit	Contactpersoon
elke maandag	13.30 - 16.00 uur	Digiwijzercafé	Lia Borgs, tel. 06 30 29 58 85
di, do, vrij, zat	13.30 - 16.30 uur	Open huis	De Herberg, tel. 0118 41 25 18
elke woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke, tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brasser
elke vrijdag	10.00 - 12.00 uur	Kerkkantoor	Tel. 0118 41 25 18
donderdag 12 september	14.00 - 19.30 uur	Film	Gertruud Smit e.a. tel. 06 10 80 10 47
dinsdag 17 september	13.30 - 16.00 uur	Bingo	Gerrit Langeraar
donderdag 26 september	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst 'Als nieuw'	Sonja Vreeke en Anneloes Steglich, tel. 06 27 07 36 57

Films om over door te praten

In september pakt de filmclub de draad weer op, maar voortaan op de 2e donderdag van de maand, een vertoning om 14.00 uur en een vertoning om 19.30 uur, beide met een korte pauze en een nagesprek.

Op donderdag 09 september is de eerste vertoning en deze sluit inhoudelijk aan bij het thema van de start-zondag (als nieuw): Demain



tout commence (Morgen begint het allemaal). Een Franse film uit 2016. Het gaat over een man die graag een zorgeloos leventje leidt, maar vader blijkt te zijn van een dochttertje, Gloria. De moeder laat haar op een dag zomaar achter op zijn stoep. Hij gaat op zoek naar haar, want hij wil de verantwoor-

delijkheid voor Gloria niet dragen.

Hij vindt de moeder niet en onwillekeurig bloeit er een hechte vader dochter relatie op die wreed verstoord wordt als de moeder na 8 jaar weer opduikt. Deelname is gratis, er is wel een collecte om de onkosten te bestrijden.

Filmvertoning 2024-2025:

donderdag 12 september, donderdag 10 oktober, donderdag 14 november, donderdag 12 december, donderdag 09 januari, donderdag 13 februari, donderdag 13 maart, donderdag 10 april, donderdag 08 mei, donderdag 12 juni.

Wil je meehelpen bij de selectie van de films en de organisatie, neem dan contact op met Sylvie Bertijn, Gertruud Smit of Alide Passchier.

Verenigingen



De eerstvolgende bijeenkomst van de PCOB S/R e.o. staat gepland op dinsdagmiddag 10 september in de Kwikstaart,

Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg, om 14.00 uur. Het belooft een vrolijke, muzikale bijeenkomst te worden, verzorgd door 'Coenen entertainment'. Michel en Tejo brengen een muzikaal programma over 'Die Goeie, Ouwe Tijd'. Het wordt een zoektocht met muziek die veel 'Oh ja'-momenten zal oproepen! Dus komt allen en neem gerust andere belangstellenden mee!

*Met hartelijke groeten,
namens de PCOB Souburg-Ritthem en omstreken,
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest (secr.)*

Overpeinzing

*Niemand kan zo dankbaar zijn
als degene die is teruggekeerd
uit het rijk van de nacht.*

Elie Wiesel



Van 14 tot en met 22 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Een week om ons te bezinnen hoe wij in een tijd waarin polarisatie en oorlog voor zoveel onrust en ellende zorgen, ons in kunnen blijven zetten voor vrede. Op zondag 15 september wordt in de Sint Jacobskerk een oecumenische kerkdienst gehouden. Hoe gaan we samen door één deur ondanks grote verschillen?

Vanaf zaterdag 14 tot en met 22 september organiseert de Ambassade voor Vrede in samenwerking met de Raad van Kerken, Walcheren Mozaïek en Keti Koti Zeeland een week lang activiteiten met het oog op vrede. Donderdagavond 19 september wordt een oecumenische avond met vesper voorbereid. Zie voor het volledige programma de flyer of kijk op de website pkn-vlissingen.nl.

Collecten en giften

Collecteopbrengsten juni

Kerk (3 collecten)	€ 672,95
Evensong	€ 143,90
Onderhoud gebouwen	€ 157,45
Ouderenpastoraat	€ 187,40
Mission to Seafarers	€ 506,30
Jeugdwerk	€ 214,79

Collecteopbrengsten juli

Kerk	€ 204,50
Evensong	€ 124,15
Onderhoud gebouwen	€ 200,60
Pastoraat (2 collecten)	€ 384,75
Onderhoud orgel	€ 179,10

Collecten diaconie

16 juni: diaconie	€ 173,00
23 juni: diaconie	€ 281,75
30 juni: diaconie	€ 195,35
07 juli: diaconie	€ 218,70
14 juli: diaconie (H.A.)	€ 218,05
21 juli: diaconie	€ 188,40

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds was over de maanden juni en juli € 221,25. Een mooi bedrag! Alle gevers hartelijk dank. De bloemencommissie hoopt op voortzetting van de opgaande lijn in de opbrengsten.

Ontvangen door mevrouw de Waal een gift van € 50,00 voor het bloemenfonds van fam. L.
Ontvangen door de pastores een gift van € 30,00 voor het bloemenfonds van de familie J.

Alle gevers hartelijk dank!

Algemeen

OPA

Vrijdag 13 september van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 14 september van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein voor al uw papier. Tot nu toe is er 18.620 kg papier verzameld. De volgende inzameling is op 11/12 oktober.

*Namens het Dream Team,
Martin Walraven*

Ekatarina Levental terug in de Sint Jacobskerk



Vorig jaar oktober bood de kerkenraad alle vrijwilligers van de gemeente een bijzondere avond aan als dank voor het vele werk dat zij verrichtten voor de gemeente. Een muziektheatervoorstelling van Ekatarina Levental.

Op 18 oktober keert zij terug naar de Sint Jacobskerk met een tweede voorstelling 'De Grens', gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina, uit de periode waarin ze als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. In een indrukwekkende one-woman show vertelt ze over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in een maatschappij waar ze geen deel van kan zijn. We zien Nederland door de ogen van een buitenstaander, met veel humor en begrip. Ekaterina laat op ontroerende en confronterende wijze zien hoe het leven is in een niemandsland, als enkel de hoop nog rest.

'De Grens' is het vervolg op de succesvolle solovoorstelling 'De Weg'. Daarin vertelde zij over haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie. Een weg die eindigt in een veilig politiebureau op de Wallen in Amsterdam. 'De Grens' begint daar waar 'De Weg' eindigde.

Een jonge vrouw, die vecht voor haar bestaan, dwars door grenzen, voorbij het oordeel. Ekaterina vertelt, speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de harp.

'De Grens' vertelt je een waargebeurd en hoopvol verhaal, opgetekend aan de rand van Nederland, met humor en prachtige muziek.

Dit jaar komt zij op uitnodiging van de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk. De reguliere ticketprijs is € 17,50 maar voor leden van de Protestantse Gemeente is er een gereduceerd tarief van € 15,00.



Deze tickets zijn uitsluitend digitaal te bestellen door gebruik te maken van de QR-code.

Burendag 15 juni

Op 15 juni organiseerde de kerkenraad een burendag, bedoeld om de omwonenden te ontmoeten en hen de kerk te laten zien. Speciaal voor hen was er de mogelijkheid de toren te beklimmen. Eén van de bezoekers was de 85-jarige Bets Meijer. Zij vertelde dat ze haar hele leven in Vlissingen al op de toren wilde en nu de stap waagde. Ik heb haar op de trans een glas water gegeven om even bij te komen. Geweldig wat een stoere vrouw.



Rinus Kaljouw, de torenwachter

Oproep gespreksgroepjes in het AZC

Het blijkt dat bewoners van het AZC het heel moeilijk vinden om contact te leggen met Nederlanders. Zij spreken namelijk maar moeizaam wat Nederlands of Engels en toch snakken zij naar intermenselijk contact. Eén avond in de week zijn er vrijwilligers van de Marnixkerk die daar komen praten. Dat is prachtig maar het is eigenlijk nog veel te weinig. Zijn er mensen uit onze kerkgemeente die zich de eenzaamheid van de asielzoekers ook aantrekken en het boeiend vinden om te proberen contact met hen te maken op een avond in de week. Als er 10 mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten, dan is er elke week wel een avond te vullen (dat hoeft echt niet langer dan een uurtje te zijn, bijvoorbeeld van 20.00 - 21.00 uur). Ik denk wel dat het verstandig is om telkens met z'n tweeën te gaan, want straks wordt het weer vroeger donker. Als hiervoor belangstelling is, wil je dat dan laten weten aan Gertrud Smit. Als er belangstelling is, dan wil ik graag in overleg met het management van het AZC een en ander in gang zetten. Het zou wel fijn zijn als het lukt een groepje te vormen, dat iemand anders de leiding hiervoor op zich neemt.

Gertrud Smit



Maak Ook Meer Cultuur Mogelijk

Cultuurpodium Sint Jacobskerk is de vrijwilligersorganisatie die evenementen organiseert om het onderhoud van de kerk mede mogelijk te maken en daarmee het oudste monument van Vlissingen voor de toekomst te behouden. Om meer mogelijk te maken zijn meer vrijwilligers nodig. Op zaterdag 28 september is het weer Open Huis. Iedereen is welkom om te ervaren welke vrijwilligerstaken er zijn en vooral hoe leuk dit is.

Door verhuur van het gebouw, het in samenwerking organiseren van eigen producties en het ontvangen van honderden toeristen komt geld in het laatje voor het jaarlijkse noodzakelijke onderhoud. Voor bezoekers is er een audiotour en voor groepen zijn er rondleidingen.

Er zijn vele soorten concerten. Maar ook herdenkingen, presentaties, beurzen en exposities. Voor elk evenement wordt een draaiboek gemaakt en worden teams samengesteld voor inrichting en techniek, horeca, ontvangst, ticketcontrole en muntverkoop. Tijdens de openingsuren in de zomer (mei t/m september) zijn 'kerkwachten' actief voor de ontvangst van bezoekers, het beheer van de kerkboetiek en als gids.

Iedereen wordt ingewerkt en kan doorstromen naar een coördinerende functie.

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer evenementen en hoe vaker de kerk open kan voor bezoekers. Iedereen die af en toe een paar aaneengesloten uren in de vier of zes weken wil meewerken en daar een vaste afspraak voor wil maken, wordt van harte uitgenodigd het Open Huis te bezoeken. Werken in teamverband, waarin je elkaar helpt en enthousiasmeert, is een sociaal en inspirerend gebeuren. Het meemaken van het betreffende evenement is de kers op de taart. Het applaus na afloop is óók voor het vrijwilligersteam. Vrijwilligers worden met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden en twee keer per jaar is er een gezellige vrijwilligersavond.

Open Huis:
zaterdag 28 september van 11.00 - 15.00 uur.



Voor meer informatie:
info@sintjacobskerk.nl
Bent u benieuwd naar de audiotour?
Scan dan de QR-code:

Berichten uit de gemeente

Afscheid

Nu we uit Vlissingen zijn vertrokken naar Noordwijk kijken we dankbaar terug op een mooie periode. De Protestantse Gemeente Vlissingen is voor ons een belangrijke plek geweest. Vanaf het eerste contact hebben we de gemeenteleden, het prachtige gebouw en de fantastische muziek als een warm bad ervaren. We voelden ons welkom en hebben met veel plezier op verschillende manieren meegeewerkt bij allerlei activiteiten. De momenten van afscheid, op zondagmorgen 30 juni en bij de Evensong op zondagmiddag 07 juli, waren daarom ook waardevol. De warme en waarderende woorden van Anneloes Steglich, met de leuke verrassingen in de tas met Zeeuwse zooli. De mooie Zeeuwse thee- en hand-

doeken krijgen een vaste plaats in Noordwijk, als tastbare herinnering, evenals de kaart met zoveel namen van wie velen in de afgelopen 6 jaren voor ons een gezicht hebben gekregen. De 'Ware Jacob' wijn en de lekkernij zullen wij ons zeker goed laten smaken.

Wij wensen u/jullie alle goeds voor de toekomst. Dat er nog maar heel lang een levende gemeente in de Sint Jacobskerk zal zijn, een plek waar wij graag nog eens op bezoek komen. In verbondenheid, met hartelijke groet,

*Martine Bakema
en Henk Hortensius*

Bedankt voor de bloemen en de kaart met vele namen.

Joop en Ineke Zoutewelle

Blij en verrast was ik door de bos bloemen en de kaart met veel bekende namen. Dank daarvoor. Groetjes,

Marie van Peene

Lieve mensen,
Bedankt voor het mooie boeket bloemen en de kaart met zoveel namen die meneer Nagelkerke bracht na het plotselinge overlijden van mijn lieve dochter Cora. Dank voor het medeleven.
Rie Verspoor - Moelker en familie

Zondag 04 augustus werden wij verrast met een bloemengroet van de kerkelijke gemeente. Het geeft een goed gevoel om te ervaren dat er mensen zijn die aan je denken. Wij zijn daar erg blij mee. Hartelijk dank.

*Met vriendelijke groet,
Gerda en Henk van Elzelingen*

Tijdens mijn verblijf in het ADRZ Goes en in de revalidatie-afdeling van Ter Reede ondervond ik veel medeleven vanuit de gemeente. Behalve de bloemen uit de kerk en de kaart met veel namen, waren dat ook persoonlijke kaarten, appjes en goede wensen via mijn man. Dat alles heeft me erg goed gedaan. Heel erg bedankt.

Ina Seijnstra

Evenementen



Zondag 08 september, 15.30 uur:
MuziekPodium Zeeland: Michael Abspoel * Vive Aznavour

Woensdag 11 september,
20.00 uur:
FilmConcert:
The Most Dangerous Game

Zaterdag 14 september
van 10.00 - 16.00 uur:
Open Monumentendag

Zaterdag 14 september,
20.30 uur.
The Unplugged Experience



Zondag 22 september,
15.30 uur.
MuziekPodium Zeeland:
Arethusa Quartet

Zaterdag 28 september,
20.00 uur.
Jubileumconcert 25 jaar
shantymusiek
Het Veerse Scheepstuig



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop:
<https://www.sintjacobskerk.nl/agenda.html>

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,
Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal per jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden gevraagd. Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geef u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij
Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen.
Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen.
Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener,
Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek,
Gravestraat 13a,
4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP
Heinkensand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te
Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389
335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,
dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310
35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,
4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkantoor@pkn-vlissingen.nl