



**Protestantse Gemeente te
Vlissingen**

Orde van Dienst voor zondag 7 juli 2024

Thema: Ik zoek een woord...



Voorganger : Ds. Wim Jansen
Ouderling van dienst : Jeroen Castel
Organist : Jos Vogel
Lector : Frans Boogaard

Muziek

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Moment van inkeer

- de gemeente gaat staan -

Bemoediging: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde

Zingen: Lied 275

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

- de gemeente gaat zitten -

Stilte en Kyriegebed

Zingen: Glorialied Psalm 117d (Taizé)

1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen

Lau-da - te om-nes gen-tes, lau-da - te Do-mi-num.

Lau-da - te om-nes gen-tes, lau-da - te Do-mi-num.

Vertaling: Alle volken, loof de Heer!

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Eeuwige is met u

G: **Ook met u is de Eeuwige!**

Bij wijze van gebed bij het openen van de Schriften Lied 680 vers 4

4. Hoor, heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Opstapje/verhaal naar het thema: Ik zoek een woord (Uit 'O hemel zei de krokodil', WJ)

Zingen: Lied 807 vers 1 en 2

1 Een mens te zijn op aar - de,
is eens voor-goed ge - bo - ren zijn,
is le - vens-lang ge - boor - te-pijn.
Een mens te zijn op aar - de
is le - ven van de wind.

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

Bijbellezingen (eigen hertaling WJ)

Psalm 73:26 (door de lector)

'Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God voor eeuwig.'

II Korintiërs 4:16 (door de lector)

'Daarom verliezen wij de moed niet. Ook al vervalt onze
uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot
dag vernieuwd.'

Zingen: Lied 807 vers 3 en 4

3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam
zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Buitenbijbelse lezing: Spinoza (Stelling I, 15 uit zijn Ethica)

‘Al wat is, is in God,
en zonder God
kan niets zijn,
noch begrepen worden.’

Zingen: Lied 807 vers 5 en 6

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Overdenking: Ik zoek een woord

(een wandeling met Freek de Jonge, Oek de Jong, Spinoza en Leonard Cohen)

We luisteren naar: If it be your will – van Leonard Cohen

Vertaling:

Als het jouw wil is / dat ik niet meer praat
en mijn stem nog is / zoals hij eerder was,

dan zal ik niet meer spreken / ik zal afwachten totdat
er voor me gesproken wordt / als het jouw wil is.

Als het jouw wil is / dat een stem eerlijk is
vanaf deze gebroken heuvel / zal ik tot jou zingen.

Vanaf deze gebroken heuvel / zullen al jouw lofzangen klinken
als het jouw wil is / om mij te laten zingen.

Als het jouw wil is / als er een keuze is,
laat de rivieren zich vullen / laat de heuvels zich verheugen.

Laat jouw genade zich uitstorten / over al deze brandende har-
ten in de hel,
als het jouw wil is / om ons beter te maken.

En haal ons dichtbij / en bind ons strak,
al jouw kinderen hier / in hun voddën van licht.

In onze voddën van licht / Iedereen mooi gekleed,
en maak een einde aan deze nacht / als het jouw wil is,
als het jouw wil is...

Stilte

Muziek

Zingen: Lied 681 (Taizé)

1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen



Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, tu-i a-mo-ris ig-nem ac-cen-de.



Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, ve-ni sanc-te Spi-ri-tus.

Vertaling: Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Collectes: 1^e Diaconie
2^e Onderhoud
gebouwen



Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader met acclamatie Lied 367d (4x)

Ky - ri - e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 823

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

3. Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkere schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde
De zegen wordt beantwoord met een gezongen “amen”.



Muziek

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Evensong

Vandaag om 17.00 uur in de Jacobskerk. Het koor staat o.l.v. Ineke Wijkhuijs-van den Driest, de voorganger is ds. Gerrit Klein en de organist is Jos Vogel. De lezingen komen uit Zacharia 9 en Matteüs 11 en Psalm 121 wordt gezongen. De eerstvolgende Evensong is op zondag 1 september.