

Kerk in-Druk

Juli/augustus 2024 • jaargang 14 nummer 9

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > uit-RUST-en
- > Verslag gemeentedag 25 mei
- > In gesprek met Riet Rauwe



Kerkdiensten

Zondag 07 juli

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. W.P. Jansen
Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen

Evensong

17.00 uur Ds. G. Klein (Veere)
m.m.v. de Evensingers

Zondag 14 juli

Heilig Avondmaal

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) / Pastoraat

Zondag 21 juli

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. G. Klein (Veere)
Collecte Diaconie / Kerk

Zondag 28 juli

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Pastoraat / Onderhoud
orgels

**In juli is er geen dienst
voor mensen met en
zonder een beperking**

Zondag 04 augustus

Heilig Avondmaal

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) / Pastoraat
in Woonzorgcentra

Zondag 18 augustus

Sint Jacobskerk

10.00 uur Mevr. M. Meulenstein
(Missingen)
Collecte Diaconie / Jeugdwerk

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 18 augustus wordt
in de Michaëlskerk, Dorpsplein
1 in Koudekerke, een dienst
gehouden voor mensen met
en zonder een beperking. De
dienst begint om 14.30 uur en
iedereen is van harte welkom.

Zondag 11 augustus

Sint Jacobskerk

10.00 uur ds. G.J. Ruitenburg
(Zoutelande)
Collecte Zending / Kerk

Zondag 25 augustus

Sint Jacobskerk

10.00 uur Mevr. W. Grootenboer
Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen

VACATURE ZONDAGSBRIEF

Voor het maken van de zondagsbrief zijn we dringend op zoek naar iemand die, samen met ondergetekende, zorgt dat de wekelijkse liturgie bij de drukker komt. U doet dit dan om de maand. Inlichtingen en aanmelding bij Gert Blokland e-mail: g.blokland@xs4all.nl



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.

uit-RUST-en

Wilja Grootenboer

In een wereld van volle agenda's, constant aandacht vragende telefoons en een niet aflatende stroom nieuwsberichten kan het als een steeds grotere uitdaging voelen om rust te vinden. Toch was dat ook eeuwen geleden al iets waar mensen naar verlangden en waar Jezus bij zijn discipelen op aandringt, zo lezen we in Marcus 6 vers 30 en 31.

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten".

Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

Jezus spreekt wijze en liefdevolle woorden tot zijn apostelen, zijn naaste medewerkers. Hij weet zelf hoe belastend het is, wanneer er voortdurend mensen om je heen zijn, die een appèl op je doen. Het is geestelijk én lichamelijk zwaar om continu omringd te zijn met mensen die gehoord, gezien, genezen of bemoedigd willen worden. Jezus weet hoe belangrijk het juist dan is om goed voor jezelf te zorgen. Voor je lichaam én voor je geest. Hij erkent de noodzaak van rust voor zijn discipelen. Ze hadden hard gewerkt: mensen genezen en hen onderwezen. En terwijl ze bij Jezus waren en hem aan het werk zagen, worstelden ze ook met vragen en begrepen ze niet alles van wat er met hem en hen gebeurde. Maar Jezus weet het en kent hun problemen en zorgen en hij begrijpt dat ze lichamelijk en geestelijk, emotioneel zijn uitgeput. Ze moeten even afstand nemen van alles en iedereen en 'naar een eenzame plaats', net als hij dat zelf soms doet. Want anders worden ze geleefd en dan raken ze oververmoeid. Ze moeten de tijd nemen om tot rust te komen!

Ook in ons eigen leven worden we allemaal geconfronteerd met drukte en verplichtingen. Of het nu gaat om werk, familie, kerkelijke taken of andere verantwoordelijkheden, we kunnen ons gemakkelijk verliezen in de voortdurende stroom van activiteiten. Het risico bestaat dat we, net als de apostelen, zelfs niet de kans krijgen om rustig te eten, laat staan om ons geestelijk op te laden.

Ons woord vakantie is afkomstig van het Latijnse 'vacare' wat 'vrij zijn' of 'ruimte maken' betekent. In een tijd waarin we constant worden omringd



door prikkels en verplichtingen, is het belangrijk om bewust tijd vrij te maken voor bezinning en reflectie. Vakantie kan een kans zijn om ons leven onder de loep te nemen, om na te denken over wat we nou écht belangrijk vinden en waar onze prioriteiten liggen en we kunnen tijd vrijmaken om bezig te zijn met ons geloof om zo onze relatie met God te verdiepen.

Zo nodigt Jezus ook ons uit om, net als zijn discipelen, naar een eenzame plaats te gaan en uit te rusten. Dit kan door even écht afstand te nemen en op reis te gaan; maar ook door thuis de tijd te nemen om eens stil te staan bij wat je nou allemaal doet op een dag, in een week. Je te bezinnen en in het moment zelf te zijn en op die manier van een afstandje te kijken naar de drukte van je eigen leven. Zo lukt het ons misschien om stil te worden en ons ook meer te kunnen richten op ons innerlijke leven en geloven.

Jezus leert zijn discipelen hoe belangrijk het is om af en toe pauze te nemen van de mallemolen die het leven soms kan zijn; om afstand te nemen van het werk, van de dagelijkse verplichtingen, school, werk. Om helemaal los te komen en goed uit te rusten.

En Jezus heeft dit ook weer niet helemaal zelf bedacht; hij had een goed voorbeeld aan zijn hemelse Vader, die, nadat hij zijn scheppingswerk had voltooid, rustte op de zevende dag van het werk dat hij gedaan had (Genesis 2 vers 2). Ook God zelf rust uit na gedane arbeid; hij geeft ons het goede voorbeeld.

Wanneer we gehoor geven aan Jezus' oproep om te rusten, mogen we de vakantietijd benutten om zowel lichamelijk als geestelijk te herstellen en/of op te laden. Deze tijd van rust stelt ons in staat om ons te focussen op onze taken en bezigheden om na de vakantie weer met hernieuwde energie dingen op te pakken en aan de slag te gaan.

Laten we deze zomer dus niet vergeten om regelmatig rust te nemen om elkaar na de vakantietijd weer te ontmoeten in Vlissingen - in de Sint Jacobskerk of elders, maar opgeladen en met nieuwe energie!

Van de pastores

Het is zomer, de dagen zijn lang.
Als dan na het lange natte voorjaar, ook de zon
meer gaat schijnen, doet dat veel mensen goed, je
voelt je er lichter door, zoals verwoord in het vol-
gende gedicht van Margryt Poortstra

Vrije voeten

*Soms een gevoel van eeuwigheid,
dat zon doet schijnen, zeeën splijt,
dat lichter maakt dan zomerlucht,
als blijde vogels in hun vlucht.*

*Soms met de voeten van de grond,
alsof er geen bestaan bestond,
alsof er meer is dan de tijd,
alsof van zwaartekracht bevrijd.*

*Soms in een flits, dat licht van ooit,
als sterren om je heen gestrooid,
een weten dat wat steeds vermoed
je voeten vrolijk dansen doet.*



Dit kerkblad is voor twee maanden

Een lange periode waarin veel kan gebeuren. De komende maanden zullen veel mensen op vakantie gaan, tijd om even vrij te zijn van je dagelijkse beslommeringen, te genieten van een andere omgeving, van nieuwe ontmoetingen. Er zijn ook mensen die thuis blijven, soms omdat ze geen behoefte meer hebben aan reizen, maar ook omdat ze aan huis gebonden zijn door ziekte of zorg, voor zichzelf of voor anderen. Maar ook dan kunnen er in de eigen omgeving mooie ervaringen zijn van de prachtige natuur of waardevolle ontmoetingen. De komende twee maanden zullen wij ook wisselend met vakantie zijn. In ieder geval is één van ons altijd aanwezig en beschikbaar voor gemeentewerk. Wanneer u graag contact wilt hebben met één van de pastores dan kunt u altijd de scriba bellen of mailen.

Zij weet wie er op dat moment beschikbaar is.
Tel. 06 27 07 36 57, e-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

We wensen u een goede tijd, sterkte bij ziekte en zorg, en iets van de lichtheid en warmte van de zomer. Hartelijke groet,

Wilja Grootenboer, Janny Blankenstijn

Lezen uit de NBV21

Per juli lezen we in de kerkdiensten standaard uit de nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21, in oktober 2021 uitgebracht door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG).



Daarnaast blijft het mogelijk dat een predikant ervoor kiest uit een andere vertaling te (laten) lezen, bijvoor-

beeld uit de 'Bijbel in gewone taal'. Dat is een meer toegankelijke maar ook goede bijbelvertaling. Soms wordt er ook uit een kinder- of jeugdbijbel gelezen. Wat is nieuw in de NBV21 ten opzichte van de NBV waaruit we tot nu toe lazen?

Toen de NBV verscheen, in 2004, vroeg het NBG alle lezers en kerken om hun reactie. Van 2017-2020 heeft het vertaalteam van het NBG de duizenden reacties op de vertaling zorgvuldig gewogen. Wat er beter kon, werd aangepast.

Elk vers werd opnieuw getoetst aan de brontekst, het Hebreeuws en Grieks en vertaalkeuzes waar lezers over struikelden zijn herzien. Als er discussie was over interpretatie en vertaalkeuzes, werd gekozen voor de optie die het meest verantwoord is en het breedst gedragen is onder bijbeluitleggers.

De vertaling vormt nu een hechtere eenheid. Onnodige verschillen binnen de vertaling zijn opgelost. Uitgangspunt was ook: minder is meer. Niet te veel invullen, steeds werd erop gelet om niet onnodig veel in te vullen in de vertaling. Daardoor biedt de NBV21 nu een iets opener vertaling.

Tenslotte worden de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest weer met een hoofdletter geschreven: Ik, U, Hij.

Alle sterke punten van de NBV zijn bewaard en gekeerd. De mooie en rijke taal, de goede leesbaarheid, de aandacht voor literaire kenmerken, het inclusieve taalgebruik en het interconfessionele karakter. De NBV21 is vertrouwd én als nieuw.



Afsluiting studiedagen Nieuw Hydepark Doorn

Woensdag 29 mei was er de 'terugkomdag' in Nieuw Hydepark in Doorn. Bij het ontbijt trof ik -tot ons beider verrassing- een goede vriendin, die er was voor de jaarlijks terugkerende ontmoeting met (een deel van) haar KPV-trainingsgroep. Altijd fijn om elkaar te zien en even bij te praten.

De slotopdracht voor de opleiding die we kregen via de app, was voor alle twaalf deelnemers hetzelfde: 'schrijf een preek van (ongeveer) 750 woorden naar aanleiding van Marcus 12 vers 1-12; lever ook je doelstelling in: wat hoop je dat de hoorders zullen antwoorden op de vraag wat de preek voor hen betekent / wat de preek met hen deed/doet'.

Voor het onderdeel liturgiek: 'lever twee uitgeschreven gebeden in, één van het begin van de dienst (kyrië / drempel / verootmoediging) en het zogeheten 'grote gebed' aan het eind van de dienst'. Marcus 12 vers 1-12 is een verhaal dat Jezus vertelt over een man die met veel inspanning een wijngaard aanlegt en als alles klaar is op reis gaat. Hij verpacht de wijngaard en vervolgens gaat het vreselijk mis.

De bespreking van alle twaalf preken was bijzonder: zo veel verschillende verhalen en invalshoeken, maar ook waren er overeenkomsten.

Het vragen stellen in een preek, zonder met een (begin van een) antwoord te komen, werd aangekaart. Ook werd er ingegaan op de moeilijkheden waar we tegenaan liepen om deze tekst uit Marcus voor te leggen aan de hoorders van vandaag: de afwezige heer/Heer; de verwachting van de heer/Heer dat zijn zoon/Zoon gespaard zal blijven.

Bij de gebeden ging het over 'de taal van het gebed': herkenbare taal, toegankelijk, maar niet té plat.

En, het is wel zaak dat in het grote gebed, aan het

einde van de dienst een link gelegd wordt met de tekst van de preek. Het doorspreken van preken en gebeden was leerzaam. En, zo werd ons studenten op het hart gedrukt: draag zorg voor je eigen spiritualiteit en onderhoud je geloofsleven!

Als afsluiting van de opleiding was er de viering van het Heilig Avondmaal in de kapel. Deze dienst werd geleid door onze twee docenten: Peter Hoogstrate en Rein Bos. Zo ontvingen en deelden we brood en wijn met elkaar als bemoediging en teerkost voor onderweg. Het was goed!

Wilja Grootenboer

Wie wil meehelpen bij de eerste Kliederkerk 29 september 2024



In Kerk in-Druk van juni vertelden we er al over: deze eerste kliederkerk op de startzondag van 11.30 - 13.30 uur, na de 'gewone' kerkdienst. De kliederkerk is een 'andere', laagdrempelige 'kerk-

dienst' voor iedereen, wel of niet bekend met de kerk, oud en jong. Het vindt plaats in De Herberg, in de kerktuin en in de kerk.

U kunt:

- helpen bij de ontdekactiviteiten, bijvoorbeeld: een boot bouwen van pallets, een estafetteloop begeleiden, ontdekken dat je in water blijft drijven, een regenboog maken, dansen, versieringen maken voor op de pannenkoeken;
- pannenkoeken bakken en helpen bij het eten;
- muziek maken bij het liedje in de viering.

Dinsdag 03 september bespreken we met elkaar hoe we de kliederkerk gaan organiseren.

U kunt zich opgeven bij Marja Kwast of Janny Blankenstijn.

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Bijbelkring

De Bijbelkring kent een zomerstop. In de maanden juli en augustus is er geen kring.

Wilja Grootenboer

Ter Reede Zingkring

Dit jaar houden we na 5 mooie en betekenisvolle kringen even 'halt' in juli en augustus. We

kunnen terugkijken op fijne ontmoetingen met veel bewoners en vrijwilligers rond de tafels: samen zingen, bidden en gelovig spreken tot Gods eer! Dankbaar voor al deze bijzondere (kerk)diensten; iedere keer weer een feestje! Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Speelhuus.

Wilja Grootenboer

Vanuit de kerkenraad

Verslag Gemeentedag

Op zaterdag 25 mei werd in de Sint Jacobskerk een ontmoetingsdag gehouden.

Voorzitter Marianne Kloosterboer gaf een kort overzicht van zaken waar de kerkenraad zich momenteel mee bezighoudt. De ideeën die verzameld zijn tijdens de gemeenteavond in het najaar vormen bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan. Aan colleges en werkgroepen is gevraagd om de voorstellen waar mogelijk op te nemen in hun plannen. De uitkomst daarvan komt weer ter bespreking in de kerkenraad en zo bouwen we aan een concept beleidsplan dat we in het najaar in een gemeentevergadering aan u hopen te presenteren.

Drukwerk

Kerk in-Druk is het visitekaartje van de gemeente. De kerkenraad wil het blad graag in deze vorm behouden maar de praktijk wijst uit dat slechts een deel van de gemeenteleden de vrijwillige bijdrage betaalt. Om Kerk in-Druk betaalbaar te houden heeft de kerkenraad besloten vanaf 2025 een abonnement verplicht te stellen. Om de zichtbaarheid in stand te houden zal 1x per jaar een speciaal themanummer onder alle gemeenteleden verspreid worden met daarbij een brief met informatie over het abonnement. Er kan gekozen worden voor een abonnement op de papieren versie van Kerk in-Druk of voor een digitale versie. Daarvoor worden verschillende tarieven berekend. Informatie daarover volgt. Oude nummers van Kerk in-Druk zijn terug te lezen via de website. Er wordt aandacht gevraagd voor oudere gemeenteleden die misschien moeite hebben met het afsluiten van een abonnement. Aan bezoekerwilligers wordt gevraagd daarbij te helpen.

Zondagsbrief

Om de wekelijkse zondagsbrief minder kostbaar te maken gaan we met ingang van september terug naar het gebruik van de liedboeken. De zondagsbrief wordt teruggebracht naar één dubbelzijdig A4-tje met op de voorzijde de liturgie en op de achterzijde de mededelingen.

De kerkenraad overweegt ook de mogelijkheid om de liturgie en de liederen op de beamer te projecteren. Dat zou papier schelen en een voordeel is dat mensen met opgeheven hoofd zingen, wat de zangkwaliteit ten goede komt. Nadeel is dat informatie verschijnt en weer uit beeld verdwijnt waardoor het overzicht van de liturgie ontbreekt. Ook zou het betekenen dat meer schermen nodig zijn, want iedereen moet het wel goed kunnen zien.

Reden voor de kerkenraad om te besluiten dat voorlopig de papieren liturgie in een beknopte versie blijft, waarbij de liedboeken weer gebruikt moeten worden. Ondertussen zal de mogelijkheid meer met de beamer te gaan doen nader onderzocht worden.

Inrichting kerk

De vitrines in de tweede nis na binnenkomst rechts zullen worden verplaatst en in die nis wordt door Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk een kast geplaatst die als kerkboetiek dienst gaat doen. De kast krijgt de kleuren van het orgel. Ook de inhoud van het winkeltje wordt geactualiseerd.

De vraag wordt gesteld wie de kosten betaalt. Dit is een zaak van Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk. Hoe zit het dan met de kosten voor de kasten die destijds in de consistorie zijn gemaakt? Die zijn gemaakt in opdracht van het college van kerkrentmeesters omdat stoelen werden opgeborgen in de verwarmingskelder en in verband met brandveiligheid moesten deze daar op last van de brandweer worden verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kerk om te zorgen voor voldoende bergruimte en dus, zo legt Martin Dekker uit, kwam dit voor rekening van de kerk.

De stiltenis heeft een aanpassing ondergaan. Het voorstel tot permanente inrichting is nog in ontwikkeling.

Naar aanleiding van dit agendapunt komt ook het gebruik van het liturgisch centrum ter sprake. Een aantal gemeenteleden is blij dat ds. Janny Blankenstijn met Pinksteren de kansel beklom. Afgesproken is dat bij hoogtijdagen de kansel gebruikt zal worden en dat de keuze verder aan de voorganger is. De voorzitter zegt nog altijd groot voorstander te zijn van een voorganger die midden in de gemeente staat, zoals op veel plaatsen gebruikelijk is.

De ringleiding in de kerk is grondig nagekeken en aangepast aan de nieuwe inrichting van de kerk.

Menskracht

De voorzitter doet nogmaals een dringende oproep aan gemeenteleden om te helpen zoeken naar meer menskracht. Hans Kramer heeft aangegeven vanaf september te stoppen met het maken van de zondagsbrief. Wie wil die taak van hem overnemen en samen met Gert Blokland bij toerbeurt de zondagsbrief verzorgen? Iedereen die een beetje handig is met een computer kan dit en nu de liederen niet meer opgenomen hoeven te worden wordt het een minder belastende taak!

Daarnaast wijzen wij u op de vacature van een



voorzitter voor het college van kerkrentmeesters en een penningmeester voor de diaconie. Zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie zoeken dringend aanvulling. Verder zoekt de kerk menskracht voor de openstelling in de zomermaanden. Wie wil kerkwacht worden?

Veilige kerk

De Protestantse Gemeente Vlissingen wil een veilige plek zijn voor iedereen. Ds. Jaap Lukassen in Middelburg is aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze gemeente. Daarnaast is aan gemeenten gevraagd gedragsregels op te stellen. Een voorstel daartoe wordt uitgedeeld en met instemming ontvangen.

De vraag wordt gesteld hoe het zit met het besluit van de synode om een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen voor ambtsdragers en betaalde en onbetaalde medewerkers in de kerk. De VOG verklaring was al verplicht voor voorgangers en pastoraal werkers. Nu wordt dit uitgebreid naar ambtsdragers en vrijwilligers die met kwetsbare mensen contact hebben en met name vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk. Wie daar precies onder vallen moet in de instructies van de landelijke kerk duidelijk worden. De kerkenraad wacht nadere informatie daarover af alvorens actie te ondernemen.

Vragen en rondvraag

Mevr. Aleida Post vraagt of de kerkenraad al heeft nagedacht over haar vraag om vaker avondmaal te vieren. Afspraak is dat 6x per jaar avondmaal gevierd wordt; er ligt op dit moment nog geen voorstel dit vaker te doen, maar de vraag zal in de kerkenraad aan de orde gesteld worden.

Er zijn verder geen vragen en dus sluit de voorzitter hierna het vergadergedeelte van de gemeentedag af.

Vanwege een treinstoring is er iets langer gelegenheid te pauzeren maar tien minuten na afgesproken tijd zit iedereen klaar voor muziek en zang onder leiding van dr. Hanna Rijken. Het aantal aanwezigen is inmiddels flink uitgebreid met geïnteresseerde zanglustigen uit omliggende gemeenten.

Hanna neemt de aanwezigen mee op een reis van het ontstaan van de Psalmen in het oude Israël tot Psalmen van nu in pop-versie. Psalmen uit alle tijden zijn terug te vinden in het liedboek en met de inspirerende muzikale begeleiding van Jos Vogel blijkt de gemeente prima in staat de grote variatie te zingen. In canon, als in een klooster, volgens Luther of Calvijn om via lied 130 c 'Uit diepten roep ik u, luister toch..' uitbundig te eindigen met 'Alles wat

adem heeft love de Here'.

Na een korte vesper geleid door ds. Janny Blankenstijn eindigt de dag met een informeel samenzijn onder het genot van koffie, thee of een sapje, waarbij de koster voor heerlijke roomsoesjes gezorgd had.

Anneloes Steglich, scriba

Van de voorzitter



Deze keer terugblikken en vooruitkijken. Eerst terugblikken op de gemeentedag van 25 mei. We startten met zo'n veertig mensen met een lunch. Drie pannen zelfgemaakte soep en meegebrachte broodjes. Op deze

manier is een lunch snel te regelen.

Daarna de gemeentevergadering waar u werd bijgepraat over verschillende zaken die momenteel spelen, waaronder het duurzaam omgaan met papier. Zoals u kunt lezen in het verslag van de scriba geldt dat ook voor het kerkblad en voor de zondagse liturgie. Vanaf september gaan we weer uit het liedboek zingen en krijgt u een A4-tje met de liturgie zonder de liederen. Dat scheelt al veel papier.

Kerk in-Druk wordt nu bij alle kerkleden in de bus gedaan. Vanaf volgend jaar gaan we werken met abonnementen. Hebt u geen abonnement genomen, dan gaan wij ervan uit dat u geen behoefte hebt aan het kerkblad. Eén keer per jaar komt dan nog het kerkblad bij alle leden.

Na deze vergadering was het woord aan Hanna Rijken. Zij weet alles over het ontstaan van de psalmen en hoe deze in het liedboek terecht zijn gekomen. We hebben vooral veel gezongen en dan psalmen die niet zo vaak gezongen worden. Heerlijk om zo met elkaar te kunnen zingen.

Het was een prettige, ontspannen middag, fijn om zo met elkaar gemeente te kunnen zijn.

Dan gaan we vooruitkijken. In het vorige kerkblad heb ik al even de kerkdienst van 03 november genoemd. Het is dan 80 jaar geleden dat de Slag om de Schelde zich afspeelde in Zeeland en Vlissingen. Op 03 november is het 80 jaar geleden dat Vlissingen de vrijheid weer terug kreeg. En daar willen



we op die zondag extra bij stilstaan. De Stichting Oorlogsjaren heeft ons gevraagd of wij een speciale kerkdienst willen organiseren en daar geven we graag gehoor aan. Daar wordt al aan

gewerkt.

Maar we hebben ook een vraag aan degenen die nog herinneringen aan de bevrijding van Vlissingen hebben of in het algemeen aan de oorlog.

Wij zouden het fijn vinden als u iets op papier wilt zetten hierover. Wat was uw beleving van de oorlog en de bevrijding. In de kerkdienst van 03 november willen we hier dan iets mee doen. Uw verhalen mag u naar de scriba sturen.

Dit kerkblad is voor twee maanden, de zomermaanden. Ik wens u allemaal een mooie zomer toe, geniet van het weer als het wat warmer wordt en ik hoop u regelmatig in de kerk te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Vanuit de diaconie

Inschrijving diaconie Dageisje dinsdag 27 augustus

Gaat u mee?

We willen het Chocolade atelier van Noppen in Ridderkerk bezoeken. Na aankomst wordt u ontvangen met koffie of thee en gebak. Vervolgens bekijkt u een videofilm en volgt u een demonstratie chocolade-



werk. Hierbij kijkt u chocolatier Frits van Noppen op de vingers als hij enthousiast aan de slag gaat met vorm- en mouleerbonbons en chocolade figuren. Tijdens de demo mag u natuurlijk chocolade proeven. Aansluitend is er een uitgebreide broodjeslunch met luxe belegde broodjes, broodje kroket, melk/jus d'orange/koffie/thee en fruit.

Daarna vertrekken we richting asperge- en wijnboerderij De Santspuy in Etten-Leur. Bij de familie Sweep draait alles om de mooie dingen van het leven. Onder het genot van koffie/thee met appeltaart hoort u het verhaal over de asperges, wijn, likeuren en de bedrijfsgeschiedenis. Daarna is er een rondleiding over het bedrijf. Afhankelijk van het seizoen ligt de nadruk op de asperges of de wijngaard met druiven en de heerlijke producten die ervan gemaakt worden. Als afsluiting is er een proeverij (vanaf 18 jaar) van de huisgemaakte wijnen, likeuren, advocaat en port.

U reist met een luxe en comfortabele touringcar. Het vertrek zal zijn om 09.00 uur bij Ter Reede en om 09.15 uur bij het Stadhuis, Brouwenaarstraat.

Wij verwachten om 18.00 uur weer thuis te zijn.



De kosten voor deze dag zijn € 50,00 per persoon. Laat u niet tegenhouden vanwege de kosten, laat ons dat weten.

U kunt dit bedrag overmaken naar NL39RABO 0389 3359 16 t.n.v. diaconie Prot. Gem. Vlissingen, onder vermelding van 'Dageisje 2024'. Ook kunt u het bedrag contant aan een van onderstaande diakenen geven.

Er zijn 50 plaatsen in de bus, mochten er meer aanmeldingen komen dan wordt er een wacht-/reservelijst aangelegd.

U kunt zich tot 01 augustus opgeven bij de onderstaande diakenen:

Riet de Waal,
tel. 0118 46 33 55 - joripori@zeelandnet.nl
Sonja Vreeke,
tel. 06 38 53 16 27 - sonja.vreeke@gmail.com
Hannie Suurmond
tel. 0118 46 62 69 - hsuurmond@zeelandnet.nl

Bij de diensten



Vanwege onze vakanties gaan er in de maanden juli en augustus regelmatig gastvoorgangers voor: 07 juli: ds. W.P. Jansen, 21 juli: ds. G. Klein, 11 augustus: ds. G. Ruitenburg, 18 augustus: Mevr. M. Meulenstein. Voor de andere zondagen vermelden we de teksten van het leesrooster, hoewel het mogelijk is dat we hier toch nog van afwijken, want ook hiervoor is twee maanden een lange periode.

14 juli: In deze dienst de lezing van Marcus 8 vers 1-21 over het delen van zeven broden; passend bij de dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

28 juli: Jesaja 63 vers 7-14 en Marcus 6 vers 45-52. In deze dienst wordt aandacht besteed aan de naamgever van onze kerk: Jacobus de meerdere, leerling van Jezus van het eerste uur, broer van Johannes de evangelist. Voor in de kerk bij het koororgel staat een beeldje van hem. Jacobus is daarop afgebeeld als een pelgrim met de jacobsschelp op zijn baret en de staf in zijn hand. Er is op deze laatste zondag van de maand geen kindernevendienst vanwege vakantie van Erica en Anja.

04 augustus: Op het rooster staat Marcus 7 vers 1-23. In deze lezing gaat het over rein en onrein, over eten en handen wassen. Ik ben benieuwd wat dat kan betekenen voor het samen vieren van het Heilig

Avondmaal, want ook dit is een dienst van Schrift en Tafel.

25 augustus: Wilja Grootenboer hoopt voor te gaan en zal preken over de tekst uit Marcus 12 vers 1-12 over de wijngaard en de pachters.

Evensong

Op zondag 07 juli a.s. om 17:00 uur is de volgende Evensong in de Sint Jacobskerk, de laatste van het seizoen 2023-2024. Het wordt een Evensong in een zomerse sfeer, waarin hoop en vertrouwen door zal klinken. De Evensingers, o.l.v. Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest, zingen onder andere Psalm 121 en als anthem 'Thou knowest Lord, the secrets of our heart' van Henry Purcell. De lezingen zijn: Zacharia 9 vers 9-12 en Mattheus 11 vers 25-30.

Deze Evensong zal ook anderszins betekenisvol zijn, want we nemen afscheid van drie koorleden, we nemen afscheid van de oude, grijze koormantels en we wijden de nieuwe lichte koormantels in. De voorganger in deze Evensong is ds. Gerrit Klein en de organist is Jos Vogel. Nog even voor de duidelijkheid: de volgende Evensong is op zondag 01 september.

Gertrud Smit

Classis Delta

Uit de nieuwsbrief van Classis Delta



Vlak voor de deadline waarop de kopij voor Kerk in-Druk moest worden ingeleverd (10 juni) verscheen er weer een nieuwe nieuwsbrief van de classis. Zoals altijd begint de brief met een persoonlijk bericht van de classispredikant ds. Arie van der Maas. Vorig najaar moest hij pas op de plaats maken omdat alles hem teveel was geworden, nu gaat het gelukkig weer goed. Maar het valt hem op dat veel mensen hem vragen: "Hoe gaat het eigenlijk met je?" Dit bracht hem op het idee dat we misschien veel te weinig vragen hoe het met iemand gaat. Terwijl toch juist de kerk, de geloofsgemeenschap dé plek is om aandacht voor elkaar te hebben. Daarnaast wijst hij ook op het eindrapport van de generale synode over de inhoud van het ambt en van kerkelijk werkers. Het rapport heet: 'Ruimte voor Woord en Geest'. Deze titel is afkomstig uit Psalm 25: 'Heer, maak mij uw wegen bekend door Woord

en Geest'. Het rapport is voortgekomen uit een zoektocht naar nieuwe perspectieven in deze veranderende tijd. In de synodevergadering van 21 juni is dit rapport besproken.

De Classis Delta omvat een groot gebied. Dat kan als risico hebben dat alles wat er gebeurt toch een beetje ver van huis lijkt te zijn, dus niet zo belangrijk. Om dit probleem te ondervangen en dichter bij huis te komen, worden de vergaderingen steeds in een andere gemeente gehouden. De laatste vergadering was daarom bijvoorbeeld in Oost-Souburg. Het thema was veelzijdig en inspirerend: samen eten, samen geloven, samen werken, en ook samenwerken, en geloven in delen.

Tenslotte wijst de nieuwsbrief ook op de Zeeuwse vakantie week voor ouderen in Doorn. Het duurt nog even: van 07 tot 14 december. We zullen er ongetwijfeld te zijner tijd meer over horen van de kant van de diaconie.

Voor meer informatie vanuit de classis kunt u kijken op www.gelovenindedelta.nl

Hartelijke groet namens de redactie,

Neeltje Köther

In gesprek met Riet Rauwe



De oplettende bezoeker van de kerk zal het hebben opgemerkt; de namenketen naast de ingang van de kerk is voor het laatst bijgewerkt in 2011. Deze zomer wordt het laatste predikantenbord weer aangevuld door Riet Rauwe. Wij spraken haar en vroegen:

Kalligrafie, hoe heb je dat geleerd?

Dat was een onderdeel van mijn onderwijsakte 'middelbaar schrijven'. Het is al zo'n 60 jaar geleden dat ik op de kweekschool zat, zoals de Pedagogische Academie toen heette. Ik moest voor het examen naar Utrecht. Het was leuk om te doen, er kwam veel creativiteit bij kijken. Je hebt allerlei schriftsoorten; het gotisch schrift, Italiaans schrift, Romeins schrift. Die soorten moest ik leren schrijven. De predikantenborden zijn geschreven in het Italiaans schrift.

Mijn vriendin Rie Kousemaker met wie ik de borden heb beschilderd was heel precies, dat ben ik niet. Ik had een meer vrije hand, wilde meer creativiteit, meer eigen interpretatie inbrengen. Aquarelleren doe ik ook heel graag, vooral omdat je daar meer losjes schildert. Je moet daar 'het wit' uitsparen, de kunst van het weglaten begrijpen.

Wat heeft jou doen besluiten om kalligrafie te bestuderen en toe te passen?

Dat moet door één van mijn leraren zijn geweest die dat animeerde. Zo heb ik ook ooit een onderwijsbevoegdheid gehaald voor Frans. Dat kwam ook door de leraar die dat stimuleerde.

Hoeveel tijd vraagt dat nu van jou, dat bijwerken van het bord?

Het bijwerken van de namenlijst vraagt al snel 2 uur werk. Omdat het inmiddels al lang geleden is dat het bord voor het laatst is bijgewerkt ben ik maar



weer eens gaan oefenen op een oud plankje. Zoekend naar de juiste kleur wit, de juiste dikte en de goede schrijfwijze. Om goed te kunnen werken zal het bord van de muur moeten worden gehaald. Het zijn loeizware borden en dan is het nog de vraag of ik er eenvoudig bij kan. Het vervelende is dat ik het nu moet schrijven op een oude vernislaag, extra moeilijk.

Heb je naast de predikantenborden nog meer creaties gemaakt voor de kerk?

Het huidige kerkzegel heb ik ook gemaakt. Het wordt tegenwoordig nog gebruikt in het stempel dat de pelgrims naar Santiago de Compostela kunnen krijgen in hun pelgrimspaspoort.



Daarnaast ben je ook jaren vrijwilliger geweest in de kerk en in de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk. Welke taken heb jij op je genomen?

Ik ben onder andere secretaris geweest van de Evenementen Commissie. Toen had ik nog geen computer. Ik schreef nog alles. De tweede secretaris, Henk Moleveld, typte alle notulen nog voor mij uit. Ook was ik betrokken bij de inrichting van de kerk en ben ik nog altijd actief als kerkwacht.

Wat inspireert jou in de kerk?

Wat ik belangrijk vind is dat we elkaar ontmoeten. Ik denk wel eens: alle wereldgodsdiensten ervaren een hogere macht. De mensheid heeft daarbij zijn godsbeeld geschapen omdat ze het leven daarmee beter aan konden. Doen wat Christus deed. Een Frans spreekwoord zegt 'Dieu a besoin des hommes', God heeft de mens nodig. Wij hebben het beeld van God gecreëerd om het leven te begrijpen. Ik volgde jaren geleden graag de leerhuizen die werden georganiseerd. Het is moeilijker om het geloof hier en nu in praktijk te brengen dan te geloven in een God hoog in de hemel. Het geloof leert om actief te zijn, wij moeten de schepping bewaren, elkaar ontmoeten.

Kerk- en werkgroepen



Voor dit zomernummer van Kerk in-Druk delen we een stukje uit een groene preek die in 2023 is geschreven door Marjolein Tiemens in de categorie niet-theoloog.



- Paus Franciscus schrijft in de encyciek 'Laudato si' dat wij de vruchten van de aarde op een verantwoordelijke manier mogen gebruiken, maar tegelijk geroepen zijn te erkennen dat alle levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben. Dat wil zeggen dat ieder schepsel hoe groot of klein ook voor God waardevol is en wordt geliefd, alleen al om zijn bestaan. En daarom zijn wij geroepen om met compassie en respect met alle schepselen om te gaan, dus ook met die tomaat.....(Marjolein Tiemens werkte als vruchtveredelaar)
Jezus leerde ons die houding van liefdevolle aandacht en compassie voor de planten en de dieren

door te kijken naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Ook Franciscus van Assisi, een Middeleeuwse monnik, nodigt ons uit om met een open houding en vol verwondering de natuur tegemoet te treden. Voor hem was ieder schepsel een broeder of een zuster met hem verbonden door banden van genegenheid. Daarom voelde hij zich geroepen zorg te dragen voor alles wat bestaat.

Hoe kijkt u naar de bomen, de bloemen, de vogels, de bergen en rivieren? Kunt u ze als onze broeders en zusters zien? Of is dit een rare gedachte in onze tijd, waarin het bewustzijn dat de mens deel is van de natuur niet meer zo sterk aanwezig is? Persoonlijk denk ik dat we die verbondenheid diep in onszelf wel voelen. Is de glimlach die op je gezicht verschijnt als je een vlinder ziet fladderen, daar niet een uiting van? Geeft de vreugde die je ervaart als je de merel hoort zingen of het fluitenkruid ziet bloeien, niet aan dat je je betrokken voelt? Ik heb vaak het idee dat de vogels mij begroeten met hun gezang als ik in het bos wandel, en dan groet ik terug. Soms hardop, soms in gedachten. Dat gevoel van verbondenheid moeten we misschien wat meer cultiveren, want zoals paus Franciscus stelt 'Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan'. -

Wij wensen u een mooie zomer toe,

werkgroep Groene Kerk

Overpeinzing



(tekst kalligrafisch weergegeven door Riet Rauwe)



Planning juli en augustus Welkom in De Herberg!

Ook in de zomermaanden staan de gastvrouwen en -heren van De Herberg klaar om u van een kop koffie of thee te voorzien. Loop eens binnen voor een praatje. Houdt u van puzzelen of zoekt u een maatje voor een spelletje dammen of rummikub? Ook dat kan in De Herberg.

In juli en augustus is het Digiwijzercafé gesloten en worden er geen films vertoond, maar de andere activiteiten gaan gewoon door!

Bingo op de 3de dinsdag!

Op dinsdag 16 juli en 20 augustus zit Gerrit Langeraar weer klaar om aan het Bingo-rad te draaien.

Doe mee er zijn leuke prijzen te winnen.

Lunchbijeenkomsten op de 4de donderdag

Een inhoudelijk gesprek en daarna samen lunchen dan doen we elke vierde donderdag van 11.00 tot 13.00 uur in De Herberg. Praat mee en kom genieten van de heerlijke groentesoep van Sonja!

25 juli is het Sint Jacobsdag en staat de lunch in het teken van de naamgever van de kerk. We luisteren naar het verhaal van Jacobus de Meerdere, die de beschermheilige werd van de pelgrims. Wie is uw beschermheilige?

27 augustus, de zomer is misschien al weer een beetje op z'n retour. Welke herinneringen koesteren wij aan de zomer? Thema is deze lunch 'Zomer in Zeeland'.

Activiteiten in De Herberg juli/augustus

| Dag | Tijd | Activiteit | Contactpersoon |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| di, do, vrij, zat | 13.30 - 16.30 uur | Open huis | De Herberg tel. 0118 41 25 18 |
| elke woensdag | 13.30 - 16.30 uur | Breien voor het goede doel | Sonja Vreeke tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brassier |
| elke vrijdag | 09.30 - 12.00 uur | Kerkkantoor | tel. 0118 41 25 18 |
| dinsdag 16 juli en 20 aug. | 13.30 - 16.00 uur | Bingo | Gerrit Langeraar |
| donderdag 25 juli en 27 aug. | 11.00 - 13.00 uur | Lunchbijeenkomst | Sonja Vreeke en Anneloes Steglich tel. 06 27 07 36 57 |

Zomerzendingen

11 augustus

Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof



In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij horen vaak bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben te

maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat het geloof inhoudt. OTS (Open Theologisch Seminarie), partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. Deze bijbelschool biedt trainingen waar christenen meer leren over de Bijbel en ontdekken hoe ze zich staande kunnen houden

in de samenleving. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Misschien herinnert u zich nog dat we een aantal jaren geleden via de actie Zeeland helpt Pakistan ook aandacht voor dit project hebben gevraagd. Eén van de medewerkers aan het Seminarie namens Kerk in Actie was Kor Grit. Hij heeft in een werelddiaconaatdienst toen over zijn werk verteld. Goed om te zien dat dit werk nog steeds doorgaat en dat we via deze collecte onze betrokkenheid weer kunnen laten zien. Kerk in Actie steunt via haar programma 'Zending' kerken en christenen in de minderheid, zoals deze mensen in Pakistan. Tijdens de kerkdienst van 11 augustus kunt u uw bijdrage voor dit doel aan de collecte geven. Van harte aanbevolen!

De ZWO-werkgroep

Verenigingen



In de maanden juli en augustus a.s. zijn er geen bijeenkomsten van de PCOB S/R e.o. Wel staat er op woensdag 07 augustus a.s. een volgende meezing-middag gepland, georganiseerd door de diaconie van de Protestantse Gemeente Oost-Souburg en de PCOB Souburg/Ritthem e.o. Deze middag zal plaatsvinden in de Open Haven, de kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg. De aanvangstijd is 14.30 uur

(inloop vanaf 14.00 uur) en het programma wordt om ± 16.30 uur afgesloten. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen zal zijn op dinsdagmiddag 10 september in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg. Dit belooft een vrolijke, muzikale bijeenkomst te worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in Kerk in-Druk van september a.s.

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest

Collecten en giften

Collecteopbrengsten mei

| | |
|--------------------|----------|
| Kerk (3 collecten) | € 620,83 |
| Evensong | € 89,30 |
| Onderhoud gebouwen | € 201,70 |
| Pastoraat | € 121,50 |
| Onderhoud orgels | € 214,50 |
| Jeugdwerk | € 151,52 |

Diaconiecollecten

| | | |
|--------|----------|-------------------------|
| 09 mei | € 74,80 | diaconie Hemelvaartsdag |
| 12 mei | € 120,45 | binnenlands diaconaat |

| | | |
|--------|----------|----------------------------|
| 19 mei | € 360,30 | zending hulp Bangladesh |
| 26 mei | € 144,75 | Diaconie |
| | € 98,65 | Spaardoosjes Kerk in actie |

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds over de maand mei was € 74,92 Alle gevers hartelijk dank. Blijf de bloemenkist gedenken!

Gift van € 10,- voor de kerk ontvangen van mevr. B. via Wilja Grootenboer.

Algemene berichten



Vorig jaar zijn er via een oproep in Kerk in-Druk flink wat naaimachines ingezameld om de bewoners van het AZC Vlissingen in de gelegenheid te stellen een naai-atelier in te richten. Zij kregen toen ook een opdracht en het

materiaal om 30 nieuwe koormantels voor de Evensingers te maken.

Het project stuitte op nogal wat organisatorische en praktische drempels. Het duurde lang voor er een geschikte ruimte werd gevonden, waardoor al enkele kleermakers inmiddels overgeplaatst waren naar een ander AZC of een status hadden gekregen en een woning konden betrekken. Maar toch, in het najaar van 2023 is er gestart met het project in een grote ruimte. De heer Rabi Kharkout was de kleermaker die de eerste man-

tels vervaardigde in het atelier. Maar er moest op het AZC ook een grote keuken komen, dus moest het atelier ontruimd en verplaatst worden. Dat kostte weer wat tijd, en een kleinere maar ook heel geschikte ruimte kwam beschikbaar. Het ploegje kleermakers was al een paar keer veranderd en nu vertrok ook de heer Kharkout. Gelukkig kwam er ook weer een nieuwe kleermaker, en dit is echt een aanpakker: Abdulwahed Husein. Een echte kanjer! Hij heeft het project in een paar weken helemaal afgerond, waardoor de Evensingers tijdens de laatste Evensong voor de zomervakantie afscheid zullen nemen van de oude koormantels en de nieuwe zullen inwijden.

Nogmaals iedereen die een naaimachine en naaigerei heeft afgestaan: hartelijk dank. De bewoners van het AZC hebben nu een levendig atelier onder vakkundige leiding van dhr. Husein die ook iedereen bedankt voor de stoffen en materialen die zijn geschonken. Daar is al gretig gebruik van gemaakt.

Gertrud Smit



OPA

Vrijdag 12 juli van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 13 juli van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein voor uw papier. De afgelopen 4 maanden is er 12.700 kg papier ingezameld. In augustus is er geen inzameling i.v.m. vakantie.

De volgende inzameling is op 13/14 september. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage en alvast prettige vakantie. Namens het Dream Team,

Martin Walraven

'Dikke pillen'

Van een maritieme kennis van mij was laatst z'n schoonvader overleden en de woning moest leeggeruimd worden. Ik vroeg hem of er mogelijk nog boeken waren en zei dat ik daar wel belangstelling voor had vanwege onze oud papier inzameling. Daarop werd positief geantwoord! Dus ik samen met een medelid van de Oud Papier Aktie, Rien Mastenbroek, op een mooie avond als speur-



neus naar het mooie Gapinge. Er zaten wonderwel een aantal zeer stevige boeken bij zoals de Doré-bijbel en het boek Hervorming in Zeeland 1520-1573 waarvan ik dacht: daar zou onze dominee, Janny Blankenstijn, mogelijk wel interesse voor hebben. Na een WhatsApp vraag bleek dat ook zo te zijn. Zo nam ik de boeken op Pinksteren mee naar kerk. De boeken vertegenwoordigden een flink gewicht dus dat zou minder opbrengst voor de Oud Papier Aktie betekenen. Dat moest toch wel iets worden gecompenseerd! Hierop kwam het voorstel om de kosten voor een ijsje voor de oud papier medewerkers te vergoeden. Zo geschiedde dat wij op 08 juni na afloop van het ophalen van het oud papier ons het ijsje van Janny goed lieten smaken!

Nico Parlevliet

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik heb gekregen t.g.v. mijn negentigste verjaardag. Was een grote verrassing!

Clary Leefink - Geervliet

Op zondag 02 juni bracht ik de bloemen uit de kerk bij mevrouw Van Boven aan de Hellingbaan. Haar man kreeg diezelfde dag een bloemstukje. Ze was erg blij met dit teken van meeleven. Het kwam op het juiste moment.

Neeltje Köther

50 jaar getrouwd is een hele tijd. Na een hele moeilijke tijd hebben we er toch uitgebreid bij stilgestaan. Vervolgens kregen we ook nog de bloemen en een uitgebreide kaart.

Hartelijk dan daarvoor. Groeten,

Carla en Ger van Leeuwen

Beste mensen,
Hierbij wil ik dankzeggen voor de prachtige bos bloemen die ik ontvangen heb na het overlijden van mijn schoonzus Rie Plasse.
Met vriendelijke groet,

Rina de Bree - Bommeljé

Iedereen hartelijk bedankt voor de bloemen en de kaart met heel veel namen voor Annie Geldof.
Vriendelijke groet,

Annie en Henk Geldof

Hartelijk dank voor de bloemen uit de Sint Jacobskerk na mijn ongelukje op de 'Mercur'. Ook kreeg ik diverse e-mails, appjes, telefoontjes en beterschapswensen van kerkgenoten via mijn vrouw. Fijn om te merken dat er zoveel mensen meeleven.
Vriendelijke groet,

Hans Koster

Evenementen
Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

Middagpauzeconcerten 2024 Vlissingen

Deze zomermaanden zijn er weer de orgelconcerten, elke vrijdagmiddag om 12.00 uur, in de maanden juli en augustus. De toegang is vrij, met een collecte na afloop van de bespeeling. Zo'n orgelconcertje duurt ongeveer een half uur. Ook dit

jaar zijn weer veel jonge mensen uitgenodigd om te komen concerten: jonge mensen op het concertpodium. Zij studeren nog aan het conservatorium of zijn onlangs afgestudeerd. Veel namen dus, die afgelopen jaren ook geklonken hebben in de Sint Jacobskerk! Gerben Budding is organist van de Sint Janskerk te Gouda (en tevens stadsorganist daar); Adriaan Hoek is stadsorganist van Rotterdam (de Doelen) en organist van de Marekerk te Leiden.



05 juli
Vincent de Ridder (Rotterdam)
12 juli
Jan Hogendoorn (Bergambacht)
19 juli
Martien de Vos (Rotterdam)
26 juli
Gerben Budding (Gouda)
02 augustus
Michael de Geest (Gent)
09 augustus
Rien Balkenende (Middelburg)
16 augustus
Adriaan Hoek (Rotterdam)
23 augustus
Joël Boone (Den Haag)
30 augustus
Steven Knieriem (Goes)

Zaterdagmiddagconcerten 2024

Ook deze zomer zijn er in de Sint Jacobskerk weer concerten op zaterdagmiddag, aanvang 15.30 uur, gedurende de maanden juli en augustus. Nog niet alle data zijn definitief ingevuld, maar op 20 juli speelt Piet Verpoorte met zijn band Stardust, en op zaterdag



03 augustus speelt Trio JEF (Jasmijn, Esra en Fee). Zij zijn jonge leerlingen van de talentenopleiding van het Amsterdams Conservatorium. Esra Jonckman heeft bovendien al vaak gespeeld in de Sint Jacobskerk, dus weten we wat we kunnen verwachten. Op 31 augustus spelen Nienke de Bree (saxofoon) en Jesse van der Wijk (piano). Ook zij hadden vorig jaar een succesvol concert in Vlissingen. Van harte aanbevolen!

Zaterdag 13 juli Aanvang 19.30 uur Urker MANS Formatie



Met korting naar het zomerconcert van de Urker MANS Formatie. Op zaterdag 13 juli geeft de Urker MANS Formatie een zomerconcert in de Sint Jacobskerk. Het ensemble, dat dit jaar 12,5 jaar bestaat, is geen onbekende in deze regio. Er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht met geestelijke liederen, spirituals en klassieke en populaire werken, waarbij een vrolijke noot niet ontbreekt. De dirigent Martin Mans neemt de bezoekers mee in het verhaal over de zee en de zangtraditie van Urk. De opening is traditiegetrouw in procession met psalm 107 'Zij die de zee bevaren'. De zee zingt ook

door in de liederen 'Ruwe Stormen mogen woeden' en 'Hij die rustig en stil'. Spirituals zoals The Holy Highway en Precious Lord worden met overtuigingskracht gezongen. De klassieke werken waaronder delen uit het Requiem van Mozart zijn een streling voor de liefhebber van klassieke muziek. Het populaire slot van het programma is met humor verweven, passend bij een luchtig zomerconcert. De begeleider van de avond is Mark Brandwijk die zowel aan het orgel als op de vleugel een enorme toegevoegde waarde levert. Hij weet de zang voortreffelijk te begeleiden en brengt daarnaast adembenevende improvisaties ten gehore. Een concert van de Urker MANS Formatie biedt een avondvullend programma met zang en instrumentale muziek.

Toegangsprijs: € 18,00.

Reserveren en online bestellen:

www.martinmans.nl of

tel. 06 25 39 19 03.

Voorverkoop van kaarten bij:

Boekhanden 't Spui, Oude Markt 5, Vlissingen.

Lezerskorting:

Lezers van Kerk in-Druk krijgen op vertoon van dit artikel aan de kassa een korting van € 4,00 en betalen € 14,00 i.p.v. € 18,00. (max. 2 pers./art.). Voor online bestellingen geldt de actiecode: KB137.

Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop het komend najaar:

sintjacobskerk.nl/agenda.html



Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen,
Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl, Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse
Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze
gemeente ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal per
jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden
gevraagd.
Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad?
Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12
heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen.
Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen.
Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, Gravestraat 13a,
4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben, Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl,
info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in
Vlissingen, dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het
College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente
te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen)
Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de
ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing
en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen
09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl