

Kerk in-Druk

Juni 2024 • jaargang 14 nummer 8

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Rozendaal
- > Kerkwacht gezocht!
- > In gesprek met Jenny en Berry van der Haar

Kerkdiensten

Zondag 02 juni

Sint Jacobskerk

10.00 uur Dhr. T. van Teijlingen
(Goes)

Collecte Kerk / Diaconie

Evensong

17.00 uur Ds. J. Blankenstijn
m.m.v. de Evensingers

Zondag 23 juni

Sea Sunday

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. P. Handschin
(Ritthem)

Collecte Mission to Seafarers /
Diaconie

m.m.v. Scheldeloodsenkoor

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op **zondag 23 juni** wordt in de Michaëlskerk, Kerkring 26 in Grijskerke, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Zondag 09 juni

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. N. Luitwieler
(Willemstad)

Collecte Kerk / Ouderenpastoraat

Zondag 30 juni

Sint Jacobskerk

10.00 uur Mevr. W.J. Grootenboer

Collecte Kerk / Jeugdwerk

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Gertruud
Smit
Kindernevendienst

Zondag 16 juni

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn

Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen

Foto voorblad: De Sint Jacobskerk inspireert mensen op vele manieren. In de eerste plaats natuurlijk als plek om samen te komen rondom de verhalen uit de Bijbel, te mediteren, te zingen en te musiceren. Daarnaast inspireert het gebouw ook de creativiteit. Schilderijen, foto's, borduurwerken, miniaturen van allerlei materialen zijn er in de loop van de tijd gemaakt van dit oude inspirerende Vlissingse monument. Op het voorblad staat een foto van het schilderij dat Jenny van der Haar maakte op verzoek van de kerkenraad, het afscheidscadeau van de gemeente voor ds. Wout Alserda (zie ook pagina 11 voor het gesprek met Jenny en Berry).

Heeft u misschien een creatieve verbeelding van de kerk? Laat het de redactie weten, misschien kunnen we er iets mee voor Kerk in-Druk.

Het kerkkantoor is op vrijdag 14 en 21 juni gesloten wegens vakantie medewerkers



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,

4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.

E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun toegewezen secties.

Rozendaal

Jos Vogel

Laatst kwamen we, op weg van De Steeg bij Arnhem naar Utrecht, terecht in Rozendaal. Even een kleine omweg maken, en je bent er. Rozendaal niet te verwarren met Roosendaal, want dat is een stad in een gans andere wereld. In het Gelderse plekje staat ook het kasteel Rosendael. Al met al een idyllische omgeving. Ik geef toe: het was een mooie, aangename, zonnige voorjaarsdag. Het leek alsof de tijd er heeft stilgestaan, alhoewel toch ook op die mooie dag vele stedelingen daar voortjakkerden op snelle fietsen om zich aangenaam te verpozen. Op deze manier was ik ooit zelf door dit dorpje heengesneld, zonder de omgeving goed in mij te kunnen opnemen. Deze dag leek de boze wereld met al haar geweld, onrecht en haat ver weg.

Het voelde de laatste keer voor mij ook een beetje als een protestantse bedevaart, daar lopend bij het kerkje en de naastgelegen pastorie waar ooit Willem Barnard (1920-2010) woonde. Hij publiceerde zijn gedichten ook onder het pseudoniem Guillaume van der Graft.

Willem Barnard is van grote invloed geweest op de liturgische ontwikkeling in de vorige eeuw. In ons vorig en huidig liedboek zijn veel liederen van zijn hand opgenomen, wat maar weer onderstreept hoever die invloed reikt. Veel van deze liederen zijn bekende meezingers, zoals 'Alles wat over ons geschreven is', 'De aarde is vervuld van goedertierenheid'. Deze rij is moeiteloos aan te vullen. Bovendien zijn een aantal berijmingen van de psalmen van zijn hand. In Rozendaal was hij een tijdje predikant van 1961 tot 1971. Welke liederen en gedichten zouden hier ontstaan kunnen zijn?

De ervaringen van de oorlog brachten Barnard ertoe om theologie te gaan studeren. Barnard was ook een man van het woord, met een grote dichterlijke pen. We moeten hem zeker niet zien als een dominee die ook af en toe een rijmpje maakte, een rijmende dominee. Reizen naar Engeland en de ervaringen die hij daar opdeed zorgden ervoor dat hij zich liturgisch ontwikkelde. Zijn invloed in dezen is belangrijk geweest in de breedte van wat nu heet de PKN. Het zingen van het lied, de gebeden, de hele liturgie is voor hem niet zozeer geloofsuiting, maar het zich te binnen brengen van het (geschonken) geloof. Barnard had niet zoveel op met massale samenzang. Hij had geen ver-



trouwen in liederen waarin het gaat om de emoties van mensen. Het geloof zing je als het ware naar binnen, was zijn opvatting. Het geloof vier je ook met je hele 'zijn' in de rituelen van de kerk. Hier ontstaat aandacht voor de katholiciteit van het geloof, door alle eeuwen heen. De poëzie van Barnard kenmerkt zich door een mystieke theologie, ontleend aan een dichterlijk boek bij uitstek, de Bijbel; ontleend aan de woorden van rabbijnen en kerkvaders. Willem Barnard heeft ons veel nagelaten. Zijn dichtbundels, zijn kerkliederen. Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Skandalon 'In wind en vuur', 3 delen met daarin al zijn kerkliederen, voorzien van commentaar door neerlandici en theologen. Aanbevolen! Tot slot een gedicht van zijn hand:

Al dat geloven

*soms, als ze hun longen
te boven zingen,
het dak bol staat van geluid,*

*kijk ik mijn ogen uit:
alles verandert, de dingen
staan stil te dansen, het altaar haast*

*swingende, pinkstertongen
worden de kaarsen en de gezichten
van de gewoonste stervelingen*

*glanzen van licht. Ik verwonder mij
tot ik versta:*

*zonder die tranen in mijn ogen
had zich de wereld niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.*

Misschien moest ik maar vaker van de gebaande paden afwijken om op een mooie dag bezinning op te doen...

Van de pastores

Er is nog zomer

*Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.*

Uit de dichtbundel 'Zoals' Judith Herzberg (1992)

Studiedagen Nieuw Hydepark Doorn

Woensdag 24 april was de achtste en laatste lesdag van 'Holi', de opleiding Homiletische en Liturgische Vorming in Doorn. Voor die écht begon, genoot ik nog even van een rondje over het bosrijke terrein van Nieuw Hydepark en zag bloeiende kastanjebomen, rododendrons en blauwe regen en heel veel lelietjes van dalen. Ik ontmoette een slak met een groot wit huis op de rug en maakte een foto. Aan het einde van de lange dag, zag ik bij het weggrijden een mooi roodbruin eekhoortje het pad oversteken op weg naar een volgende boom. Het diertje was zo snel weer verdwenen, dat ik hier geen foto van kon maken - helaas!

Met onze docent Dr. Rein Bos bespraken we de tekst uit Johannes 21 vers 10-19: het gesprek tussen Jezus en Petrus. Onze opdracht voor deze keer. Een tekst die veel verschillende invalshoeken opleverde en dus ook veel mogelijkheden en thema's om een preek over te (kunnen) schrijven. De slotopdracht die we nu hebben gekregen is een preek te schrijven over Marcus 12 vers 1-12. Het is een verhaal dat Jezus vertelt over een man die een wijngaard aanlegde en die verpachtte aan wat uiteindelijk vreselijk slechte mensen bleken te zijn. Geen gemakkelijke tekst. Voor liturgiek moeten er twee gebeden worden ingeleverd. Dus nog een pittige eindopdracht voor de terugkomdag, eind mei. In het zomernummer van Kerk in-Druk hoop ik daar meer over te kunnen vertellen.

Wilja Grootenboer

Bedevaart in juni

In mijn vorige werk als geestelijk verzorger voor mensen met een beperking was de bedevaart naar Meersel-Dreef in België een jaarlijks terugkerend junimoment. De reis ernaartoe was al een hele organisatie, maar als we daar aankwamen stond de koffie klaar. Er was een feestelijke kerkdienst, een gezellige lunch, en dan vrije tijd voor souvenirs, een terrasje of een wandeling in het Mariapark. In de afscheids-

viering was de zegening een belangrijk en vrolijk moment, met een royale hoeveelheid gewijd water, gesprendeld op souvenirs en bedevaartgangers. Als protestant is me vooral bijgebleven hoe belangrijk Maria is voor de veelal katholieke bedevaartgangers. Ze houden van Maria, Maria is dichtbij, benaderbaar, zo heel anders dan God. Maria is hun verbinding met het heilige, bij Maria kunnen ze hun zorgen kwijt en hun dankbaarheid. En dan komt het wel verder, en komt het wel goed.

Ik vond het ontroerend, om te zien hoe anderen de verbinding tussen hemel en aarde ervaren, op een manier die ik niet kende. En ook mooi, blijkbaar is die ervaring niet aan regels gebonden.

Ik hoop dit jaar in juni weer op bedevaart te gaan naar Meersel-Dreef, met mensen van mijn oude werk. Ik zie er naar uit.

Wandeling op Hemelvaartsdag 09 mei



Het was een mooie dag.

Met zijn achten gingen we naar Park Toorenvliedt in Middelburg. We liepen door het labyrint, als een pelgrim:

loslaten, ontvangen en toelaten.

Wat er is, wat er was,

weer opnieuw beschouwen, en verder gaan.



De foto is van bunker 4

Daarna picknickten we op een bankje, met zicht op de bomen en het fluitenkruid.

Vervolgens wandelden we door het park langs tien bunkers, want park Toorenvliedt werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers. Op elke bunker staat een gedicht over oorlog, het



zet je aan het denken. Het zijn de 'wachters' van Toorenvliedt.

De gedichten zijn gemaakt door Henri Looijmans, stadsdichter van Middelburg 2011/2012.

*Rauw is het zwijgen dat ongehoord
Rouwt om de vrede in wapens gesmoord*

De laatste bunker heeft de indrukwekkende tekst:

*De wachters zij waken maar waarschuwen ook
Dwaas is de wereld die opgaat in rook
Tegen die dwaasheid zingt hier hun lied
Trouw aan de vrede in Toorenvliedt.*

Graag organiseren we nog eens zo'n wandeling, welkom om dan mee te gaan.

Ds. Janny Blankenstijn

Wie wil meehelpen bij de Kliederkerk 29 september 2024?



29 september is de startzondag in de Sint Jacobskerk.

Op de startzondag willen we de eerste Kliederkerk organiseren van 11.30 - 13.30 uur.

Een laagdrempelige 'kerkdienst'

voor iedereen, wel of niet bekend met de kerk, oud en jong. Het vindt plaats in De Herberg, in de kerktuin en in de kerk.

We gaan het hebben over Noach, de ark en de regenboog: ook een nieuw begin. Kernwoorden zijn: vertrouwen en verbinden.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

11.30 - 12.30 uur: ontdekactiviteiten, samen iets doen waarbij je iets ontdekt over het verhaal van Noach. Dit gebeurt voornamelijk in de tuin en in De Herberg.

12.30 - 12.50 uur: viering in de kerk, met het verhaal, een liedje en een gebed.

12.50 - 13.30 uur: samen pannenkoeken eten in de kerk.

We zullen later nog meer informatie geven, maar vragen nu alvast of u wilt helpen bij de Kliederkerk.

U kunt:

helpen bij de ontdekactiviteiten, bijvoorbeeld: een boot bouwen van pallets, een estafeteloop begeleiden, ontdekken dat je in water blijft drijven, een regenboog maken, dansen, versieringen maken voor op de pannenkoeken;

pannenkoeken bakken en helpen bij het eten; muziek maken bij het liedje in de viering.

U kunt zich opgeven bij

Marja Kwast of Janny Blankenstijn

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Bijbelkring

De Bijbelkring kent een zomerstop. In de maanden juni, juli en augustus is er geen kring.

Ter Reede Zingkring

Nu de tijd is aangebroken dat veel van de vrijwilligers - vóór de scholen hun deuren sluiten - op vakantie gaan, hopen we met elkaar toch genoeg menskracht te hebben om bewoners op te halen vanuit de Vondellaan en de Koudekerkseweg. We gaan deze derde dinsdag in juni, dinsdag 18 juni, veel zingen, want daar knapt een mens van op. We gaan liederen zingen

over de zon en de zomer, over bloemen, vogels, vrijheid en ontspanning. Want ook dat mag er zijn, geeft de Bijbel ons mee. We luisteren naar Jezus en naar zijn verhalen en gelijkenissen met verschillende wijze lessen die hij tot de mensen sprak. Lang geleden, buiten op een berg (Matteüs 5 en 6), toen voor de mensen daar, maar ook voor ons nu, zijn dit woorden waar we verder mee kunnen in het leven van vandaag. We hopen op een ontspannen en muzikaal samenzijn.

Wilja Grootenboer

Bij de diensten

Zondag 02 juni

Theo van Teijlingen uit Goes - docent levensbeschouwing aan het Cios; een gelovig mens die met zijn liedjes en verhalen mensen wil raken en aan het denken zetten.

Zondag 09 juni

Dominee Nicolien Luitwieler uit Willemstad.

Zondag 16 juni

Dominee Janny Blankenstijn - op het rooster staat Marcus 4 vers 26-31, gelijkenissen waarin het Koninkrijk van God wordt vergeleken met graan dat groeit, met een mosterdzaadje. Het is de tekst waarover ik mijn scriptie heb geschreven en ik heb er wel eens wat over verteld in het kader van groene theologie. Ik heb wel zin om er weer eens op te studeren en kijken of ik een nieuw gezichtspunt kan vinden.

Zondag 23 juni

Sea Sunday - dominee Pascal Handschin, pastor van The Mission to Seafarers, Ritthem. Muzikale medewerking wordt verleend door het Scheldeloodsenkoor.

Zondag 30 juni

Wilja Grootenboer - dit zal een dienst zijn waaraan de Cantorij o.l.v. Gertruud Smit medewerking zal verlenen. Het verhaal dat op het rooster staat is de tekst van het dochttertje van Jairus.

Evensong van zondag 02 juni

Zondag 02 juni verzorgen de Evensingers o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van den Driest om 17.00 uur een Evensong in de Sint Jacobskerk. Dit is het weekend van Vlissingen Maritiem, daarom is de zee als thema voor deze dienst gekozen.

De lezingen komen uit Job 38 en Marcus 4 en de Psalm is 107. De verzen 23 en 24 uit deze Psalm geven prachtig de kern van het thema weer: *'They that go down to the sea in ships and occupy their business in great waters; these men see the works of the Lord and his wonders in the deep.'* (Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan.)

Het anthem voor deze viering is 'Calm me Lord, as you calmed the storm' van Margaret Rizza.

Voorganger is ds. Janny Blankenstijn en organist is Jos Vogel.

Gertruud Smit

Van de diaconie

Van het Rode Kruis kregen we een bedankbrief voor de gift van € 850,00. De opbrengst voor noodhulp in de kerstnachtdienst.

Op de zondagen 03 en 10 maart zijn in samenwerking met gemeenteleden ongeveer 150 kaarten verzonden naar gevangenen. Het betrof mensen die ten onrechte gedetineerd zijn of een onevenredig zware straf uitzitten. Ook was er een adres bij van een mensenrechtenadvocaat en van een voormalig senator die zeer in hun vrijheid werden beperkt, maar zij zijn inmiddels niet meer gedetineerd.

Op paasmorgen is er een paasontbijt gehouden. 31 maart van 08.30 - 09.30 uur voorafgaande aan de paasdienst.

Er waren 34 deelnemers, het was gezellig en er was een genoeglijke sfeer.

We willen het dagreisje van de diaconie weer organiseren. Er is een groepje diakenen gevormd om dit te doen. De datum is inmiddels bekend. Het zal zijn op dinsdag 27 augustus, schrijf de datum alvast op. In het juli/augustusnummer komen de uitnodiging en het inschrijfformulier hiervoor.

We hebben besloten om Stichting Leergeld ook de komende 3 jaar weer te ondersteunen met een gift van € 2000,00 per jaar

De avondmaalscollecten van het 1e halfjaar 2024 willen we besteden voor de 'Zomerschool'. Het thema zal zijn 'worden wat je wil'. Gedurende 3 weken in de 'grote' vakantie kunnen kinderen hieraan meedoen.

We zijn op zoek naar diakenen t.w. een penningmeester, voor het doen van betalingen. Het opmaken van jaarrekeningen e.d. wordt uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). De functie van penningmeester is al een jaar vacant. In verband met aftredende diakenen zal er ook iemand nodig zijn als secretaris/notulist.

Als het u iets lijkt neem contact met ons op. We hebben u nodig, u hoeft niet te wachten tot u gevraagd wordt.

Hannie Suurmond

In Memoriam



Jan Cornelis van den Driest

*16 juni 1928 - †04 april 2024



Jan van den Driest werd geboren in Vlissingen. In 1936 reisde hij met zijn moeder en zijn drie zusjes zijn vader achterna naar Soerabaja/Nederlands-Indië; die was door de Marine voor vier jaar uitgezonden. Jan had er een fijne tijd met vriendjes en de padvinderij. In maart 1942 bezetten de Japanners Indo-

nesië. Jan, zijn moeder en zusjes werden gevangengenomen. Later moest Jan gaan werken op een boerderij. Twee keer was hij bijna dood. Het gezin overleefde alle ontberingen en keerde in 1946 terug naar Vlissingen. Daar vonden ze een stad in puin en weinig gehoor voor hun verhaal. Jan maakte de HBS af en ging naar de Zeevaartschool. In 1949 maakte hij zijn eerste reis als leerling-stuurman.

In 1954 trouwde hij met Nelleke Suurmond. Ze kregen vier zonen: Evertjan, Peter, Paul en Mark. Jan ging werken als rivierloods en in 1966 verhuisde het gezin naar Paauwenburg.

Jan werd ouderling en ging zingen bij het Scheldeloodsenkoor. Op zijn 55ste moest hij stoppen met werken, maar dat vond hij niks en hij ging aan de slag bij Europilot.

Het overlijden van zoon Peter in 2001 was een groot verdriet; hun geloof gaf hen kracht.

In hun appartement aan de Boulevard hebben Jan en Nel een goede tijd gehad: ze maakten mooie reizen en genoten van de zeven kleindochters.

In december 2020 overleed Nel na een zorgvolle periode - dat was een zware tijd. Helaas ging afgelopen jaar Jans gezondheid achteruit en werd alleen wonen te onveilig. Half maart verhuisde hij naar een mooie kamer in Willibrord (Middelburg). Na twee weken overleed Jan daar in alle rust op 95-jarige leeftijd. Een week later, op donderdag 11 april namen we, voorafgaand aan de begrafenis, afscheid van Jan Cornelis van den Driest in een dienst in de Sint Jacobskerk met muziek waar hij van hield, verhalen van zijn zonen en woorden van Prediker 3. Wensen wij zijn kinderen en (achter)kleinkinderen sterkte toe en alle goeds!

Wilja Grootenboer

Pieter Valstar

*09 november 1932 - †11 april 2024



Donderdag 11 april overleed Piet Valstar in de nabijheid van zijn dochters op zijn eigen kamer in woning 22 in Ter Reede. Hij mocht 91 jaar oud worden. Sinds 20 november 2011 was hij weduwnaar van Menny Valstar - Dijkshoorn. Na de dankdienst voor zijn leven die gehouden werd op donderdag 18 april in de Sint

Jacobskerk hebben we zijn lichaam bijgezet in het graf van zijn vrouw op de begraafplaats van Arne-muiden in de kring van zijn gezin en naaste familie. Piet kwam uit een tuindersfamilie uit het Westland. Het gezin Valstar telde vier kinderen. Eén dochter overleed al jong en Piet groeide op met broer Ton en zus Truus. Piet kon goed leren en ging in Delft werktuigbouwkunde studeren. Hij werd ingenieur en kon later in zijn werk bij De Schelde zijn vele talenten kwijt. Hij was precies, consciëntieus en creatief.

Piet trouwde op 22 maart 1961 met Menny Dijkshoorn. In de kerk kregen ze als trouwtekst woorden mee uit Numeri 6. De zegenwoorden die daar klonken, gingen ruim 50 jaar met hen mee. Piet en Menny voelden zich gezegend met hun vier kinderen en later twee kleindochters.

Piet kluste graag en goed: hij leverde vakwerk. Hij ging graag naar kegelen, kamperen met de vouwwagen, wandelen in de bergen; hield van zwemmen, tuinieren, lezen, puzzels leggen en spelletjes spelen met zijn kleindochters.

Piet leefde als gelovig mens, vertrouwend op God en heeft als gezegend mens zelf ook zegen uitgedeeld. Daarom lasen we bij zijn afscheid Lied 913: Alleen de liefde kent jouw stem. Piet wist dat hij God nodig had; dat het leven je veel te dragen geeft, maar hij hield zich bij alles in zijn leven vast aan zijn geloof: In uw hoede zijn wij wèl geborgen (Gez. 221) - in leven én in sterven!

Wensen wij zijn kinderen Margreet, Leendert, Ineke en Carolien, schoonzoon Johan en kleindochters Ines en Evi geloof, hoop en liefde, voor nu en in de toekomst!

Wilja Grootenboer

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter

Als ik dit stukje schrijf is het 06 mei, de dagen na het herdenken en vieren van de bevrijding.

Elk jaar organiseert de Raad van Kerken een herdenkingsdienst die vooraf gaat aan de officiële herdenking op de Noorderbegraafplaats.

Deze dienst wordt in het uitvaartcentrum gehouden. De burgemeester is één van de sprekers en dit jaar was de schrijver Wim Hofman gevraagd om een persoonlijk verhaal te vertellen. Janny Blankenstijn was als dominee gevraagd om een korte meditatie uit te spreken.

Vorig jaar zijn we begonnen met scholen erbij te betrekken, zo ook dit jaar. De vraag om mee te werken was neergelegd bij de VSV, groep 8. Zij wilden dit wel doen. Eén van de leerlingen had een mooi gedicht gemaakt over oorlog en vrede en dat heeft hij tijdens de dienst uitgesproken. Het was goed om zo met elkaar met muziek en mooie woorden de slachtoffers te herdenken.

Drie leerlingen hebben op het kerkhof meegelopen bij de kranslegging samen met Janny Blankenstijn en dhr. Betram.

Ook hadden de leerlingen tekeningen gemaakt die

in het uitvaartcentrum hingen en de volgende dag in de Sint Jacobskerk. Het is goed om jongeren hierbij te betrekken, we moeten de vrijheid blijven doorgeven.

Op 03 november is het precies 80 jaar geleden dat Vlissingen werd bevrijd, dat is dit jaar op een zondag. De Stichting Oorlogsjaren Vlissingen heeft ons gevraagd om hier extra aandacht aan te geven en dat willen we graag doen. Hoe we dat gaan doen is nu nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn al wel enkele ideeën.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer



Collecten en giften

Collecteopbrengsten april 2024

Pastoraat (2 collecten)	€ 471,45
Evensong	€ 140,17
Kerk (2 collecten)	€ 431,01

Opbrengst diaconiecollecten

31-03-2024 Paasontbijt	€ 93,00
14-04-2024 Diaconie	€ 196,45
21-04-2024 Diaconie	€ 193,90
28-04-2024 Diaconie	€ 151,50

Gift

Ontvangen via de pastores een bedrag van € 20,00 van de heer W. voor de kerk.

Collecten Veertigdagentijd, Pasen en spaardoosjes

In het april- en meinumner van Kerk in-Druk hebt u al wat informatie over deze collecteopbrengsten kunnen lezen. Van een aantal collecten was daarbij het totaalbedrag aangegeven, waarvan dus 50% voor de diaconie was bestemd. Voor een goed overzicht geven we hierbij nog de bedragen die naar de

betreffende projecten zijn overgemaakt.

18 februari - Omzien naar gevangenen - diaconaat	€ 109,00
25 februari - Missionair werk - Kliederkerk	€ 231,00
03 maart - Voorjaarszending Predikantenopleiding, Libanon	€ 106,00
10 maart - Sterke vrouwen in de kerk, Papoea Indonesië	€ 140,00
17 maart- Stripverhalen voor kinderen in Rwanda	€ 140,00
24 maart- Missionair werk Nederland	€ 110,00
31 maart- Paascollecte + spaardoosjes jongeren horeca, Colombia	€ 822,00

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds over de maand april was in vergelijking met de maand maart aan de matige kant: € 38,84. Alle gevers hartelijk dank. Hopelijk mogen we volgende maand wat meer gevers bedanken.

*Namens de ZWO-werkgroep
dank voor uw bijdragen*

Verenigingen

Uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de PCOB afdeling Souburg-Ritthem en omstreken



Op dinsdagmiddag 11 juni vanaf 15.00 uur is de laatste bijeenkomst van de PCOB Souburg-Ritthem en

omstreken van het seizoen 2023-2024. Deze vindt plaats in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.

Traditiegetrouw is er dan een barbecue en voorafgaand daaraan is er de gelegenheid voor ontmoeting en/of voor het samen gezelschapsspelletjes spelen.

Er zal een collecte gehouden worden om de kosten voor de barbecue te dekken. Het adviesbedrag hiervoor is € 5,00. In verband met de catering vragen we u zich vóór vrijdag 07 juni aan te melden voor deze barbecue.

Dit kan per e-mail of telefonisch bij het secretariaat:

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest,

telefoon 06 43 10 54 68 of

e-mailadres: ineke.pcob@gmail.com

Overpeinzing

Vrede - een ver visioen

*Geloof er maar niet in.
Onuitroeibaar het kwaad.
Steeds wint weer de nacht.
Mensen zijn tenslotte mensen.*

*Of geloof er wel in.
Sta er zielswijd voor open.
Geloof er in zoals bloemen geloven in de zon.*

*Geloof er in.
Ga op weg, het visioen tegemoet.
Droom vrede, zie het vóór.
Een mens is tenslotte een mens.
Prachtig zul je zijn.
Eén die bloeit.
Het levende bewijs.*

**Uit: Vredelievend
Hans Bouma**

Kerk- en werkgroepen

Rondleiding biologische boerderij



Zoals aangekondigd in het meinummer van Kerk in-Druk is er op 06 juli een rondleiding bij biologische boerderij De Boer van Middelburg aan de

Abeelseweg. We mogen rondkijken en krijgen daarbij uitleg over hun manier van werken. Duurzaamheid is voor hen belangrijk en we kunnen zien hoe zij dat in praktijk brengen.

In de boerderijwinkel zijn biologische producten te koop zoals groente, fruit, jam en dergelijke. We kunnen daarvan proeven want we krijgen een portie groente mee en krijgen ter plekke een drankje aangeboden. De rondleiding duurt ruim een uur,



dat is mede afhankelijk van hoeveel vragen we hebben. Om een goede rondleiding te kunnen geven is de grootte van de groep maximaal 15 personen. Dankzij een bijdrage van de diaconie kunnen we de kosten laag houden op een bedrag van € 6,00 per persoon. Bij veel belangstelling kunnen

we naar de mogelijkheid van een tweede rondleiding informeren.

Het is dus van belang dat we weten hoeveel mensen mee willen. Aanmelden kan tot 28 juni bij Marja Kwast, e-mail breunessemarja@gmail.com of tel. 0118 47 15 61 en Hans Borgs, e-mail jfborgs@gmail.com of tel. 06 23 27 87 80.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf een nog af te spreken punt uit Vlissingen. Zoveel mogelijk op de fiets, maar is er vervoer nodig moeten we dat in overleg wel kunnen regelen.

Werkgroep Groene Kerk



In gesprek met Jenny & Berry van der Haar



Geloven in God laat mensen 'verbeelden'. Al vele eeuwen worden de bijbelverhalen en geloofservaringen zichtbaar gemaakt in schilderijen, beelden, foto's, gedichten, liederen enz. In de zomermaanden zijn er altijd exposities in de kerk te zien. Berry van der Haar helpt deze mogelijk te maken.

Jenny is al jaren een enthousiast schilder. Zij schilderde de Sint Jacobskerk voor het afscheid van ds. Wout Alserda. Een foto van dit schilderij siert de omslag van Kerk in-Druk deze maand. Met hen beiden gingen we in gesprek en vroegen:

Berry, wat inspireert jou bij het samenstellen van de exposities?

Dat is begonnen vanuit onze vorige woonplaats Kampen. Ik had daar kennis aan drie broers waarvan de jongste professioneel kunstenaar was, de andere twee waren collega's van mij. Zij behoorden bij een reformatorische kerk. In die tijd, rond 1980 was er sprake van de oprichting van een christelijke kunst-academie in Kampen. Om de kunst in de reformatorische kringen te promoten hebben we toen een galerie geopend waarbij ik betrokken was. Het uitgangspunt was exposities inrichten van kunstenaars die werkten vanuit hun affiniteit met religie. In die kringen was dat niet gebruikelijk. Je mocht als christen niet op de stoel van de Schepper zitten wanneer je zelf iets wilt scheppen. In die galerie exposeerden kunstenaars als Henk Helmantel, W.G. van de Hulst jr., Kees de Kort, Jopie Huisman en anderen. Mooie dingen laten zien, geïnspireerd op religie zoals onlangs de werken van Jopie Minnaard in de Sint Jacobskerk.

Ik ben geïnteresseerd in kunst, in alle takken daarvan, ook in gedichten of in fotografie. Zeker in

combinatie met de locatie waar je het plaatst, een kerk. Mensen wegwijzen maken in verschillende kunstvormen, iets moois exposeren inspireert mij.

Hoe kom je aan exposanten?

We begonnen in De Herberg en daar kwamen ook mensen op af die hun werk wilden exposeren. Namen van kunstenaars werden aangedragen door gemeenteleden. Die benaderden we dan. Ook de fotografie-club waar ik aan deelneem heeft er geëxposeerd rond een thema dat past in het jaargetijde, rond Kerst hadden we als thema 'Lichtpuntje'. Het thema de komende tijd is 'Als nieuw' en misschien kunnen we daar iets mee.

Heb jij zelf foto's die religieus geïnspireerd zijn?

Niet direct maar ik heb wel een mooie foto van de Waddenzee met ondergaande zon en een overvliegende vogel. Dat roept bij mij het beeld van het scheppingsverhaal op: 'En Gods geest zweefde over het water' en doet mij ook denken aan de duif die uitvliegt uit de ark van Noach.

Jenny, schilder jij vanuit een religieuze inspiratie?

Nee, wel vaak aan gedacht. Wie weet komt dat nog een keer. Ik heb wel ooit met Pasen een tekening gemaakt voor de liturgie van zo'n ronde steen die ik zag bij een graf in Israël waar ik was geweest. Soms schilder ik ook dingen waar je dan later ineens, voor mijzelf onverwacht, iets meer in ziet dan wat ik eigenlijk voor ogen had. Op het schilderij van de Sint Jacobskerk dat ik voor Wout Alserda mocht maken zag Berry ineens een engel, in de wolk die ik boven de kerk schilderde. Dat ontstaat dan zomaar, als moest het zo zijn. Bij de kerk heb ik figuratief mensen geschilderd, mensen van allerlei kleuren want iedereen is welkom in de kerk. Een veelkleurig geheel. Ik ben nu bezig met een drieluik. De Sint Jacobskerk vanuit drie verschillende gezichtspunten. De kerk is mij steeds meer gaan intrigeren. Het is een mooie oude kerk en daar mogen we best trots op zijn.

Kun je geloven zonder verbeelding?

Nee. Je hebt verbeelding nodig om de betekenis van de verhalen te begrijpen. Daarnaast moet je ook beelden durven loslaten en je laten inspireren door andere invalshoeken.

Welk beeld hebben jullie bij de toekomst van de kerk?

Ik ben benieuwd, nieuwsgierig hoe straks de Kliederkerk gaat werken.

Wordt de toekomst van de kerk dan door de Kliederkerk bepaald?

Het is zoiets als aanmodderen en dan uit de modder iets nieuws scheppen.





15 juni, Burendag

Op 15 juni worden de burens rondom de Sint Jacobskerk uitgenodigd om 's middags een kijkje te nemen in de Sint Jacobskerk en in De Herberg. De Herberg is gewoon open die middag, maar het is dan misschien wel wat drukker dan u gewend bent.

Bingo op de derde dinsdag!

De maandelijkse BINGO is voortaan op de derde dinsdag van de maand. Doe mee, er zijn leuke prijzen te winnen! Dinsdag 18 juni 13.30 uur.

Lunchbijeenkomst



Op donderdag 20 juni lunchbijeenkomst met als thema 'Huis en thuis'. Er zijn veel liederen en bijbelteksten over wonen. In lied 418 begint Huub Oosterhuis met de woorden: 'Wonen overal nergens thuis..' Wanneer voel je je ergens thuis? Waar hebt u overal gewoond in uw leven en

welk huis was het meeste een echt thuis? Of ben je overal wel thuis, en maakt het niet uit waar je woont maar met wie je woont? Over wonen en je thuis voelen gaan we het deze ochtend hebben en misschien kan het lied van Huub Oosterhuis ons daarbij wel inspireren.

Wanneer: 20 juni.

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur.

Plaats: De Herberg.

Digiwijzercafé

In de maand juni is er elke maandagmiddag gewoon Digiwijzercafé en kunt u terecht met al uw vragen over uw telefoon of tablet. In juli en

augustus is er een zomervakantiestop dus als u vragen hebt maak dan een afspraak en kom langs in juni! Aanmelden bij Lia Borgs, tel. 06 30 29 58 85.

Films om over na te praten

Donderdag 20 juni is 'On Golden Pond' de laatste



film voor de zomer in de reeks 'Films om over na te praten'.

In juli en augustus houden we een zomerstop en gaan we daarna in september weer verder.

Ogenschijnlijk is het een film die helemaal past bij de zomer, maar.....

De film vertelt het ontroerende verhaal van de norse Norman Thayer (Henry Fonda) en zijn levenslustige vrouw Ethel (Katharine Hepburn). Zij verblijven in hun zomerhuisje en Norman wordt 80. Hun dochter Chelsea (Jane Fonda) komt op bezoek met haar verloofde en stiefzoon. Chelsea merkt dat haar vader en stiefzoon een band krijgen die zij als kind nooit heeft gehad met haar vader.

Een subtiele analyse over het ouder worden aan de hand van drie personages die de drie fases ervan uitbeelden. Henry Fonda en Katharine Hepburn ontvingen een Oscar, evenals scenarist Ernest Thompson, die zijn eigen toneelstuk bewerkte.

De film wordt 2x vertoond: om 14.00 uur en om 19.30 uur.

Het is fijn als we van tevoren weten wie er komt kijken en napraten. Meld je komst daarom s.v.p. even aan: gj.smit56@gmail.com tel. 06 10 80 10 47.

Activiteiten in De Herberg mei

Dag	Tijd	Activiteit	Contactpersoon
elke maandag	13.30 - 16.00 uur	Digiwijzercafé	Lia Borgs Tel. 06 30 29 58 85
di, do, vrij, zat	13.30 - 16.30 uur	Open huis	De Herberg Tel. 0118 41 25 18
elke woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke Tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brasser
elke vrijdag	09.30 - 12.00 uur	Kerkkantoor	Tel. 0118 41 25 18
dinsdag 18 juni	13.30 - 16.00 uur	Bingo	Gerrit Langeraar
donderdag 20 juni	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst	Sonja Vreeke en Anneloes Steglich Tel. 06 27 07 36 57
donderdag 20 juni	14.00 uur en 19.30 uur	Film om over door te praten: On Golden Pond	Sylvie Bertijn, Gertruud Smit, Alide Passchier Jan Pieters

Algemeen



Manteling - vrijwillige ondersteuning in de laatste levensfase thuis

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Ook voor de mantelzorgers en naaste familie. Opgeleide vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) van Manteling kunnen - waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Ze doen dit bij mensen thuis in de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen. Manteling zet tevens vrijwilligers in bij de hospices in Middelburg en Vlissingen.

Vrijwilligers kunnen een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden. En er zijn zodat de mantelzorgers zich meer op hun dierbare(n) kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. Voor meer informatie en het aanvragen van hulp, bel naar tel. 0118 55 35 30 (09.00 - 13.00 uur) of tel. 0118 22 60 12 (ook 's avonds en in het weekend).

Aan de vrijwillige hulp bij mensen thuis zijn geen kosten verbonden. In De Herberg liggen folders met meer informatie.

Manteling - ondersteuning sociaal netwerk

Daarnaast heeft Manteling een nieuwe vorm van ondersteuning om mensen te helpen om het eigen netwerk meer bij de zorg te betrekken, het zogenaamde netwerkberaad. Mantelzorgers vinden het vaak lastig om hulp te vragen en de omgeving vindt het dikwijls lastig om hulp aan te bieden.

Terwijl familie, vrienden of burens graag iets voor een ander doen maar vaak niet weten wat of hoe ze dit moeten aanbieden.

Coördinatoren van Manteling zijn getraind om samen met de mantelzorger te inventariseren wie in het netwerk zou kunnen bijdragen of helpen. Zij organiseren vervolgens een groepsbijeenkomst om samen met alle betrokkenen een plan te maken hoe zij de vrager(s) in deze fase kunnen ondersteunen. Ook aan deze vorm van ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Informatie hierover bij Silvia Lipman, Coördinator Mantelzorgondersteuning
ZB Bibliotheek van Zeeland, tel. 0118 55 35 30 (09.00-13.00 uur) of 06 13 91 56 18.
silvia@manteling.nu of
www.manteling.nu

OPA

Vrijdag 07 juni van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 08 juni van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein aan de Gildeweg voor uw papier. In het eerste kwartaal van 2024 is er 9.180 kg papier verzameld. De volgende inzameling is op 12 en 13 juli.

Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en kaart met groeten van mensen uit de kerk die we voor ons 60-jarig huwelijk uit de Sint Jacobs kerk mochten ontvangen!

Vriendelijke groet,

Corrie & Klaas Pieterse

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en de kaart met vele bekende namen, ter bemoediging.

Jan en Maria Krijger

Hartelijke dank voor de felicitatiekaart welke ik, namens de gemeente heb ontvangen, op mijn 80ste verjaardag. Met hartelijk groet,

Piet Loekemeijer

Blij en verrast waren we toen Marianne ons een prachtige bos bloemen kwam brengen. We hebben ervan genoten. Hartelijk, hartelijk dank hiervoor alsmede voor de door velen getekende kaart.

Met vriendelijke groet,

Ellen en Leen van Tol

Hartelijk dank voor het prachtige boekje dat ik van de Sint Jacobskerk heb gekregen ter gelegenheid van de mooie leeftijd die ik bereikt heb.

Een lieve groet van

mevr. van Liere

Na de dienst van 21 april bracht mevrouw Vreeke een mooie bos bloemen uit de kerk na het overlijden van mijn vrouw. Het bracht mij steun en troost, ontvangen vanuit de gemeente. Oprechte dank.

David van Loenen

Evenementen



Evenementen Cultuurpodium Sint Jacobskerk

De Evenementen Commissie is op zoek naar meer vrijwilligers voor allerlei lichte en zwaardere taken bij activiteiten en evenementen die bijdragen aan de instandhouding van de Sint Jacobskerk, zoals de kerkwacht.



Vanaf mei is de kerk weer geopend voor bezoekers op donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur, vrijdag van 11.00 - 16.00 uur en zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.

Dit loopt door tot eind september. De taak van een kerkwacht is feitelijk zo licht of zwaar als je hem zelf wilt maken:

- je wordt - in principe - een aantal keren een dagdeel van 2,5 uur ingezet (11.00 - 13.30 of 13.30 - 16.00 uur);
- je ontvangt bezoekers met een welkom;
- je gaat na of ze behoefte hebben aan een uitleg over de kerk (persoonlijk of met een folder);
- je wijst bezoekers op de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken;

je staat ervoor open als bezoekers om een praatje verleggen zitten; je houdt een oogje in het zeil; je beminst een winkeltje en turft het aantal kerkbezoekers; je helpt bij middagconcertjes mee met de ontvangst en collecte en zorgt dat kerkbezoekers rustig gaan zitten.

Verder zorgt altijd een van de dienstdoende kerkwachten voor openen of sluiten. Het is handig als je Engels spreekt en er zijn natuurlijk ook Duitse en Franstalige bezoekers. Leuk om je talenknobbel weer eens te gebruiken.

Er is nu een conceptrooster met een bemensing van 2 kerkwachten per dagdeel. Eigenlijk is dat te weinig, 3 kerkwachten is veiliger (1 bij het winkeltje die ook het aantal bezoekers turft, 1 bij de ingang om mensen te begroeten en 1 die bezoekers rondleidt en een oogje in het zeil houdt bij de kaarsen). Omdat we de basis in principe met 2 mensen rond hebben, is het heel makkelijk om nieuwe kerkwachten in te werken. Na 1 of 2 keer meelopen, heb je je kunnen inlezen en weet je hoe het gaat.

Het leukste aan kerkwacht zijn, is als de mensen die de kerk bezoeken een praatje met je aanknopen. Dat kan heel grappig, interessant en soms ook heel ontroerend zijn. Ook is het erg leuk om als kerkwachten met elkaar in gesprek te zijn bij een kopje koffie of thee als het even wat rustiger is.

Wie meldt zich aan als nieuwe kerkwacht? Ik zie jullie reacties met heel veel spanning tegemoet. Informatie en aanmelden:

Gertruud Smit Tel. 06 10 80 10 47
e-mail gj.smit56@gmail.com

Op **zaterdagmiddag 08 juni**, tijdens de openstelling van de kerk voor toeristen en belangstellenden zullen leerlingen van Marcela en Jaco Simons op de vleugel in de kerk komen spelen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Voor meer informatie over het programma komende zomer en het najaar:
sintjacobskerk.nl/agenda.html



Veilige Kerk



veiligekerkerk.nl

Onderzoek wijst uit dat in Nederland jaarlijks ruim 100.000 mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Eén op de twee vrouwen en één op de vijf mannen is ooit geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld maar ook andere

vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, bedreiging of pesten. In opdracht van het ministerie van OCW heeft I&O Research in 2023 een onderzoek uitgevoerd onder ruim 2700 Nederlanders over dit onderwerp. Voor Stichting Veilige Kerk zijn de data van dat onderzoek aanvullend geanalyseerd. Daaruit blijkt dat grensoverschrijdend gedrag minder snel herkend wordt en moeilijker bespreekbaar is in kerkelijke kring dan daarbuiten. Helaas kunnen we niet zeggen dat grensoverschrijdend gedrag binnen kerken ook minder voorkomt dan daarbuiten. Alle reden voor de PKN om gemeenten te vragen beleid te ontwikkelen om de gemeente veiliger te maken.

Veel gemeenten hebben inmiddels het thema in het beleidsplan opgenomen en omgangsregels voor vrijwilligers opgesteld. Ook vraagt de kerk professionals en vrijwilligers in leidinggevende functies of

mensen die met jongeren of kwetsbare personen werken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Daarnaast is aan gemeenten gevraagd vertrouwenspersonen aan te stellen. Praten over seksueel misbruik of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag is lastig. Daarom is Jaap Lukasse als onafhankelijke vertrouwenspersoon voor onze gemeente aangesteld. Inmiddels is hij drie jaar in Walcheren actief als vertrouwenspersoon en heeft er ook met onze kerkenraad een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken door te mailen naar Jaap Lukasse, e-mail jaap.lukasse@gmail.com

Meer informatie kunt u lezen op <https://www.veiligekerkerk.nl/>



Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen,
Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen. Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg. Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl, Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse
Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze
gemeente ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal per
jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden
gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad?
Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12
heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen.
Tel. 0118 47 00 92.

Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen.
Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, Gravestraat 13a,
4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben, Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl,
info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in
Vlissingen, dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het
College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente
te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen)
Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de
ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing
en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen
09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl