

Kerk in-Druk

Mei 2024 • jaargang 14 nummer 7

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Hoe gaat het met jón?
- > Zondag 05 mei, Bevrijdingsdag:
Oecumenische viering, de Van Randwijklezing en de Evensong
- > In gesprek met Hans Sinke

Kerkdiensten

Zondag 05 mei

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. H. Betting
(Stadskanaal)
Collecte Kerk / Onderhoud
gebouwen

Evensong

17.00 uur ds. G. Ruitenburg
m.m.v. de Evensingers

Zondag 19 mei

Pinksteren

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Zending /
Onderhoud orgels
m.m.v. de Cantorij

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op **zondag 26 mei** wordt in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1 in Middelburg, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Donderdag 09 mei

Hemelvaartsdag

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie / Pastoraat

Zondag 26 mei

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Dhr. J. Tollenaar
(Colijnsplaat)
Collecte Diaconie / Jeugdwerk

Er is deze zondag
een kindernevendienst

Zondag 12 mei

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Mevr. W. Grootenboer
Collecte Kerk / Binnenlands
diaconaat (landelijk)
m.m.v. accordeonensemble
Encore o.l.v.
Harry Schroevers



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.



De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar 1504, Rijksmuseum Amsterdam

Hoe gaat het met j^ou?

Pascal Handschin

Naast het feit dat er in de katholieke kerk maar ook daarbuiten zeven hoofdzonden bestaan, bestaat er in de christelijke traditie ook een ander zevental als tegenhanger.

De zeven werken van barmhartigheid. De inspiratie voor deze zeven werken vinden wij in Matteüs 25, vers 35 en 36. Deze zeven werken van barmhartigheid vormen de inspiratie en de motivatie voor een christelijk leven en voor het werk van de kerk als een verzameling van Christusvolgers. Ze zijn veelvuldig verwerkt in schilderijen en in literaire werken, het meest beroemde zevenluik hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De hongerigen spijzigen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven, dat zijn ze. En bij een van deze zeven ga ik even stilstaan: de gevangenen bezoeken. Persoonlijk heb ik geen ervaring met het verlenen van pastoraat aan gedetineerden, maar ik deel graag iets wat ik heb meegekregen van een collega die dit werk al heel lang doet. Zij vertelde dat zij zich nooit bezighoudt met kwesties rond schuld en onschuld. De schuld is bewezen door een rechtbank, daarom zit iemand vast. En zij hield zich ook niet bezig met de daad die een gedetineerde had gepleegd. Waar het haar om ging was dat zij de mens wilde opzoeken die gevangen zit. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is iets wat deze mens verdient.



Ik ben sinds 2017 werkzaam als Havenpastor in de haven van Vlissingen-Oost. In deze functie bezoek ik onder andere zeevarenden aan boord van hun schepen. Zeevarenden zijn geen gedetineerden maar ze zitten wel achter hoge en soms moeilijk te passeren hekken. En in mijn werk als scheepsbezoeker is er steeds weer iets dat terugkomt wat

mij enorm veel voldoening geeft. De mensen die ik opzoek zijn heel dankbaar.

Vooraf voor het feit dat ik al deze moeite op mij heb genomen zonder dat ik iets van de bemanning van een schip wil. Ik hóef er niet te zijn. Maar ik ben er wel omdat ik weet dat ieder mens behoefte kan hebben aan de vraag die aan hem of haar wordt gesteld: 'Hoe gaat het met jou, deze ochtend?'. Het is soms makkelijk om groepen van mensen samen te voegen en te behandelen alsof iedereen in deze groep hetzelfde is. En het is even makkelijk soms om precies die reden niet in contact te treden met iemand. Omdat er al aannames bestaan over deze persoon, of omdat wij deze groep gewoon niet goed kennen.

Ik heb als voorbeelden van groepen mensen gedetineerden en zeevarenden genoemd. Maar ik denk wel dat het zo is dat ieder mens behoort tot een bepaalde groep, ieder van ons heeft bepaalde kenmerken en eigenschappen. Soms kan het zijn dat deze eigenschappen en kenmerken hetzelfde effect hebben als een hek of een muur. Het is moeilijk of onmogelijk om toegang te krijgen naar de mens zelf. Een mens die zo uniek is als ik.

De gevangenen bezoeken. Laten we het beschouwen als een metafoor. De gevangenen bezoeken betekent dwars door alle hekken en muren heen te kijken en op zoek te gaan naar de medemens in de interacties die wij hebben. Dat kan met een vraag: 'Hoe gaat het met j^ou, deze ochtend?'. Als wij dan bereid zijn om oprecht te luisteren waarderen wij de ander als een medemens, als onze naaste.

Ook zo gebeurt barmhartigheid. Amen.

Van de pastores

We denken aan de Veertigdagentijd, de Stille Week en de paasmorgen terug als een goede tijd. De Veertigdagentijd kreeg structuur door de evangelielezingen in de vespers en de Jeremialezingen op de zondagen, ondersteund door de liturgische schikkingen. We hoorden over inkeer en hoop. Het was fijn dat het paaskruis op het podium stond, kaal in de Veertigdagentijd, gesierd met kleine symbolen in de Stille Week en volop bloeiend op paasmorgen. Palmzondag was extra feestelijk doordat de kinderen hun zelfgemaakte palmpasestokken lieten zien in een optocht door de kerk. 's Middags was er een prachtige cantatedienst, waarmee de Stille Week werd ingezet, we luisterden naar de cantate 'Membra Jesu nostri' van Buxtehude. De diensten in de Stille Week waren klein en ontroerend, we vierden samen het Heilig Avondmaal, de Cantorij zong op Goede Vrijdag over kruisiging en dood van Jezus en in de Paaswake werd de nieuwe Paaskaars in de kerk binnengebracht. Paasmorgen begon feestelijk met een paasantbijt. Paasmorgen was ook hoopvol, in een verhaal voor de kinderen en in het paasevangelie hoorden we, dat we mogen geloven in Opstanding, in Nieuw Leven. We willen iedereen bedanken voor alle inzet in deze weken. Op welke manier dan ook, met veel mensen samen hebben we dit mogelijk gemaakt.



We leven nu in de tijd na Pasen en in mei vieren we dan weer twee kerkelijke feesten die op Pasen volgen: Hemelvaart en Pinksteren. Voordat we dat doen zijn er de dagen van herdenken, 04 en 05 mei.

Onderstaand gedicht is geschreven door Bahar Azizi uit Den Haag. Zij was 18 jaar oud toen zij op 04 mei 2008 bij de herdenking op de Dam in Amsterdam het door haarzelf geschreven gedicht voorlas. Een gedicht dat zeker ook vandaag, met zovelen die dagelijks leven in en lijden aan oorlog, veel zeggingskracht heeft.

'Opdat wij niet vergeten'. Niet de mensen die leefden, leden en stierven tijdens WO II; niet de mensen die vandaag leven, lijden en sterven in een oorlog - waar ook ter wereld!

*Hartelijke groet van
Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn*

Een verrassende ontmoeting

De eerste week van april was ik een paar dagen in Keulen. We hadden geen strak programma, maar lieten ons door de stad verrassen. We gingen natuurlijk naar de Dom. Voor de trappen naar de Dom was een man bezig om heel veel vlaggen in te kleuren. Toen wij 's morgens even een praatje maakten en wat geld op de toen nog lege Nederlandse vlag gooiden (links op de foto), ging hij die gelijk inkleuren en vertelde ook graag in Amsterdam te komen. Hij maakte deze vlaggen om te pleiten voor vrede, in het hart rechtsonder staat zijn boodschap:

*'We may have different religions
Different languages
Different colored skin
But we all belong to one human race'*

Met een rood hart eronder.



Een verrassende ontmoeting was dat, alvast iets om over na te denken richting 04 en 05 mei: vrede kan er alleen zijn, als wij mensen elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Janny Blankenstijn



Meigedicht:

In mijn en ieder hart

*Nooit begreep ik
Je kwam nooit
Nooit terug*

*Als druppels water
Druppels bloed
Neerkomend op de
Bloemen
Onze bloemen
Ons leven*

*Verplichtend
Trots en dapper
Als een ridder ging je*

*Nooit begreep ik
Je kwam nooit
Nooit terug*

*In elke glimlach
Zie ik je terug
In elke traan
Zie ik je weggaan*

*Wij allen vrij
Als vliegende vogels*

*Niet vergeten
Nooit vergeten
In mijn en ieder hart*

*Vandaag
Denk ik aan jou
Net als gister vandaag was
En morgen vandaag wordt*

*Nu begrijp ik het
Je bent nooit weg geweest
Altijd hier
Altijd vrij*

*Wij allen vrij
Als vliegende vogels*

2008, Bahar Azizi

Studiedagen Nieuw Hydepark Doorn

In maart zijn de opleidingsdagen 2 weken achter elkaar geweest, dit in verband met de Stille Week en Pasen. Op 13 maart stond ik in de kapel van Nieuw Hydepark bij de doopvont met tegenover me twee doopouders. In de armen van de moeder lag een pop met een mooie witte doopjurk. Op de vraag naar de naam, die al verschillende keren was gesteld, kwam een steeds langer antwoord. Omdat zes mensen van de groep het dopen moesten oefenen, begonnen we met twee doopnamen voor de pop. Soms werd er één naam veranderd en bleef er één hetzelfde of er kwam een naam bij. Het dopen ging goed, de namen werden genoemd en het water stroomde rijkelijk over het hoofdje van de pop. Ik leerde: Alleen voornamen noemen en niet de achternaam!

Toen de pop na een aantal keren dopen, een jongen bleek te zijn geworden (hij was 'omge-

doopt') en zijn vader hem de naam Ibrahim gaf, plakte de moeder er nog een meisjesnaam aan vast en zo werd het al met al een vrolijke en vrome chaos rond de doopvont.

Vanavond (dinsdag 09 april) rijd ik weer naar Doorn. Woensdag 10 april zal het Avondmaal worden geoefend. De woorden heb ik als 'stem' van collega Janny Blankenstijn al uit mogen spreken terwijl Janny het kruisbrood brak en de wijn in de beker schonk tijdens de dienst op Witte Donderdag. Dat was een bijzondere ervaring om dit samen te mogen doen.

Wilja Grootenboer

Bij de diensten

Zondag 05 mei hoopt onze oud-predikant Hendrik Betting uit Stadskanaal voor te gaan.

Donderdag 09 mei is het Hemelvaart. Er is dan een ochtendgebed, waarin we het verhaal lezen waarin Jezus uit het zicht van de leerlingen verdwijnt, hemelwaarts stijgt hij op. Wat kan dat verhaal ons zeggen? Gaat het over (Goddelijke) aan- en afwezigheid? Of meer over waarneming van mensen, wat wij zien/wat wij ervaren van het heilige, van God? Of wijst het ons er misschien op dat ook wij mogen uitstijgen boven het vaste stramien, waarin deze wereld vol algoritmes en paradigma's ons wil vastzetten?

Zondag 12 mei zal pastor Wilja Grootenboer voor- gaan. Kerkelijk draagt deze zondag tussen Hemel- vaart en Pinksteren de naam Wezenzondag én het is op de 'gewone' kalender ook Moederdag. We lezen het verhaal uit 1 Koningen 3 over twee moeders die bij Koning Salomo komen. Een bijzondere geschie- denis over moeder- en koningschap.

Het accordeonensemble Encore o.l.v. Harry Schroe- vers zal meewerken aan de dienst en verschillende liederen mee begeleiden.



19 mei is het Pinksteren. We lezen uit het Eerste Testament uit Genesis 11 het verhaal over de toren- bouw van Babel. Over de spraakverwarring die daar ontstond. En we lezen het pinksterverhaal uit Han- delingen 2. De Geest wordt uitgestort met tekenen van wind en vuur. In de Dom van Keulen zag ik het uitgebeeld op een raam, op de hoofden van de aan- wezigen zie je een vlammetje zitten.

De Cantorij werkt mee aan deze dienst en we zullen, als het lukt, iets ervaren van Handelingen 2 vers 11b, waar allerlei buitenlanders die naar Jeruzalem zijn gekomen, zeggen: "Wij allen horen hen (de leer- lingen van Jezus) in onze eigen taal spreken over Gods grote daden".

26 mei gaat dhr. J. Tollenaar uit Colijnsplaat voor. In deze dienst zal er een kindervevendienst georga- niseerd worden.

Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer

Cantorij werkt mee aan de pinksterdienst op 19 mei



Er wordt al weer intensief gerepeteerd voor de viering van Pinksteren. In overleg met Janny Blankenstijn en Jos Vogel zijn passende liederen geselecteerd en uitgewerkt in koorpartijen en MP3- bestanden om ook thuis te kunnen oefenen. Het liedboek heeft echt prachtige liederen voor Pink- steren, zowel oud als nieuw. Er is ruim voldoende aandacht voor bekende liederen maar er zit ook wat nieuws bij, zodat de Cantorij ook haar rol kan pakken in het vergroten van de bekendheid met de liederen. Maar vooral: het wordt een échte, feestel- ijke pinksterviering ook in muzikaal opzicht! Heb je zin om je aan te sluiten bij de Cantorij? Je bent van harte welkom! Wij repeteren op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur in de Sint Jacobskerk. Neem maar contact op met Willy Hesselink: hageha@zeelandnet.nl

Evensong



Op zondag 05 mei, de dag waarop in Nederland uitge- breid wordt stilgestaan bij de betekenis van vrede en vrijheid, verzorgen de Evensingers o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van den Driest om 17.00 uur een feestelijke

Evensong in de Sint Jacobskerk.

Bevrijdingsdag wordt dit jaar uitgebreid gevierd in de kerk. In de ochtend is er om 10.00 uur een oecu- menische gebedsviering, om 12.00 uur vindt de jaarlijkse Van Randwijklezing plaats en de afsluiting van deze feestdag is de Evensong met als thema 'Over liefde gesproken...'

In Memoriam



De psalm van deze viering is Psalm 33, een danklied over hoe recht en gerechtigheid de instrumenten zijn om een samenleving staande te houden en dat machtsvertoon juist ontwrichtend werkt: *'Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.'*

De lezingen tijdens de Evensong zijn uit Jesaja 45 en Johannes 15. De schepping kent haar eigen orde en wij mogen daarin leven. Maar wij veroorzaken helaas telkens weer chaos door onze onwetendheid, onachtzaamheid, liefdeloosheid, heb- en vernielzucht. Als wij ons met liefde wijden aan onze medemensen en de natuur, dan kunnen vrede en leefbaarheid weerkeren.

Het Anthem van deze zondag sluit heel mooi aan op deze gedachte: 'There's a wideness in God's mercy', van Maurice Bevan.

Aan deze viering werken verder mee: ds. Gerrit Ruitenburg, voorganger en Jos Vogel, organist.

Gertruud Smit

Overpeinzing



*Berusten is: je lot in je handen nemen,
er lang naar kijken
en dan diep zuchten.*

*Aanvaarden is: je lot in je handen nemen,
je vingers eromheen vouwen
en verder gaan.*

Uit: 'Midden in het leven'
Kees en Margriet van der Kooi

Jan Pieter Blokland

*01 februari 1935 - †01 maart 2024



Zaterdag 09 maart waren we in de Sint Jacobskerk om afscheid te nemen van Jan Piet Blokland. Vrijdag 01 maart overleed hij in Scheldehof; 89 jaar oud. Zoon Bas vertelt over het leven van zijn vader, dat zware tijden heeft

gekend - en over zijn liefde voor het water en het varen! Als Jan Piet 5 jaar is, verongelukt zijn vader tijdens zijn werk als petroleumverkoper op het water. Zijn moeder blijft achter met drie kinderen. Later zal ze hertrouwen. Na de lagere school gaat hij werken op een sleepboot. Op zijn 18e monstert hij aan als lichtmatroos op een zeeschip. In 1956 gaat hij naar de Zeevaartschool en haalt zijn diploma voor stuurman. Nog geen jaar later wordt hij 1e stuurman en binnen vier jaar tijd, in 1963 is hij kapitein op het M.S. Driebergen. Jan Piet trouwt met Janny Hofman, die twee zonen heeft: Bas en Peter. Hij zorgt voor hen als een échte vader. Na een huwelijk van 47 jaar overlijdt zijn vrouw Janny in oktober 2013 na een periode van ziekte en zorgen. Jan Piet is niet echt kerkelijk opgevoed, maar gaat met zijn vrouw mee naar de kerk en komt tot geloof. Psalm 91 is erg belangrijk voor hem: een lied over geloofsvertrouwen. Zijn kleindochter Lisa geeft hierover een mooi getuigenis. God is er voor je in je leven, als een échte Vriend. Hij begrijpt je zonder woorden en schenkt liefde die niet ophoudt bij de grens van het leven. Wij mogen geloven dat Jan Piet Blokland, na een zware periode van ongelukken en pech, van niet meer thuis kunnen wonen en verzorgd moeten worden, nu mag wonen bij God - waar het goed toeven is! Mag dit geloof voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost zijn in het moeten missen van hun geliefde (schoon)vader, opa en overgrootvader.

Wilja Grootenboer

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Bijbelkring

Woensdag 15 mei - dus deze keer wéér niet op de laatste woensdag van de maand - hopen we elkaar te ontmoeten in 't Speelhuus. We beginnen om 16.15 uur.

Zondag 19 mei is het Pinksteren, dus we zullen met elkaar in gesprek gaan over de Heilige Geest. Er is het verhaal uit Handelingen 2 met windvlaag en vuurtongen. In het evangelie van Johannes wordt de Heilige Geest vaak pleitbezorger genoemd, wat 'helper' of 'trooster' betekent. Welke rol speelt de Heilige Geest in ons geloof? Voelen we ons gesterkt, getroost of aangevuurd en hoe werkt dat dan door in ons leven? We lezen Galaten 5 over de vruchten van de Geest.

De flatbewoners van Ter Reede krijgen in de week voor de Bijbelkring nog een uitnodiging in hun brievenbus. Ook mensen van buiten Ter Reede zijn van harte welkom!

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 21 mei is er weer Zingkring. De zondag ervoor, 19 mei hebben we in de kerken Pinksteren gevierd, dus we zullen zeker het verhaal van Pinksteren horen en liederen zingen over het pinksterfeest en de Heilige Geest. We zullen duimen dat dit keer de lucifers het doen om de kaars aan te steken. Als de kaars brandt, is dit het teken dat we stil worden en gaan beginnen. Maar misschien brengt een trouwe bezoeker haar aansteker wel mee. Nadat ze me met een niet werkend luciferdoosje had zien tobben, hielp ze me een week later bij de Bijbelkring uit (of zo u wilt in) de brand, toen ze uit haar tas een gasaansteker tevoorschijn toverde; zo kon ik met telkens één druk op de knop alle zeven kaarsjes aansteken: bij ieder kruiswoord één! We hopen deze keer met bewoners van de Vondellaan en de Koudekerkseweg en alle vrijwilligers enthousiast en vol vuur met elkaar te zingen!

Wilja Grootenboer

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter

Na Pasen zijn we nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. De dag dat de discipelen de opdracht kregen om Gods boodschap onder de mensen te verspreiden.



Er staan weer een aantal mooie activiteiten te gebeuren, bijvoorbeeld de gemeentemiddag. Maar eerst wil ik nog even terugkijken naar een activiteit die eind februari plaatsvond. Dat was een reanimatiecursus, gegeven door o.a. Jeroen Castel. Er waren drie avonden gepland en deze waren alle drie goed gevuld.

Zelf was ik de laatste avond aanwezig en ik heb een hoop geleerd. Vooral ook en niet onbelangrijk, de werking van het AED-apparaat. Ik weet nu hoe ik hier mee om moet gaan in noodgevallen. Goed dat deze cursus aangeboden werd.

Op zondag 05 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Het thema dit jaar is: 'Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid'. We vieren dat we bijna 80 jaar in vrijheid mogen leven. Ik hoop van harte dat dat ook nog heel lang zo mag blijven. We zien allemaal wat er in de wereld gebeurt en dat geeft niet altijd een goed gevoel, althans bij mij niet. Laten we bidden dat de agressieve machthebbers tot inzicht komen dat de weg die ze inslaan een heilloze weg is met alleen maar verliezers. De jaarlijkse Van Randwijklezing op 05 mei is een uurtje opgeschoven zodat wij eerst rustig onze eigen kerkdienst kunnen houden. In het vorige kerkblad heeft er al een vooraankondiging gestaan van de gemeentemiddag die we willen houden op zaterdagmiddag 25 mei. Het programma ziet er mooi uit en ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn.

Ik wens u weer een goede tijd toe.

*Vriendelijke groeten,
Marianne Kloosterboer*



Gemeentedag zaterdag 25 mei

In plaats van een gemeenteavond organiseert de kerkenraad dit keer een gemeentemiddag. Een gemeentevergadering en ontmoetingsdag voor alle gemeenteleden en iedereen die zich betrokken voelt bij de Sint Jacobskerk.

Programma

12.00 uur: **Gezamenlijke lunch** (voor soep en drinken wordt gezorgd en verder vragen we iedereen om zelf iets te eten mee te nemen om samen te delen (een paar belegde broodjes, hartige taart of een paar krentenbollen, vooral niet meer dan u zelf op kunt!).

12.45 uur: **Gemeentevergadering.**
Informatie van de kerkenraad en gelegenheid tot het stellen van vragen.

13.45 uur: **Pauze.**

14.00 uur: **Muziek en zang onder leiding van Dr. Hanna Rijken.**
Hanna Rijken is universitair docent, theoloog en musicus, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan het conservatorium in Rotterdam.



Waarom is samen zingen zo belangrijk?

 Theologische vraag van de dag

Hanna was als redactielid betrokken bij de samenstelling van het liedboek. Deze middag neemt ze ons mee naar de rijke wereld van de Psalmen en Engelse Hymnen. Ze vertelt over de achtergrond van liederen en laat ons zingen!

15.45 uur: **Afsluiting met vesper.**

16.00 uur: **Informeel samenzijn** met een kopje koffie of een ander drankje.

Zaterdag 25 mei van 12.00 tot 16.30 uur in de Sint Jacobskerk

Anneloes Steglich

College van kerkrentmeesters

Appostel

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.

Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.

Over enige tijd leest u in de app onder andere nieuwsberichten van onze gemeente.

U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Maak kennis met Appostel

Al uw kerkzaken digitaal

Doneren, collecteren, informeren en meer!

Altijd en overal betrokken bij uw kerkelijke gemeente

Meer info? Appostel.nl

appostel

Beschikbaar vanaf medio juni 2020

Google Play

Available on the App Store

Ontworpen met de SCC Kennis app



Kerk- en werkgroepen

Klimaatgerechtigheid deel 2



Zondag 10 maart hebben we na de dienst met een klein groepje doorgepraat over gezamenlijke acties die we als kerk kunnen ondernemen om onze omgeving leefbaar te houden. We doen al het één en ander, maar wat kunnen we nog meer doen? Hoe houden we elkaar scherp? Hoe motiveren we elkaar?

Er kwamen een aantal punten naar voren die we met u willen delen:

- **Op 23 maart was er de zwerfafvalmarathon-estafette in alle wijken van Vlissingen.**

Omdat de tijd te kort was voor een oproep in Kerk in-Druk, hebben we het u laten weten via de zondagsbrief. Het was een mooie actie en er is veel vuil verzameld! Volgend jaar zullen we u er eerder over informeren, maar u kunt er ook alles over vinden op de website van de gemeente Vlissingen, www.vlissingen.nl/zwerfafval-marathon-vlissingen

- **Jaarlijkse Natuurwerkdagen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland**

Maak kennis met de natuur door groen vrijwilligerswerk op de Natuurwerkdagen! Doe je op vrijdag 01 en zaterdag 02 november 2024 ook mee? Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor alle informatie.

- **Jaarlijkse opruimactie stranden Vlissingen**

Doe mee met de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee. Vorig jaar vond deze actie plaats in augustus. U kunt uzelf aanmelden bij www.beachcleanuptour.nl of te zijner tijd via de website van de gemeente Vlissingen, www.vlissingen.nl/opruimactie-stranden-vlissingen

- **Afval rond de kerk**

We hebben het even gehad over een actie 'Opruimen zwerfafval rond de kerk'. Dat zou met een groepje kunnen, maar dan is het op één of twee dagen in het jaar 'netjes' rond de kerk. Iemand gaf de tip om zelf/persoonlijk alert te zijn en zwerfafval onmiddellijk op te ruimen. Doet u mee?

- **Bezoek biologische boerderij**

06 juli rond 13.30 uur zijn we welkom op biologisch boerenbedrijf De Boer van Middelburg aan de Abeelseweg. We mogen rondkijken, krijgen uitleg en er zijn biologische producten te koop. Heeft u interesse, noteer dan vast de datum. Meer info over programma, aantal deelnemers en dergelijke volgt in het juninummer van Kerk in-Druk.

Werkgroep Groene Kerk

Verenigingen



Op dinsdagmiddag 14 mei a.s. is de volgende bijeenkomst van de PCOB-afdeling Souburg-Ritthem en omstreken

in de Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2, aanvang 14.00 uur.

In deze bijeenkomst zal dhr. Bram Silkens, archeoloog bij de Walcherse Archeologische Dienst (WAD), een lezing houden over Fort Rammekens, een Habsburgse vesting aan de Schelde.

Fort Rammekens, een oud zeefort, was een van de eerste moderne vestingen met bastions in Nederland.

Het fort beschermde de toegang tot de haven van Middelburg, maar ook tot de rivier de Schelde als poort tot Vlaanderen en Brabant. Staatsbosbeheer is sinds 1972 de eigenaar van het fort.

Deze boeiende lezing met daarbij veel foto's van de geschiedenis van het fort wordt van harte aanbevolen voor ieder die belangstelling heeft voor geschiedenis en archeologie.

Wij als bestuur hopen op een hoge opkomst voor deze bijeenkomst!

Met hartelijke groeten,

*Namens de PCOB Souburg-Ritthem en omstreken,
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest (secr.)*

In gesprek met Hans Sinke

Hans Sinke is al jaren de man die bij de kerk betrokken is als architect, adviseur en bouwkundige en daarnaast als lid van de Protestantse Gemeente. Hij kent de kerk dus van binnen en van buiten. Wij vroegen hem:

Hoe kijk jij naar de kerk en dan met name als 'het monument'?

Ik ben vanuit mijn vak een monumentenman. Monumenten zijn een stuk van onze geschiedenis, van onze roots, van wat onze samenleving en daarmee onszelf gemaakt heeft. We zijn er trots op en blij dat we een mooi gebouw hebben maar wat mij betreft kunnen we ook zittend op een hooibaal kerk zijn, zoals in de tijd van de hagenpreken. De gemeenschap is toch het belangrijkste, de saamhorigheid.

Ik ken het gebouw goed, het voelt als 'thuis', ik draag het monument een warm hart toe en ik zet mij er graag voor in om het aan volgende generaties over te kunnen dragen.

Denk je dat we het monument kunnen blijven financieren zodat we het ook als kerkgebouw waar nog gekerkt wordt kunnen overdragen?

Zolang de kerkgemeenschap in voldoende omvang blijft bestaan, gelukkig zien we de laatste tijd weer nieuwe gezichten en wat groei, dan denk ik dat we het gebouw als kerk kunnen blijven gebruiken maar niet als enige gebruiker. Daar wordt het onbetaalbaar voor. Wat mij betreft kunnen we het gebouw delen met andere kerkgenootschappen maar of dat voldoende financiën oplevert is de vraag. Ook concerten, symposia, lezingen e.d. zullen noodzakelijk zijn om de lasten te kunnen dragen.

Heeft de Sint Jacobskerk iets speciaals als gebouw?

De kerk is voor mij onderscheidend door zijn menselijke maat, het voelt bijna als een huiskamer maar kan toch heel veel mensen ontvangen. Daarnaast heeft het een hele goede akoestiek. Er zijn natuurlijk in Zeeland meer imposante gebouwen maar weinig vergelijkbaar met onze kerk. Zo wordt het ook door de gebruikers van verschillende evenementen beoordeeld naast de waardering voor de gastvrijheid van de vrijwilligers van de Evenementencommissie.



Is dit oude monument een lust of een last voor de Protestantse Gemeente?

Het is een fantastisch gebouw maar er gaat wel een flink deel van het financieel budget in op, wat niet voor andere zaken gebruikt kan worden. In die zin kan het dan een te grote last worden voor een te kleine gemeenschap. Er worden dan ook vanuit het college van kerkrentmeesters veel opties onderzocht van wat je in de toekomst kan en moet doen met dit eigendom. Wanneer een andere instantie de eigenaar zou zijn en wij maken er gebruik van, is het dan nog je 'eigen' kerk? Een huurwoning voelt toch ook als 'jouw huis'? Gelukkig krijgen we een mooie bijdrage vanuit de evenementen en ontvangen we wat subsidies, daarnaast hebben we de laatste jaren meerdere kerken en pastorieën verkocht dus er is nog enige financiële armslag.

Zou er wat jou betreft nog wat moeten worden aangepast in de inrichting van de kerk?

Ik zou graag zien dat we dichter en meer rond het liturgisch centrum zouden zitten, in een kringvorm. Ik realiseer mij dat niet iedereen dat zo voelt maar het zou meer verbondenheid geven, nu zie ik vooral veel ruggen.

Wat inspireert jou als lid van het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad?

Ik kom uit een goed gereformeerd gezin. Mijn vader was bijna zijn hele leven ouderling, jarenlang leidde hij de zondagsschool, we werden vrij strikt opgevoed maar wel in vrijheid. Wij als kinderen mochten zelf kiezen, werden vrijgelaten in onze keus. Zo heb ik nooit de behoefte gevoeld om afstand van het kerkelijk leven te nemen. In mijn studententijd was het allemaal wel minder maar de betrokkenheid bleef.

Ook mijn vrouw was opgegroeid in een vergelijkbaar gezin en beiden voelden wij dat het goed was om actief aan de gemeenschap deel te nemen, je bijdrage te leveren en zo je eigen betrokkenheid te vergroten. Toen ik werd gevraagd om, ook vanuit mijn beroepsmatige deskundigheid, als ouderling-kerkrentmeester tot het college toe te treden was het niet moeilijk om daar ja op te zeggen. Ik ervaar het ook als waardevol voor het gemeenschapsgevoel om me actief in te zetten. Ik ben eigenlijk niet zo'n liefhebber van vergaderen maar bij het college viel dat alles mee. Het gaat met een lach en een kwinkslag, zakelijk vergaderen in een goede onderlinge verstandhouding, heel plezierig. Het is gewoon fijn vergaderen op die manier, hopelijk gaat het ons weer lukken om een nieuwe voorzitter te vinden.

Er komen jaarlijks duizenden toeristen de kerk bezoeken. Wat zou hen trekken?

Zelf doe ik dat ook altijd, vooral kleine dorpskerkjes zijn heel interessant. Hoe het centrum van zo'n gemeenschap is geweest, of er nog wat leeft. Het is ook een vorm van verstillings. Met mijn vrouw liep ik in Frankrijk een klein kerkje binnen waar tegelijkertijd nog een echtpaar binnen kwam.

De man begon daar te zingen, heel bijzonder, dat soort belevenissen heb ik vaker bij dergelijke bezoeken.

Was dat het mooiste kerkje wat je ooit bezocht?

Waar ik bijzondere herinneringen aan heb is een bezoek aan de streek van Blacquièrre in Frankrijk, op zoek naar de familieroots van mijn vrouw. Daar konden we een klein witgepleisterd, heel verstillend en sober kerkje bezoeken. De sfeer was heel ingetogen, absoluut geen overbodige opsmuk, heel bijzonder ten opzichte van mijn beroepsmatige achtergrond: de grote imposante kerken die bouwkundig interessant zijn. Zo'n klein kerkje spreekt mij in mijn hart veel meer aan. Natuurlijk is een kathedraal als die van Reims fantastisch maar daar kijk ik anders naar. Al die kunst die je daar ziet. Maar als ik vanuit geloofsovertuiging kijk, dan denk ik: waar heb je het voor gedaan? Ter meerdere eer en glorie van de abt of de bisschop? Het is mooi en knap gemaakt maar het raakt mij minder in mijn hart. Dan voelt de Sint Jacobskerk veel meer als de menselijke maat, een huiskamer, het 'huis van de Heer'.

Collecten en giften



Collecten van de diaconie

03-03 t/m 24-03-2024	
50% KIA 50% diaconie	€ 848,64
31-03-2024	
Paascollecte KIA	€ 822,53
28-03-2024	
Avondmaal Witte Donderdag	€ 164,00

Collecteopbrengsten maart 2024

Zending	€ 236,95
Evensong	€ 180,82
Onderhoud orgels	€ 194,15
Onderhoud gebouwen	€ 212,10
Missionair werk in Nederland	€ 228,90
Cantatedienst	€ 1.265,17
Kerk	€ 321,00

Bloemenfonds

De inhoud van de kist voor het bloemenfonds over de maand maart was dankzij enige zeer genereuze giften € 112,90. De lijn naar boven is weer ingezet!

Alle gevers hartelijk dank.



Welkom in De Herberg!

De inrichting van De Herberg verandert

De benedenverdieping van De Herberg is ingericht als een soort huiskamer van de kerk, met een bank en een paar fauteuils en een lange (eet)tafel. In de praktijk blijkt dat bezoekers liever wat hoger zitten en dat er aan tafel niet altijd genoeg plaats is voor iedereen. Daarom wordt de inrichting aangepast en maakt het lage zitje plaats voor twee tafeltjes met daaromheen stoelen. Op die manier is er ook een vaste plek voor de puzzel, die nu steeds verhuisd moet worden! Voorlopig is het een proefopstelling en kijken we de komende maanden hoe de nieuwe inrichting bevalt! Kom vooral eens kijken!

Bingo op de derde donderdag

Donderdagmiddag 23 mei kunt u vanaf 13.30 uur weer Bingo spelen in De Herberg. Een gezellige middag waarbij bovendien leuke prijsjes te winnen zijn. Informatie dhr. Gerrit Langeraar.

Lunchbijeenkomst



Op donderdag 30 mei lunchbijeenkomst met als thema 'Vaders'. In april stonden moeders centraal bij de lunch, dit keer richten wij onze aandacht op vaders.

Vaders in bijbelverhalen, onze eigen vaders en de vaders in ons midden. Het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon nemen we als uitgangspunt voor het gesprek.

Tijd: 11.00 - 13.00 uur

Plaats: De Herberg

Films om over door te praten

Donderdag 16 mei, 14.00 uur en 19.30 uur

De Herberg, Branderijstraat



In mei haken we met de film aan bij de vele manieren hoe op tv en in de media aandacht wordt besteed aan vrede, vrijheid en gerechtigheid, naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog. God on Trial is een Britse televisiefilm uit 2008 met een heel bijzondere invalshoek.

'Heeft God het heilige verbond met het Joodse volk verbroken?', zo luidt de aanklacht in 'God on Trial'. Joodse gevangenen in een barak in Auschwitz voeren een strafzaak tegen God op de avond voor de executie van de helft van de aanwezigen. Is het een beproeving? Een brandoffer (holocaust)? Of heeft God contractbreuk gepleegd en een nieuw verbond gesloten, met de nazi's? Tijdens deze rechtszaak komen onder andere het theodiceevraagstuk (paradox tussen Gods almacht en het bestaan van het kwaad) en achtergrondverhalen van verschillende personages naar voren.

Gertruud Smit

Hemelvaartswandeling in het labyrint, Park Toorenvliedt, Middelburg



Wat?

Samen genieten van de natuur met momenten van bezinning in het labyrint en tijdens de wandeling door het park.

Labyrintwandeling

We beginnen om 12.00 uur met de labyrintwandeling. Tot 2021 waren de paadjes van het labyrint afgezet met buxushaagjes, maar die zijn opgegeten door de buxusmot. Nu lopen we over een schelpenpad ongeveer 300 stappen vanaf het begin in het westen, over het bochtige pad, naar het midden en dan naar het oosten. Dat is symbolisch voor het nieuwe: de kant waar de zon opkomt. Een labyrint is geen doolhof, daar moet je afslagen kiezen en kun je verdwalen, een labyrint wijst je de juiste weg. Het staat symbool voor het leven en heeft windingen en nieuwe uitzichten. Labyrinten vind je over heel de wereld: een weg naar een plek waar je tot jezelf kan komen, om daarna weer frank en vrij naar de buitenwereld te stappen.

Lunch (wordt voor gezorgd)

Wandeling door Park Toorenvliedt, met bunkers, bomen en gedichten.

Wanneer?

Op **Hemelvaartsdag 09 mei, 12.00 uur - 14.00 uur**. Na het ochtendgebed en de koffie gaan we samen vanuit de Sint Jacobskerk naar Park Toorenvliedt in Middelburg. Wie wil fietsen kan fietsen, en er is ook vervoer met de auto.

Opgeven

Om te weten hoeveel lunchpakketjes er nodig zijn, vragen we u om zich op te geven bij Anneloes Steglich. Graag uiterlijk **maandag 06 mei**. Wilt u daarbij ook aangeven als u mee wilt rijden met een auto, dan regelen we dat. Graag ook opgeven als u met de auto wilt gaan en passagiers mee kunt nemen.

Toegankelijkheid voor rolstoelen

De schelpenpaadjes van het labyrint zijn te smal voor een rolstoel, Park Toorenvliedt is rolstoel-toegankelijk.

Activiteiten in De Herberg mei

Dag	Tijd	Activiteit	Contactpersoon
elke maandag	13.30 - 16.00 uur	Digiwijzercafé	Lia Borgs 06 30 29 58 85
di, do, vrij, zat	13.30 - 16.30 uur	Open huis	De Herberg 0118 41 25 18
elke woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke 06 38 53 16 27 en Margot Brasser
elke vrijdag	09.30 - 12.00 uur	Kerkkantoor	0118 41 25 18
donderdag 16 mei	13.30 en om 19.00 uur	Film om over door te praten	Gertruud Smit 06 10 80 10 47
donderdag 23 mei	13.30 -16.00 uur	Bingo	Gerrit Langeraar
donderdag 30 mei	11.00 -13.00 uur	Lunchbijeenkomst	Sonja Vreeke en Anneloes Steglich 06 27 07 36 57

Algemeen



OPA

Vrijdag 10 mei van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 11 mei van 09.00 tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein aan de Gildeweg voor uw papier. De volgende inzameling is op 07/08 juni. Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die we kregen voor ons 60-jarig huwelijk.

Jos en Christien Bertijn

Een bloemetje en uw aandacht worden zeer op prijs gesteld. Mijn hartelijke dank daarvoor.

M.P. Koole

Vlissingen Maritiem



Vrijdag 31 mei

Aanvang 20.00 uur
Marinierskapel der Koninklijke Marine

Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop: sintjacobskerk.nl/agenda.html

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen en kaart i.v.m. Adri zijn operatie, die wij mochten ontvangen. Groeten

Adri en Nel Hoefkens

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen en het medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve vrouw Lien. Het is mij en mijn kinderen tot steun geweest.

Rien van der Linde

Evenementen



Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

Zondag 05 mei

Aanvang 12.00 uur
Bevrijdingsfestival 2024:
Van Randwijklezing door mevrouw Kathleen Ferrier

Vrijdag 24 mei

Aanvang 20.00 uur
Vlijt en Volharding:
Jubileumconcert Albert John Vervorst



VAN RANDWIJK LEZING
KATHLEEN FERRIER

ZONDAG 5 MEI 2024
SINT JACOBSKERK TE VLISSINGEN
12.00 - 13.00
BEVRIJDINGSFESTIVALZEELAND.NL

BEVRIJDINGS
FESTIVAL
Zeeland

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen,
Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl, Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse
Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze
gemeente ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal per
jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden
gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad?
Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12
heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen.
Tel. 0118 47 00 92.

Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen.
Tel. 0118 41 91 82.

Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.

Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, Gravestraat 13a,
4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben, Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl,
info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in
Vlissingen, dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het
College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente
te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen)
Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de
ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing
en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen
09.30 en 12.00 uur.

E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl