



**Protestantse Gemeente te
Vlissingen**

Orde van Dienst voor zondag 19 maart 2023

Vierde zondag van de Veertigdagen
zondag Laetare ('Verheug u met Jeruzalem', Psalm 122)



Voorganger : Ds. C. Kors, Middelburg
Ouderling van dienst : Mariëlle Noordam
Organist : Jos Vogel
Lector : Jos de Buck

Muziek: Psalm 122

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Verstilling

- de gemeente gaat staan -

Bemoediging

V: Het licht van Gods ogen gaat over ons op
de zon van zijn vrede als een nieuwe dag

G: Zijn liefde omgeeft ons als een mantel

V: Blijf ons zien, God, houd uw oog op ons
en betrek ons in uw toekomst.

G: Amen

Zingen: Lied 295

- de gemeente gaat zitten -

Kyriegebed

Na 'zo bidden en zingen wij': **Lied 301a**

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer is met u!

G: Ook met u is de Heer!

Gezongen gebed bij het openen van de Schrift

Na 'zo bidden en zingen wij': **Lied 333**

Lezing: Psalm 1 (door de lector)

Zingen: Lied 992

Lezing: Markus 8 vers 22-26 (door de lector)

Zingen: Lied 534

Aandacht voor de liturgische bloemschikking

Overdenking

Zingen: Lied 839

DIENST VAN HET ANTWOORD

Presentatie ZWO

Wat betekent de kliederkerk voor Chantal?

“Het mooie van kliederkerk is dat iedereen welkom is. Je hoeft niet bij een kerk te horen om te komen. Mensen krijgen op een laagdrempelige manier de betekenis van een Bijbelverhaal mee. Je kunt jong én oud erbij betrekken en samen dingen doen.

Zelfs opa's en oma's doen mee en kinderen nodigen vriendjes of vriendinnetjes uit voor de viering. Of je nu wel of niet gelooft, iedereen kan er iets uithalen wat voor hem of haar belangrijk is!”

Inzameling van de gaven

Collectes: 1^e Diaconie / 40 dagenactie KIA (50% / 50%)

2^e Pastoraat

Dank- en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Na 'zo bidden en zingen wij: **Lied 367k**

- *de gemeente gaat staan* -

Slotlied: Lied 695

Wegzending en Zegen

De zegen wordt beantwoord met een gezongen 'amen'



Muziek: 'O Lamm Gottes, unschuldig' - Johann Sebastian Bach

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Mededelingen

Vespers in de Veertigdagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd is er op de woensdagen 22 en 29 maart een vesper in de Sint Jacobskerk. De vespers beginnen om **16.00 uur** en duren ongeveer een half uur. U bent van harte welkom!

Paasgroetenactie

Vandaag en volgende week zondag, 26 maart, liggen er weer kaarten in de kerk, die u met een groet kunt sturen naar gedefinieerden in het buitenland. De adressen die daarbij worden verstrekt, zijn zorgvuldig geselecteerd door Amnesty International. Door mee te doen, laat u deze mensen weten dat ze niet worden vergeten en geeft u hun kracht om vol te houden. Pasen is het feest van de hoop en een klein teken van hoop kan voor hen het verschil maken. Hannie Suurmond

Boeken inzamelen.

De zondagen in maart kunnen nog boeken worden ingeleverd. Bij binnenkomst in de kerk is daarvoor ruimte in één van de nissen aan de rechterkant. Meer informatie in Kerk in-Druk van deze maand. ZWO-werkgroep.

Medewerking Cantorij

De leden van Cantorij van de Protestantse Gemeente Vlissingen, o.l.v. Gertruud Smit, verlenen in de Goede Week tweemaal actief hun muzikale medewerking.

Op zondag 2 april – Palmpasen - ondersteunen zij de liturgie met onder andere een processie en liturgische voor-, koor- en samenzang.

Op donderdag 6 april – Witte Donderdag - verzorgen zij samen met de voorganger de liturgische onderdelen van het avondmaal met het oratorium: Als de graankorrel sterft. Rein van der Kluit vereent als organist deze viering.

Vluchtelingencrisis

Maandag 27 maart 19.30 uur 'Wat doen we met de Vluchtelingencrisis?'

Hoe verhouden wij ons ten opzichte van de enorme vluchtelingenproblematiek wereldwijd en hoe vinden we een oplossing voor de instroom van vluchtelingen in Nederland? Het is een item dat niet alleen in de politiek hoog op de agenda staat maar ook aandacht heeft in de kerken.

Als christenen worden we uitgedaagd gastvrij te zijn voor vreemdelingen, maar wat betekent dat in de praktijk? Op maandag 27 maart is Karel Jungheim te gast in De herberg. Hij is specialist vluchtelingen en migranten bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

Datum: Maandag 27 maart 19.30 -21.30 uur

Plaats: De Herberg, Branderijstraat 3 Vlissingen

Aanmelden: voor 20 maart bij Anneloes Steglich scriba@pkn-vlissingen.nl

Paasontbijt

Een oude traditie nieuw even inblazen, dat is spannend en leuk tegelijk! De diaconie gaat dit jaar weer een Paasontbijt organiseren op eerste Paasdag. Aanvang: 08:30 uur en vergeet niet om uw bloemen voor het bloeiende kruis mee te brengen naar het paasontbijt.

In de zondagsbrief treft u een strook aan om u aan te melden voor het paasontbijt.

Per e-mail kan u zich ook aanmelden via gj.smit56@gmail.com met de vermelding Paasontbijt, uw naam, het aantal deelnemers en eventuele dieet-wensen (glutenvrij, zoutarm e.d.).

Wij nodigen u van harte uit aan het Paasontbijt.

= = = = = antwoordstrook Paasontbijt = = = = =

Ik neem / wij nemen graag deel aan het Paasontbijt op zondag
9 april, 08:30 uur.

Naam:

Aantal deelnemers: _____

Eventuele dieetwensen (glutenvrij, zoutarm):

U kunt dit antwoordstrookje inleveren in de bus in de kerk of in
de brievenbus van het kerkkantoor.