



**Protestantse Gemeente te
Vlissingen**

Orde van Dienst voor zondag 22 januari

Week van gebed voor eenheid

Oecumenische Viering in de St. Jacobskerk

'Doe goed, zoek recht'

Voorgangers : pastor Ria Mangnus en
ds. Wout Alserda
Ouderling van dienst : Hans Sinke
Organist : Jos Vogel
m.m.v. : Marjo Schillings, zang

Welkom en mededelingen

Zang door Marjo Schillings

('Kleinst denkbare bron', Oosterhuis/Oomen)

Inleiding op de dienst

- de gemeente gaat staan -

Zingen: 'Heel de aarde jubelt en juicht' (Liedboek nr. 67a)

Coupletten solo, refrein allen

- de gemeente gaat zitten -

Kyrië

V: Zusters en broeders : we worden uitgenodigd om onze zonden te belijden met de woorden van de profeet Jesaja:

En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven.

**A: Vergeef ons Heer. Mogen we recht zoeken.
En goed doen.**

V: Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwe maan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

**A: Vergeef ons Heer. Mogen we recht zoeken.
En goed doen.**

V: Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie

handen kleeft bloed.

**A: Vergeef ons Heer. Mogen we recht zoeken.
En goed doen.**

V: Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

A: U die ons gereinigd hebt in het levende water van de doop, vergeef ons en verzoen ons met elkaar en met de schepping.

Stilte

V: De Heer zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw zonden, zodat u recht kunt doen, vriendelijk kunt zijn en nederig kunt wandelen met uw God.
God, onze Vader, moge U onze gebeden verhoren, Zich over ons ontfermen en onze zonden vergeven.

A: Amen

Gloria: 'Het grote danklied' (Gezangen voor Liturgie nr. 636)

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Efeziërs 2 vers 17 t/m 22
(door Wilma Jacquemijns)

Zingen: 'Rechter in het licht verheven' (Liedboek nr. 1008)

Schriftlezing: Matteüs 25 vers 31 t/m 40

(door ds. Wout Alserda)

Acclamatie: 'U komt de lof toe' (Liedboek nr. 339a)

Overdenking

Muziek

'Stenen en verhalen' (door Angelique Duijndam)

Zang door Marjo Schillings ('Boom', Oosterhuis/Oomen)

Collecte: Raad van Kerken Vlissingen (voedselbank)

Voorbeden

Gezongen Onze Vader door Marjo Schillings

('Vater unser', Arvo Pärt (*1935))

Afsluitend gebed

- *de gemeente gaat staan* -

Wegzending en Zegen

De zegen wordt beantwoord met een gezongen 'amen'



Slotlied: 'De eersten zijn de laatsten' (Liedboek 991)

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Mededelingen

Bespreking liturgie:

Een kerkdienst verloopt vaak volgens een vaste volgorde, liturgie noemen we dat. Op woensdagavond 8 februari zal de liturgie, zoals we die gebruiken in onze kerk, besproken worden. Vragen als 'wat en hoe doen we het, waarom doen we het zo, wat en waarom achter de tafel en wat en waarom achter de lezenaar' zullen deze avond aan de orde komen. Naast de eredienst zal ook het liturgisch jaar en het leesrooster worden toegelicht. We starten in De Herberg om 19.30 uur en de avond zal circa 21.30 uur eindigen. Opgave is voor 31 januari nodig via w.alserda@pkn-vlissingen.nl

Nieuwe koormantels Evensingers:

Via een persoonlijk contact met asielzoekers in het AZC Vlissingen, lijkt het mogelijk om een aantal asielzoekers een zinvolle dagbesteding te geven via een opdracht om 30 nieuwe koormantels te naaien voor de Evensingers. De contacten hierover zijn al in een vergevorderd stadium (momenteel wordt de juiste stof gekozen). Zodra de stof is gekocht kunnen 6 asielzoekers aan de slag met uittekenen, knippen, rijgen en stikken van de koormantels. Daarvoor zijn op dit moment 3 Singer naaimachines beschikbaar (gedoneerd). Het zou fijn zijn als er nog 3 naaimachines, liefst ook Singer, omdat de onderdelen dan uitwisselbaar zijn, beschikbaar zouden zijn. Wie heeft er thuis nog een Singer naaimachine staan die nog goed werkt, maar die niet meer gebruikt wordt? Neem dan svp contact op met Gertrud Smit: gj.smit56@gmail.com Bij voorbaat dank!