



**Protestantse Gemeente te
Vlissingen**

Orde van Dienst voor zondag 25 september 2022

2e zondag van de herfst

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Gertruid Smit



Voorganger : Ds. Wout Alserda
Ouderling van dienst : Anneloes Steglich
Organist : Jos Vogel
Lector : Tineke Jongepier

Muziek

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Moment van stilte en inkeer

- de gemeente gaat staan -

Drempelgebed: Lied 296

Allen refrein; 'vrouwen en mannen' gezongen door de hele Cantorij

Woorden van inkeer

Aanvangslied: Psalm 78a

De Cantorij zingt de coupletten; allen zingen het refrein

- de gemeente gaat zitten -

Gebed om ontferming

Gloria: Lied 304

DIENST VAN HET WOORD

Groet

V: De Heer is met u!

G: Ook met u is de Heer!

**De Cantorij: gezongen gebed bij het openen van
de Schrift: Lied 330**

Lezing: Amos 6 vers 1 t/m 9

Zingen: Psalm 146 vers 1 en 3

Lezing: Lucas 16 vers 19 t/m 30 (door de lector)

Acclamatie: Lied 339f

Overdenking

Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Collectes: 1e Diaconie H.A.
2e Onderhoud gebouwen

Dank- en voorbeden, stil gebed

DIENST VAN DE TAFEL

Zingen: Lied 387 (de tafel wordt bereid)

Vredegroet

V: De vrede van Christus is met u.

A: En met uw **Geest**.

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed: Lied 403^e

Gemeenschap van brood en wijn

De Cantorij zingt: Lied 378

Wij bidden 'Onze Vader'

- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 653 vers 1, 2, 5 en 7

Wegzending en Zegen

De zegen wordt beantwoord met een gezongen "amen"



Muziek

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Mededeelingen

Afhalen bloembollen

Er liggen nog bestellingen van bloembollen die niet zijn afgehaald. De zakjes met bollen zijn op te halen bij: Sonja Vreeke, Bloemenlaan 22 in Vlissingen. U kunt vooraf even bellen met 06-38531627.
ZWO-werkgroep.

Evensong

Zondag 2 oktober verzorgen de Evensingers om 17.00 uur weer een Evensong in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Dat is vlak voor dierendag en daarom is het thema opgebouwd rondom Sint Franciscus. Zijn levensbeschouwing past heel goed in de actualiteit: wees tevreden met genoeg, wees bescheiden, buit niets of niemand uit, wees zorgzaam voor de aarde en alles wat daarop leeft. Draag zorg voor elkaar en wees verdraagzaam. Tijdens de Evensong is ruimte om na te denken en mee te zingen over deze hoopvolle levenshouding die een allerminst eenvoudige opdracht blijkt voor de moderne mens. De Evensingers staan onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest, muzikale medewerking wordt verleend door Jos Vogel en ds. Ank Muller is de voorganger.