



**Protestantse Gemeente  
Vlissingen**

**Orde van Dienst voor zondag 17 maart**

**2<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd**

**Zondag Reminiscere  
(“Gedenk uw barmhartigheid, Heer”, psalm 25)**

**Thema: vandaag geen vuurwerk**

Voorganger : Ds. T.J. Barnard, Barendrecht  
Ouderling van dienst : Bert Heijstek  
Organist : Jos Vogel  
Lector : Tineke Jongepier

---

**Muziek:** Psalm 25

## **Welkom en mededelingen**

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

#### **Moment van verstillig**

*- de gemeente gaat staan -*

#### **Bemoediging**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

V: die trouw is voor eeuwig

**G: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON**

#### **Drempelgebed**

**Zingen: Psalm 138 vers 1, 2 en 4**

*-de gemeente gaat zitten*

**Kyrielied 300-b: vers 1, 4, 6 en 7**

#### **Orgelmuziek**

### DIENST VAN DE SCHRIFT

#### **Groet**

V: De Heer zij met u.

**G: OOK MET U IS DE HEER.**

**Gebied bij de opening van de Schrift**

#### **Inleiding**

**Bijbellezing: Jona 1 (door de lector)**

**Preek 1**

**Zingen: Lied 178 vers 1-6**

**Bijbellezing: Jona 2 (door de lector)**

**Preek 2**

**Zingen: Lied 178 vers 7-9**

**Bijbellezing: Jona 3 (door de lector)**

**Preek 3**

**Zingen: Lied 178 vers 10-12**

**Bijbellezing: Jona 4 (door de lector)**

**Preek 4**

**Muziek**

**Zingen: Lied 967 vers 1, 2, 6 en 7**

**DIENST VAN HET ANTWOORD**

**Voorafgaand aan de inzameling van de gaven:  
Informatie en gedicht en filmpje over het project van Kerk-  
in-Actie door Hans Borgs**

Een stem roept mij vanuit de verte,  
ik herken de stem niet,  
en toch is zij me zo vertrouwd.  
Deze stem lokt mij,

spreekt mij aan  
en vervoert mij.

Ze brengt een diepe stroom  
van leven in mij op gang.  
Die stroom voert mij  
weg van mezelf,  
en leidt mij  
naar de ander.

Deze stem is mij zo vreemd,  
en toch ken ik hem.  
Ze roept een heimwee in mij op,  
naar verloren tijden  
en opent mijn ogen voor de toekomst.

Deze stem welt op vanuit de diepte,  
en roept mij bij de naam:  
'Jij bent mijn geliefde kind!'

### **Inzameling van de gaven**

**Collecte:** 1<sup>e</sup> 50% Diaconie +  
50% Veertigdagenactie  
2<sup>e</sup> Onderhoud gebouwen

**Dank en voorbeden (samen met Lydia Wisse), stil gebed,  
Onze Vader**

*- de gemeente gaat staan -*

**Slotlied: Psalm 103-c**

**Uitzending en zegen, beantwoorden met:**



**Muziek:** "O Lamm Gottes, unschuldig" – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na deze dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee.

## **Mededelingen**

### **Taizè-dienst**

Op zondag 24 maart is er een Taizè-dienst in de Sint Jacobskerk, aanvang 17 uur. Er worden liederen uit Taizè gezongen in het Nederlands, korte Bijbellezingen en een kort moment van stilte. Iedereen is van harte welkom.

### **Vespers**

Iedere woensdagavond wordt om 19.30 in de Sint Jacobskerk de oecumenische 40 dagen vesper gehouden.

### **Paasontbijt.**

Zondag 1e Paasdag 21 april 2018 van 08.00 – 09.00 uur in de st. Jacobskerk is er gelegenheid om gezamenlijk het Paasontbijt te gebruiken. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wees welkom.

Achter in de kerk liggen intekenlijsten. In verband met de organisatie graag vóór 7 april.

U kunt zich ook telefonisch of via email opgeven bij:

Epjan Kwast tel 415749 email: [teamk@zeelandnet.nl](mailto:teamk@zeelandnet.nl)

Sonja Vreeke tel 419341 email: [Sonja.vreeke@gmail.com](mailto:Sonja.vreeke@gmail.com)

Diaconie en Peter Buteijn, de koster

### **Projecten 40 dagentijd: Een nieuw begin.**

In de 40 dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus leert ons dat we steeds opnieuw kunnen beginnen en Zijn liefde mogen delen met anderen. Veel ex-gevangenen willen na hun straf een nieuw leven opbouwen. De Stichting Exodus helpt hen daarbij via dagbesteding en begeleiding. De helft van de eerste collecte is bestemd voor Exodus en andere diaconale projecten. Doet u mee?

### **Sober leven - 40 dagen vasten**

Met alle kerken in Nederland sober leven, rust nemen en tijd maken voor anderen en voor God. Samen praten en nadenken over hoe je dat ervaart. Voegt sober leven wat toe aan de

beleving van de 40dagentijd? De Kerk in Actie vastenkaart geeft per week nieuwe inspiratie daarvoor. Deze kaarten liggen op de tafel bij de kaarten voor de bloemengroeten.

### ***Spaardoosjes***

Vorige week zijn de spaardoosjes voor Sparen voor anderen uitgedeeld. Doel voor de opbrengst is het Noodhulpfonds van ACT Alliance (een wereldwijde coalitie van kerken). Eerste idee was een noodhulpproject in Jemen, maar KerkinActie mag het land niet in. Via Rode Kruis en Giro 555 is eerder al wel hulp gegeven. Er liggen nog spaardoosjes om mee te nemen.

ZWO-werkgroep

### ***De Herberg***

Op woensdag 20 maart wordt er een sobere maaltijd in De Herberg gehouden. Deze maaltijd begint om 18.15 uur, voorafgaande aan de vesper. Met de maaltijd wordt stilgestaan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. Het is een goede manier om even de hectiek van het alledaagse leven te doorbreken. Rond 19.00 uur ronden we de maaltijd af zodat een ieder die dat wil naar de vesper in de kerk kan gaan. Wel graag even opgeven via [w.alsersda@pkn-vlissingen.nl](mailto:w.alsersda@pkn-vlissingen.nl)

### ***Intekenlijst 40dagentijd kalender***

Misschien heeft u hem al in huis, want er zijn meerdere manieren om deze kalender te ontvangen. Meer informatie daarover in het kerkblad van maart. Wilt u dat wij de kalender voor u bestellen, vul dan de intekenlijst in op de kaartentafel voor de bloemen. De prijs is € 1,- per stuk.

ZWO-werkgroep

### ***Paasgroetenactie voor gevangenen***

Op 17 en 24 maart zullen er weer kaarten met adresstrookjes met adressen van gedetineerden klaarliggen in de kerk.

We hopen dat u weer meedoet en één of meerdere kaarten

zal meenemen.  
De diaconie

***In het kader van de serie “Op verhaal komen bij ...”*** zal Gerda Vreeke op zondag 24 maart om 15.00 uur ons in de Herberg iets vertellen over wat haar heeft getroffen in het boek “Hoor nu mijn stem” van Franca Treur. Iedereen van harte welkom!

Heeft u ook zo'n boek dat u heeft geïnspireerd? Zo'n boek dat je nog lang bij blijft? Wilt u daar in het kader van “Op verhaal komen bij ...” iets over vertellen? Binnen de gezelligheid van de zondagmiddag in de Herberg?

Laat het ons dan even weten. Informatie: Wim Heijstek, telefoon 470092, [wjheijstek@zeelandnet.nl](mailto:wjheijstek@zeelandnet.nl)

### ***Video-verhalen***

Donderdagavond 4 april, 's avonds om 20.00 uur in de Herberg presenteert Annegien Heij een compilatie van videoverhalen die zij maakte rond diverse gelegenheden en diensten in de Sint Jacobskerk, o.a. fragmenten van het interview van Annemiek Schrijvers met Franca Treur, de Paasbrunch, de opening van het de Ruijterjaar, een doopdienst en een stukje sea Sunday.

### ***Van de zondagsbriefmakers***

Heeft u copy voor de zondagsbrief of beamer, stuurt u dit dan aan: [zondagsbrieven@pkn-vlissingen.nl](mailto:zondagsbrieven@pkn-vlissingen.nl)

Probeer de tekst te beperken tot ca 60 woorden.

Heeft u lange berichten, plaats die dan a.u.b. in Kerk in-Druk en verwijs in de zondagsbrief hiernaar met een korte mededeling.